

Pas op voor de occulte Emanuel Swedenborg

M.V. 8-7-2024

Iemand schreef me:

“Omdat U zo uitgebreid kunt uitzoeken, ben ik zeer benieuwd naar wat u kunt zeggen over Emanuel Swedenborg.

Het gaat mij om uw mening over hem, maar alleen als U een mening (durft of) kunt geven.

Ik heb al veel werken van deze man gelezen. Hij zegt te schrijven in opdracht van de Heer Jezus.

Als u liever geen mening geeft, dan heb ik daar zeer veel respect voor!”

Uit in Wikipedia:



Swedenborg was sterk geïnteresseerd in spiritualiteit. Hij probeerde zelfs een rationele verklaring te vinden voor de werking van de ziel. In de jaren 1744 en 1745 kreeg hij een reeks ‘visioenen’ die diepe indruk op hem maakten. Dat gebeurde na een ernstige crisis in 1743.

Vanaf 1745 verbleef hij tot aan zijn dood in Londen. Daar schreef hij een 30-delig werk over theologie. **Swedenborg had in Zweden een maçonniek genootschap opgericht** met, op basis van het Boek Genesis, een initiatierituaal in acht graden. In de Verenigde Staten bestaat de ‘Swedenborgritus’, opgericht in 1859 door leden van de ‘Church of the New Jeruzalem’. Vanuit New York ging de Ritus verder naar Canada

In de Verenigde Staten zijn er duizenden leden van de Swedenborgiaanse Kerk. Ook Zweden, Polen en Rusland kenden volgelingen van deze Ritus. In **Nederland** bestaat een Swedenborg-genootschap (Nassauplein 29, ‘s-Gravenhage) dat alle werken van Swedenborg (van ca 1910-1970) in het Nederlands vertaalde. (Eerder, vanaf 1787, verschenen diverse vertalingen van Swedenborgs werken in Nederlandse vertaling). Frappant is dat **Jakob Lorber**¹ in zijn boek *De Geestelijke Zon* deel 2, (1846) hoofdstuk 14, Swedenborg noemt en hem mogelijk als reïncarnatie van de profeet Daniël noemt. Daarnaast wordt Swedenborg genoemd in Lorbers werk *Bisschop Martinus*, hoofdstukken 32 en 52. Daarin worden Swedenborgs werken ‘geopenbaarde werken’ genoemd. (Wiki NL).

Swedenborg ... In 1741, op 53-jarige leeftijd, ging hij een spirituele fase in waarin hij **dromen en visioenen** begon te ervaren, met name tijdens het paasweekend, op 6 april 1744. Zijn ervaringen culmineerden in een “spiritueel ontwaken” waarin hij een **openbaring ontving dat Jezus Christus hem had aangesteld om De hemelse leer te schrijven om het christendom te hervormen**. Volgens *De Hemelse Leer* had de Heer Swedenborgs geestelijke ogen geopend, zodat hij vanaf dat moment **vrijelijk hemel en hel kon bezoeken om met engelen, demonen en andere geesten te spreken** (Wiki EN).

Gegevens op mijn site:

- Emmanuel Swedenborg is opgenomen in de lijst van niet-aanbevolen auteurs van Chris Lawson:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Niet-aanbevolen-auteurs.pdf>

- Emmanuel Swedenborg is opgenomen in de The Master List of Authors and Books Not Recommended: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MasterList.pdf>

- In <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alternatievegeneeswijzen-gevaarlijk.pdf> : “In de 18de eeuw

communiceerde **Emanuel Swedenborg** (1688-1772) onder een toestand van trance **met geesten** door middel van adembeheersing. Het werd somnambulance genoemd. In 1788 rapporteerde een

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jacob-lorber.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jakob-lorber.pdf>

Swedenborgisch genootschap in Stockholm aan een zuster genootschap in Frankrijk een aantal gevallen waarbij somnambulant overgebrachte boodschappen uit de geestenwereld ontvingen (Slater Brown, The Heyday of Spiritualism)”.

- Met betrekking tot homeopathie in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homeopathie2.pdf> : “Homeopathie werd ontwikkeld in de 18de eeuw door **Samuel Hahnemann** (1755-1843). Zijn boek Organon of the Art of Healing blijft het fundamentele werk in het domein. Op het Internationale Congres over Homeopathie in 1960 te Montreux, werd de 160ste verjaardag van de Organon gevierd. Het congres zei: “De Organon is voor de homeopaat wat de Bijbel is voor de christen”. David L. Brown merkt op dat Hahnemann “als een magneet aangetrokken werd door **occulte** ideeën” (“New Age Medicine: Homeopathy”, Logos Resource Pages). Hij verwierp de Christus van de Bijbel, en nam Confucius als zijn model. Een biografie zei: “De eerbied voor de oosterse gedachte was niet zomaar Hahnemanns persoonlijke hobby maar veeleer de fundamentele filosofie achter de preparatie van homeopathische remedies” (Samuel Pfeifer, Healing at Any Price, 1988, p. 68). Hij was een volgeling van **Emanuel Swedenborg**, die zijn volgelingen leerde om een alternatieve staat van bewustzijn binnen te gaan om te kunnen **communiceren met geesten**”.

- Met betrekking tot hypnose in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hypnose.pdf> : “In de 18de eeuw communiceerde **Emanuel Swedenborg** (1688-1772) met geesten middels een trance toestand veroorzaakt door ademhalingscontrole. Het werd somnambulisme genoemd. In 1788 meldde een Swedenborgisch genootschap in Stockholm aan een zuster genootschap in Frankrijk een aantal gevallen waarbij somnambulant **boodschappen hadden overgebracht vanuit de geestenwereld** (Slater Brown, The Heyday of Spiritualism)”.

- Ook in verband met de **occulte** Jakob Lorber, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jacob-lorber.pdf> Jakob Lorber (1800-1864) was vooreerst zeer muzikaal: organist, harpist, muziekleraar in piano en viool, componist en vooral violist in Graz (Oostenrijk). Tekentalent had hij eveneens. De Rooms Katholieke Lorber koesterde grote belangstelling voor de astronomie. Geleidelijk ontwikkelde in hem een onweerstaanbaar verlangen om de weg naar de geheime schatten van de geestelijke wereld te vinden. Daartoe las hij veel, o.a. werken van Justinus Kerner, **Swedenborg** (afvallig theoloog en **occultist** ...

- Over Theosofie² en Swedenborg in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> : “Theosofie, een samenstel van leringen dat op een diepere dan de gewone kennis aanspraak maakt. ... Karakteristiek voor de leringen zijn die over het bestaan van Meesters of Mahatma’s die van tijd tot tijd ‘wereldleraren’ uitzenden om godsdienstige impulsen te geven; verder die over het bestaan van ijlere ‘gebieden’ en van fijnstoffelijke lichamen (het astraallichaam van de mens) en ten slotte de lering over de werkelijkheid van zielsverhuizing. Men onderscheidt een oudere, historische theosofie, belichaamd o.a. in het Brahmanisme, het boeddhisme, het neoplatonisme en in de leer van de zgn. christelijke theosofen (o.a. Jacob Böhme en **Emanuel Swedenborg**) en de moderne theosofie, waaraan de namen van Helena Petrovna **Blavatsky**³ (-Hahn), Annie Besant en C.W. Leadbeater verbonden zijn. Van de in 1875 gestichte Theosofische Vereniging hebben zich verschillende groeperingen, zoals het Theosofisch Genootschap e.a., afgescheiden, terwijl via hun stichters ook bewegingen als die van Rudolf Steiner (zie antroposofie) en The Rosicrucian Fellowship (zie Rozekruisers) ermee in verband staan”. (Encarta 2002).

Lees verder:

- o Rubriek “Occultisme, spiritisme, waarzeggerij”: <http://www.verhoevenmarc.be/#occultisme>
- o Rubriek “Jezus gezien; Hemel gezien: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>
- o Rubriek “Gods stem horen/ervaren”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#bijkomende-openbaring>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Theosofie: 1. (Eigenlijk) goddelijke wijsheid, zodanig als die welke door de goden zelf bezeten wordt; 2. Een mystiek-filosofisch systeem van wereldbeschouwing met soms neoboeddhistisch karakter: de theosofie houdt vast aan de reïncarnatie. (Van Dale).

³ Helena Petrovna Blavatsky, medestichteres van de Theosofie, een mengeling van spiritualisme en oosterse mystiek.