

De Strijd wegens de Smader – Spreuken 27:11

M.V., 15-5-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Het zondeprobleem en de gevallen engelen

Het zondeprobleem kent ook de dimensie van Satan en de gevallen engelen. Er is een strijd in de hemelse gewesten wegens de Smader, net zoals bij ons op aarde. Ik kan me goed vinden in de gedachte dat de mens geschapen werd om moreel af te rekenen met de gevallen engelen, de opstand, de aanklager en zijn horden (Openbaring 12:10).

Een Schriftplaats die ik al tientallen jaren daartoe in mijn hart draag is Spreuken 27:11. Door die strijd wegens de Smader, zegt God:

“Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart, dan heb ik wie mij smaadt, iets te antwoorden” (Spreuken 27:11).

Wij zijn er om de smader, Satan (en zijn aanhangers), een antwoord te geven met betrekking tot onze getrouwheid en geloof.

Dit vers slaat in de eerste plaats op de Zoon des Mensen, maar evenzo op de mensen. De Heer Jezus gaf als mens dat antwoord, finaal op het Kruis. En wij, die in Hem zijn opgenomen, geven evenzo de antwoorden die onze Heer verheerlijken. Vandaar een belangrijke betekenis van het lijden van ieder individu.

Wij zien dat principe in de Schrift bijvoorbeeld bij Job en hoe hij de duivel een gepast antwoord gaf. Ook Abraham bewees getrouwheid uit liefde voor God en door geloof, doordat hij bereid was zijn eerstgeborene te offeren. Gelukkig heeft God dat offer niet gewild, maar het wees wel vooruit naar het éne volmaakte offer van Zijn eigen Zoon.

Het geval van Job 1:6-12:

We zien hier dat Satan nog steeds in de hemel kan komen. God vraagt de duivel of hij had gezien dat Job het goede deed in de ogen van de Heer. De duivel merkte op dat God Job en zijn familie te goed beschermde en hem alles gaf, en hij vroeg nu om Job op de proef te stellen, om te zien of hij nog trouw zou blijven als hem alles werd afgenomen.

De Heer accepteert de uitdaging en verwijdert Zijn bescherming rond Job, tot op zekere hoogte, zodat Satan toegang heeft tot Jobs levensomstandigheden. Wij weten allen wat er toen gebeurde.

Wat wij hieruit leren is dat de rechtvaardigen beschermd worden door God, tenzij Hij toelaat dat zij op de proef gesteld worden. In zo'n tijd van beproeving verwacht God van ons een antwoord volgens de aansporing die we vinden in Spreuken 27:11.

Alhoewel dit vers eerst en vooral op de Heer Jezus slaat, moeten christenen die in Zijn voetsporen stappen in zulke beproevingen, ten aanzien van de hemel getrouw blijven en geduldig vertrouwen op de Heer.

“Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen”
(Spreuken 23:26).