

Een waarschuwing tegen Professionele Sporten

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Bewerking van een WOL-artikel¹ door M.V. Update 7-7-2008

DE TROTS EN HOOGMOED

De trots van de mens is inherent aan professionele sporten. “Hij is de beste; ik ben de beste; wij zijn de besten; wij winnen de meeste wedstrijden, maken de meeste doelpunten, hebben de beste verdediging en de beste spitsen ...”. De trots en hoogmoed die uit professionele sporten en hun aanhangers straalt is doordringend. “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort ... hoogmoed, onverstand; al deze verkeerde dingen komen voort van binnenuit en verontreinigen de mens” (Markus 7:21-23), maar God waarschuwt dat we dit moeten wegdoen.

Spreuken 6:17 zegt dat God hoogmoedige ogen haat. Spreuken 8:13 zegt: “De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en de hoogmoed” (KJV: pride, and arrogance). Spreuken 14:3 zegt: “In de mond van de dwazen is een roede van de hoogmoed”. Spreuken 16:5: “Al wie hoog is van hart, is de HEERE een gruwel”. Spreuken 16:18: “Hovaardigheid is vóór de verbreking [KJV: destruction], en hoogheid des geestes vóór de val”. Spreuken 21:4: “Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten ... zijn zonde”. 1 Timotheüs 3:6 herinnert ons eraan dat trots de val van de duivel teweegbracht. 2 Timotheüs 3:2 zegt dat hoogmoed en grootsprekerij één van de karakteristieken zijn van de afvallige mensen in de laatste dagen. 1 Johannes 2:15-17 zegt dat de trots van het leven (KJV: pride of life) niet uit de Vader is maar uit de wereld, en dat Gods volk de wereld niet hoort lief te hebben: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is” (vs. 15). Twee keer zegt het Nieuwe Testament dat God de hoogmoedigen weerstaat (Jakobus 4:6; 1 Petrus 5:5).

HET EGOÏSME

De in Amerika welbekende evangelist Billy Sunday keerde zijn succesvolle baseballcarrière de rug toe in 1893, en gaf hiervoor tien redenen op. Reden 2 was “Omdat het een geest van naijver en zelfzucht ontwikkelt; iemands hele verlangen gaat naar persoonlijk succes, ongeacht wat met de anderen gebeurt”. In feite leert sport ons blij te zijn wanneer onze opponenten falen of wanneer een andere speler uitvalt en ik zijn positie kan innemen. Winnen en de promotie van het “ik” is alles wat telt.

DE FILOSOFIE

Professionele sporten zijn doordrenkt met onschriftuurlijke filosofieën.

Beschouw bv. deze ijdele filosofische uitspraken van sportadepten: “als we winnen gaat alles goed”, “de oplossing voor onze problemen is te winnen”, “winnen maakt gelukkig”, “het is maar plezierig als je wint”. Deze domme uitspraken komen voort uit de filosofie dat winnen alles betekent.

Denk eens na over de filosofie die impliceert dat een ijdele sportdoelstelling halen de belangrijkste doelstelling van het leven is. Verwijzend naar de wereldcup voetbal, of de Olympische spelen, of de Super Bowl, enz., horen we sportidolen en hun supporters frequent zeggen: “DIT is alles waar het om gaat”. Dit alles is uiteraard nonsens. De Bijbel leert dat een wandel los van Christus en Zijn voorschriften, uitermate ijdel en leeg is. Het christelijke leven gaat zeker NIET over het maken van goals of als eerste over de eindstreep komen. Christus gaf ons de Grote Opdracht², en die gaat niet over het winnen van de wereldcup. En bovendien schrijft Paulus:

¹ <http://wayoflife.org/fbns/awarning.htm>

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf>

1 Timotheüs 4:8: “Want de oefening van het lichaam is van **weinig nut**. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft”.

DE HEBZUCHT

Hebzucht is een van de definities van moderne professionele sporten. Schandalig hoe sporters en hun entourage fortuneerden “verdienden” met tegen een bal te trappen of te slaan, pedalen rond te draaien, de ander K.O. te boksen, en andere compleet zinloze prestaties. De professionele sport in het Westen is een orgie van geld en hebzucht, en de Bijbel zegt dat dit een zonde is die gelijk staat met afgoderij. “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is” (Kolossenzen 3:5).

DE LOSBANDIGHEID

Professionele sportsterren komen frequent in het nieuws met hun morele perversies, overspel, hoererij, drugsgebruik, publieke dronkenschappen, arrestaties, echtscheidingen. Je kan deze dingen volop in de kranten lezen, op dagelijkse basis. Veel van hun supporters vertonen hetzelfde beeld. Topsport kweekt blijkbaar geen betere mensen ... eerder hooligans, zuipers, malloten en dwazen. Niet voor niets bestaat het begrip “sportverdwazing”.

DE HELDENCULTUS EN AFGODERIJ

De verering, cultus en het verafgoden van sportsterren en sportclubs krijgt met de jaren een grotere impact vanuit de grote massa, en ze neemt de meest dwaze proporties en gedaanten aan. Om misse-lijk van te worden. Het maakt het hart ziek. In Jesaja 42:8 waarschuwt God: “Mijn eer zal Ik geen anderen geven”!

DE COMMERCIE

Professionele sporten hebben altijd een sterke financiële motivatie. Het is tenslotte een bezigheid die vergezeld gaat met groot profijt. Er was echter een tijd dat het leek dat geld niet het grootste motief leek bij beroepssporters. Vandaag echter is het grote commerciële aspect pervasief, en de woorden van hen die zeggen dat zij het niet voor het geld doen, klinken hol. Sterspelers worden beloond met miljoenen-Euro-contracten om te presteren onder de naam en het logo van een bedrijf, opdat hun zaken goed zouden floreren. We kunnen ons afvragen wanneer sporters ook nog getoet-vaard zullen worden met advertenties. De stadions en parcours zijn volgehangen met allerlei adver-tenties, en dat komt allemaal via TV en internet de huiskamers binnen. In de professionele sporten wordt werkelijk alles gedaan ten bate van de commercie.

WAT TE ZEGGEN VAN CHRISTELIJKE SPORTERS?

Er zijn professionele sporters die voorbeeldige burgers zijn en goede gezinsleden en die de algeme-ne losbandigheid mijden die op hun domein schering en inslag is. En er zijn er enkelen met een ge-tuigenis van geloof in Christus. Zoiets is bemoedigend, maar dat verandert niet het feit dat de we-reld van professionele sporten, in het algemeen gesproken, erg boos is. Ook verandert dit niet het feit dat er bijbelse verantwoordelijkheden zijn die professionele christelijke sporters blijken te nege-ren.

Ik twijfel niet aan hun geloof in Christus (t.t.z.: zij die geloven in een gezond Evangelie), noch hun oprechtheid. Als zij een zuiver getuigenis onderhouden en anderen voor Christus winnen in hun domein van de sport, dan is dat prachtig. Maar in vele opzichten blijkt echter dat professionele christelijke sporters vandaag een hele reeks duidelijke vermaningen van de Schrift ongehoorzaam zijn.

1. Zij negeren veelal de samenkomsten

Hebreeën 10:25 zegt: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar opwekken en dat zoveel te meer als u de dag ziet naderen”. God heeft de plaatselijke kerk ingesteld als “pijler en fundament van de waarheid” (1 Tim. 3:15), en dat is de kerk met ouderlingen/opzieners (1 Timotheüs 3:1-7) en diakenen (1 Timotheüs 3:8-13).

2. Zij dompelen zich aanhoudend in een wereldse atmosfeer

Wie kan zuiver blijven in zo'n aanhoudende geestelijk onderdrukkende, moreel verleidende atmosfeer? Maar ook: hoeveel jonge christenen die het voorbeeld van zulke sporters navolgen zullen tot vallen gebracht worden en hun getuigenis voor Christus verliezen?

Ik weet wel dat wij allen blootgesteld staan aan de wereld en haar invloeden. Zoals Paulus in 1 Korinthiërs 5:10-11 zei zouden we wel uit de wereld moeten gaan als we de bozen willen vermijden, maar dat is niet Gods wil. Wij zijn in de wereld om een getuigenis te zijn voor het Evangelie. Elke man of vrouw in een seculiere job is ertoe gedwongen min of meer wereldse dingen te verdragen. Maar niet elke job is even stichtend voor de christen. Er zijn namelijk jobs die een christen hoort te mijden, zoals de verkoop van porno om een voorbeeld te noemen. Maar professionele sporten kunnen ook vallen onder de te mijden beroepen.

“Geliefden, ik wek u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van boosdoeners, door de goede werken, die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag van Zijn bezoek” (1 Petrus 2:11).

3. Ook al zijn er professionele sporters die een getuigenis van redding vertonen, zijn zij haast altijd aanhangers van de onbijbelse charismatische en/of oecumenische filosofie

Hier kunnen wel uitzonderingen op bestaan, maar ik heb er nooit van gehoord. Als stelregel praktiseren topsporters geen bijbelse afzondering. Hun gemeenschap is met iedereen die de naam van Christus noemt en zij maken geen leerstellige verschillen. Zij strijden niet voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, door valse leringen bloot te leggen en hen te mijden die ze praktiseren en propageren (Romeinen 16:17; 2 Korinthiërs 6:14-16; Judas 3). Deze verplichtingen kunnen niet voorbijgezien worden. Dit zijn geen verplichtingen die alleen gelden voor kerkleiders. Deze passages zijn direct gericht tot elk kind van God.

CONCLUSIE: Welke is de boodschap die christelijke, professionele sporters uitzenden naar de jeugd in onze kerken?

Niet een boodschap van onbegrensde overgave aan de Grote Opdracht voor het winnen van zielen en de opbouw van de kerk. De boodschap van de luidruchtigsten onder de jeugd is dat men de wereld kan hebben én Christus. Men kan de ik-georiënteerde doelstellingen van de sport najagen, daarbij veel verantwoordelijkheden mijden van het christelijk discipelschap én toch Gods zegen hebben. Maar de Schrift zegt:

“Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de Mammon” (Lukas 16:13).

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

“Want de oefening van het lichaam is van **weinig nut**. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft” (1 Timotheüs 4:8).

Zie ook:

- Oosterse Vechtsporten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oosterse-vechtsporten.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm