

Zie, Ik kom Spoedig!

www.wayoflife.org; Friday Church News Notes, 22-8-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling door M.V.

De uitdrukking “Zie, Ik kom spoedig” wordt vier keer herhaald in Openbaring (3:11; 22:7, 11, 20).

Dit wijst eerst en vooral op Christus’ komst vanuit Gods perspectief.

Het moet geïnterpreteerd worden volgens Gods klok, niet die van ons. Zie 2 Petrus 3:8: “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag”

Elders in het Nieuwe Testament wordt de komst van Christus omschreven als spoedig (Lukas 18:8; Romeinen 16:20).

Voor God zijn duizend jaren als een dag, of nog minder. In Jesaja 54:8 zei Hij tot Israël: “In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u EEN OGENBLIK verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser”. Alhoewel Hij Israël al minstens 2000 jaar heeft verlaten, is dat voor God slechts een ogenblik, omdat Hij de dingen meet in vergelijk met de eeuwigheid.

De spoedige komst van de Heer wijst ook op de imminentie van Zijn komst.

Dit betekent dat Zijn komst niet vooraf gegaan wordt door specifieke tekenen maar dat de Heer altijd, op elk moment, kan terugkomen (Mattheüs 24:42, 44; 25:13; Filippenzen 4:5; 1 Thessalonicenzen 1:9-10; Titus 2:12-13; Jakobus 5:8-9).

Die komst zal beginnen met de [Opname](#) van de heiligen van het kerktijdperk (1 Thessalonicenzen 4:3-18), en van dan af, tot de zichtbare wederkomst van Christus op aarde om Zijn koninkrijk op te richten, zoals beschreven in Openbaring 19-20, verstrijken er maar zeven jaren.

Stel dat een vader vertrekt, en hij belast zijn tienerzoon met de leiding over de andere kinderen en het huishouden, en hij zegt: “Ik moet weggaan voor zaken, maar ik kom spoedig terug”, wat zal die tienerzoon dan doen, gesteld dat hij wijs is? Hij zal elk moment klaar zijn voor de terugkeer van zijn vader!

De gelovige van de kerkbedeling ziet niet uit naar de komst van de Antichrist. Hij ziet uit naar Christus’ komst! De gebeurtenissen die beschreven worden in Openbaring 6 tot 18 vormen “de dag des Heeren”, en deze zal komen “als een dief in de nacht”, als een “plotseling verderf”:

“Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvluchten” (1 Thessalonicenzen 5:2-3).

De nieuwtestamentische gelovige is “niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen” (1 Thessalonicenzen 5:4).

En: “God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere” Jezus Christus” (1 Thess. 5:5).

Zie verder: [De Opname vóór de 70ste jaarweek](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm