

Het spinnetje aan haar draad

M.V., 5-5-2024



Een spinnetje, o zo klein (5 mm), daalde neerwaarts aan haar zelfgesponnen zijden draad, vanaf het hoge plafond (\pm 5 m) van de refter. Het bleef hangen op ooghoogte, alsof ze wilde gezien worden, of beter: opdat God ons iets wilde laten zien om over na te denken – over Hém na te denken.

Het was destijds in de zaak waar ik werkte.

Wij stonden met collega's van diverse afdelingen in een rij aan te schuiven aan de zelfbediening.

Ik zei tegen een collega: is dit piepkleine beestje niet een wonder!? Hij keek me aan met een lompe blik, zonder een woord te zeggen. Ik zei nogmaals: dat is toch een echt wonder! Weer die lompe blik, en weer geen woord!

Het is me altijd bijgebleven.

Als het over de kracht van de schepping en de Schepper gaat, vallen ze stil. Het past niet in hun denkwereld. Alles is toch per toeval ontstaan, hoe complex ook, en niemand wil er God bij betrekken. Zij onderdrukken liever de waarheid over God en Zijn eer in de schepping (Romeinen 1:18). Ja, zij hebben God liever dood.

Uiteindelijk zullen zij dan ook belanden in een plaats waar God als het ware dood is, waar Hij afwezig is, in een duistere plaats die de hel wordt genoemd.