

Sociale Media: de mengkom van de duivel

Bron: David Cloud, https://www.wayoflife.org/friday_church_news/24-51.php, 22-12-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.



Sociale media zijn de mengkom van de duivel om christenen te verzwakken in hun geestelijk standpunt. Facebook en andere sociale media hebben de neiging om alles door elkaar te halen, het heilige en het onheilige, het heilige en het profane, het geestelijke en het wereldse, gerechtigheid en ongerechtigheid, waarheid en ketterij, wijsheid en gekte.

Op deze manier bieden sociale media een directe en krachtige en voortdurende aanval op de Bijbelse heiligheid en zuiverheid. Sta eens stil bij de volgende waarschuwingen die we van christelijke vrienden hebben gekregen.

Getuigenis #1 – “Wanneer iemand een goede kerk verlaat en gaat leven volgens de wereld, blijven veel mensen vrienden met hen en ‘liken’ alles wat ze doen. Ze zullen op Facebook dingen tegenkomen waar hun kerk tegen is, zoals onfatsoenlijke kleding, rockmuziek, drugs, roken, dansen, daten, verkeerde huwelijken. Ze horen deze dingen in de kerk prediken, maar ze keuren ze goed op Facebook. Ze zullen zich niet afscheiden van mensen die de verkeerde kant op gaan. Vanuit dat oogpunt ben ik van mening dat Facebook grote schade heeft toegebracht aan kerken. Ik heb vrienden in onafhankelijke baptistenkerken over de hele wereld en ik heb gemerkt dat dit overal plaatsvindt”.

Getuigenis # 2 – “Het gebrek aan onderscheidingsvermogen dat zoveel belijdende christenen hebben is verbazingwekkend voor mij. Ze zullen ‘liken’ en Facebook-berichten met valse doctrines, psycho-gebabbel, halve waarheden en gezegden, en onfatsoenlijke memes ‘delen’. Hedendaagse christelijke rock en andere soorten muziek die niet geschikt zijn voor consumptie door een kind van God, worden vaak leuk gevonden en gedeeld”.

Getuigenis # 3 – “Ik merkte dat ik me ‘opnieuw verbonden’ had met mensen van wie de Heer me had afgescheiden. De Heer heeft me geografisch verplaatst uit een gebied waar ik niet hoefde te wonen. Toen ik gered werd, verwijderde Hij me van dingen die geestelijk of lichamelijk niet gezond voor me waren. De Heer redde me van een heel slecht leven! Als christen had ik niets te maken met hen. Satan liet me geloven dat ik een getuige voor hen kon zijn. Maar dat is niet gebeurd! Er waren geen reddingen als gevolg van het feit dat ik ‘opnieuw contact maakte’ met iemand op Facebook”.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm