

Mensen gebruiken de Schrift om haast alles te bewijzen en te rechtvaardigen

2 Petrus 1:16-21: 3:15-18

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/misuse.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977)
Vertaling door M.V.

“Daaronder [= Paulus’ brieven] zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen **verdraaien**, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. ¹⁷ U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, **wees op uw hoede**, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid” ¹⁸ Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Petrus 3:16-17).

Word niet bedrogen! Enkel omdat iemand de Bijbel gebruikt betekent niet dat hij de God van de Bijbel kent. De Bijbel wordt vaak verkeerd gebruikt en misbruikt.

In Mattheüs 4:5-6 citeerde zelfs de duivel uit de Schrift. Als Satan de Schrift kan misbruiken, kunnen dan zijn volgelingen niet hetzelfde?

Mensen hebben de Bijbel gebruikt om zowat alles te bewijzen en haast elke handeling te rechtvaardigen. Hoe zouden we de Bijbel moeten lezen? Zouden we de Bijbel willen laten zeggen wat wij willen dat hij zegt, of zouden we toelaten dat de Bijbel exact zegt wat hij zegt?

Spijtig genoeg beslissen de meeste mensen wat zij willen geloven en gaan daarna naar de Bijbel om steun te vinden voor hun standpunt.

Een zondagsschoolleraar gaf eens een bizar voorbeeld van een mens die slechtheid rechtvaardigde met gebruikmaking van de Schrift :

“Veronderstel dat iemand een bank wil beroven om het geld te gebruiken voor een kwistige vakantie. Kan hij dan in de Schrift steun vinden voor deze misdaad? Inderdaad kan hij dat omdat de Bijbel zegt: ‘Alle dingen zijn mij geoorloofd’ (1 Korinthiërs 6:12; 10:23) en ‘Ik vermag alle dingen’¹ (Filippenzen 4:13, SV1977). Dit is slechts een extreem voorbeeld over hoe ongelovige mensen naar de Bijbel kunnen gaan om steun te vinden voor hun handelingen, zelfs handelingen die geheel tegengesteld zijn aan de wil en het Woord van God”.

De dwaasheid van dit voorbeeld is duidelijk genoeg, maar de Schrift wordt veel vaker misbruikt, op meer subtiele en slinkse wijzen. Petrus waarschuwde ons dat er mensen zijn die de Schrift zullen willen verdraaien, tot hun eigen verderf (2 Petrus 3:16).

Mochten wij onze geesten onderdompelen in Gods ware leer en toestaan dat de Bijbel ons denken vormgeeft : “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Petrus 3:18).



verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ KJV: “I can do all things ...”. De HSV vertaalt dit vers beter: “Alle dingen kan ik aan ...”.