

Schepping of Evolutie: maakt het wat uit?

<http://www.feasite.org/node/2241> , 25-08-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Bovenstaande vraag heeft veel rumoerige debatten uitgelokt, door de eeuwen heen. Meer dan 20 jaar geleden, drukte de Long Beach *Press-Telegram* [Californië] de antwoorden af die gegeven werden door vier verschillende religieuze vertegenwoordigers, waarvan slechts één antwoord waar en bijbels is. Decennia later, zijn de antwoorden van deze verschillende religieuze leiders nog steeds indicatief voor het geloof van hen die beweren geestelijke leiders te zijn in ons land [VS]. De exacte vraag was deze: “Wat is uw geloof met betrekking tot evolutie”? (*Press-Telegram*, 4 juli 1992).

Het Rooms-katholieke antwoord werd door bisschop Carl A. Fisher als volgt geformuleerd:

“Het katholieke geloof leert dat de wereld, inbegrepen menselijke wezens, door God geschapen werd en dat het bestaan van elke menselijke ziel in zekere zin het resultaat is van een bepaalde handeling van Gods creatieve macht. Verder dan dit, hoe God eigenlijk onze menselijke lichamen creëerde, zij het ogenblikkelijk of progressief over duizenden jaren, is niet een kwestie die de katholieke leer affecteert. Voor zover het de katholieke leer betreft is deze vraag niet religieus maar wetenschappelijk. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de bewijzen van de biologie, paleontologie en gerelateerde wetenschappen, op zijn minst enige vorm van evolutie tot een redelijke positie maken”.

Het antwoord van de liberale protestant werd gegeven door rev. Ellen Kilsby, senior minister, First Congregational Church, als volgt:

“De mensen in onze kerk hangen het concept van evolutie aan. De Bijbel, in dit geval specifiek het boek Genesis, bezit een rijke schat aan poëzie en verhalen, diep waar maar niet letterlijk accuraat. Ze zijn niet bedoeld om wetenschappelijke verhandelingen te zijn. Theologie, antropologie, astronomie, e.a., kunnen niet gebaseerd zijn op bepaalde Schriftuur die bedoeld is om te spreken tot onze diepste menselijkheid en die onze relatie met God beschrijft. Het doel van de Bijbel en de wetenschappen te verwarren betekent beide te beperken en te trivialisieren”

Het antwoord van een niet-christelijke religie werd gegeven door Rhea Mealey, secretaris van de Long Beach Baha'i Local Spiritual Assembly, zoals volgt:

“De mens in het begin van zijn bestaan, toen de Aarde werd gevormd, was zoals een embryo in de schoot van de moeder, en ontwikkelde zich gradueel, veranderde van de ene vorm in een andere, ging doorheen verschillende condities en vormen totdat hij zijn huidige toestand bereikte. Enkel gradueel ontwikkelde hij deze vorm, deze schoonheid en gratie... De kwaliteit die de mens afscheidt van het dier is zijn buitengewone kracht van de geest”

Het enige correcte antwoord kwam van pastor Condoretti van de Evangelical Baptist Church, zoals volgt:

“Ik geloof wat geschreven is in de Bijbel, dat het Woord van God is. De mensheid en alles op aarde en in de hemel werden geschapen door God. Door geloof accepteer ik wat geschreven staat, anders zou ik niet enkel mezelf verloochenen maar ook alle andere geloof in mijn leven. Slechts één menselijk koppel werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dieren en planten werden elk geschapen naar hun soort. Het enige wat we kunnen doen is God prijzen en zeggen: ‘U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (Openbaring 4:11)”.

Allen die in evolutie geloven, in enige vorm, in plaats van schepping door God, ontkennen zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament (Genesis 1-2; Johannes 1:1-3). Iemand die Gods

Woord betreffende schepping ontkent noemt God een leugenaar en identificeert die persoon als iemand die in directe oppositie staat tegen de woorden van God. En, wat kan er gezegd worden over hen die beweren evangelicals te zijn, maar, ernaar verlangen bevestiging te ontvangen van evolutionisten, en zich houden aan “Theïstische Evolutie”, d.w.z. de valse premisse dat, terwijl God de oorspronkelijke materie schiep, Hij daarna het proces van evolutie toestond om het over te nemen? Gods Woord zegt ons: “door Hem zijn **alle** dingen geschapen” (Kolossenzen 1:16), niet enkel de rudimentaire materialen maar de finale schepping van de mens zelf, tot eer van God (zie Jesaja 43:7; Genesis 2:7). Aan het eind van elke scheppingsdag zei God: “Het was zeer goed”, niet: “De dingen gaan bevredigend vooruit”. De Bijbel moet geloofd worden in wat hij zegt, en hij staat geen evolutie toe als Gods methode om het universum vanuit het niets tot bestaan te brengen en de aarde te bevolken.

Evolutie is een van de pogingen van Satan om twijfel te zaaien over het Woord van God, maar Gods kinderen zullen zich de woorden van Romeinen 3:4 herinneren:

“Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar”.

Lees hierbij ook:

- Trouw aan Genesis - <http://www.verhoevenmarc.be/Genesis.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>