

Een bezoek aan de Saddleback Kerk

13-12-2005 (1^{ste} publ. 2-9-2003), WOL.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling HSV of 1977. Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Warrens Saddleback megakerk

De Saddleback Kerk in Lake Forest, Californië, geleid door Rick Warren, is een van de invloedrijkste kerken in de wereld. Warren zegt: “Dit is een wereldklasse kerk met een wereldklasse impact”. Hij heeft gelijk over de impact, maar droevig genoeg moedigt deze impact niet aan tot getrouwheid aan Gods Woord.

Saddleback is verbonden met de Southern Baptist Convention, maar Warrens “Purpose Driven” (doelgedreven) filosofie is uitgewaaierd naar de meeste denominaties. Warren wordt door *Christianity Today* “Amerika’s invloedrijkste pastor” genoemd - zijn invloed is enorm. Hij heeft 300.000 pastors opgeleid door middel van zijn kerkgroei seminaries en nog veel meer door zijn boeken en video’s. Zijn invloed reikt tot in elke uithoek van het hedendaagse Christendom. Dat gaat van katholicisme, naar liberaal protestantisme, naar evangelisme, naar fundamentalistische Bijbel- en Baptistengerken. Zijn laatste boek, *The Purpose-Driven Life* (in het Nederlands *Doelgericht Leven*), verkocht tot dusver 4,5 miljoen exemplaren.

Ik bezocht twee van de drie ochtenddiensten in Saddleback op 24 augustus, een om 8:00 u en de andere om 9:45 u. Het kerkcomplex is enorm. Het hoofdauditorium heeft duizenden zitplaatsen, en er zijn tientallen andere gebouwen voor verschillende bedieningen. De algemene stemming van de diensten is casual (nonchalant) tot in het extreme. De mensen kleden zich als voor een seculiere sportwedstrijd. Vrouwen dragen shorts, korte rokjes, spannende broeken en andere types van onbetamelijke kledij. Het programma voor die zondag was opgemaakt naar de cover van *TV Guide* (TV Gids). De woorden *TV Guide* waren vervangen door *SC Guide* voor de Saddleback Community.

De Muziek

De muziek was pure rock & roll. Er waren vijf zangers, twee elektrische gitaren, een drumstel, een elektronisch keyboard, twee saxofoons, een piano, trompet, trombone en fluit. Twee speciale nummers werden uitgevoerd in zuivere nachtclubstijl, compleet met wervelende lichten en aantrekkelijke mannelijke zangers die zwaaiden en dansten op de muziek. Het viel me op dat niet veel mensen deelnamen aan de aanbiddingsdienst. De meesten keken gewoon naar de show.

De Boodschap

De boodschap, met de titel “The Potential of a Single Life”, was een geestige, motiverende uitdaging voor singles (mensen zonder partner) om zich op te dragen aan God. Rick Warren zei: “U bent net zo gelukkig als uzelf verkiest. ... U kan uw leven aan ijdelheden verspillen, uw leven aan uzelf spenderen, of uw leven investeren voor God”. Moeder Theresa werd gebruikt als een voorbeeld, zonder enige waarschuwing over haar valse evangelie. Er was geen specifieke vermelding van de harde dingen van Gods Woord zoals zonde, afscheiding van het kwaad, oordeel, hel of berouw. De-

ze waren vervangen door algemene en vage verwijzingen naar bijbelse waarheden. Er werd geen duidelijke evangelieboodschap gegeven. Sommige dingen die gezegd werden waren goed, maar de fout lag voornamelijk in wat *niet* gezegd werd. Dit is het waarmerk van het Nieuwe Evangelisme, dat niet zozeer door ketterij gekarakteriseerd wordt dan door het negeren van de volle bijbelse waarheid.

Alles in Saddleback mankeert enige diepgang. De waarheid wordt zodanig gereduceerd, tot de kleinste gemene deler, dat er nauwelijks iets overblijft. Bijvoorbeeld, de Saddleback Geloofsverklaring bevat slechts zes eenvoudige punten. Beschouw de volgende verklaring over redding die we hier volledig citeren:

“Redding is een gave van God aan de mensheid. Wij kunnen onze zonde nooit goedmaken door zelfverbetering of goede werken. Enkel door te vertrouwen op Jezus Christus als Gods aanbod van vergiffenis kunnen wij gered worden van de straf der zonde. Eeuwig leven vangt aan bij het moment dat wij Jezus Christus in ons leven ontvangen door geloof”.

Merk op dat in deze verklaring het evangelie niet gegeven wordt! Er wordt niets gezegd over Christus' dood, begraving en opstanding, niets over Zijn vergoten bloed en de verzoening. Zondaars worden aangespoord op Christus te vertrouwen, maar dat wordt in geen enkel opzicht uitgelegd.

Ik sprak met een man die zei dat hij twee jaar lid was van Saddleback. Ik vroeg hem wanneer hij wedergeboren was. Hij antwoordde: “Ik ben altijd een christen geweest. Ik groeide op in de Christelijke Kerk”. Hierbij verwees hij naar de “Discipelen van Christus” die de wedergeboorte door de doop prediken (baptismal regeneration). Hij zei dat zijn moeder hem mee naar de kerk nam, alhoewel zijn vader een Boeddhist was. Ik vroeg hem wat de vereisten waren om aan te sluiten bij de Saddleback Kerk, en hij antwoordde dat hij zijn leven in die tijd “opnieuw opdroeg”. Ik vroeg hem of hij misschien toen wedergeboren werd, maar hij bleef erbij dat hij altijd een christen is geweest.

Bijbelversies

Een schema van de preek werd uitgedeeld, samen met het programma, en er werden zes of zeven bijbelversies geciteerd, meestal parafrases zoals de Living Bible, de New Living Translation, The Message, de Today's English Version, en de Contemporary English Version. Op weg naar het auditorium zag ik dat maar weinig mensen een bijbel bij zich droegen, en de reden daarvoor werd duidelijk toen ik de veelheid van bijbelvertalingen merkte die in de prediking gebruikt werden. Het resultaat is dat de mensen hun eigen bijbel niet meebrengen en daardoor de prediking niet kunnen toetsen.

Het vermijden van leerstellige controverse

In een interview met *USA Today* voor het nummer van 21 juli 2003, citeert Rick Warren Billy Graham, de koning van het oecumenische “positive onlyism” (alleen positief -isme), als zijn voorbeeld. Warren zegt: “Ik ga niet in debat over de niet-essentiële dingen. Ik wil niet trachten andere denominaties te veranderen. Waarom divisief zijn (aanleiding tot verdeeldheid geven)?”

Vermits de heer Warren zijn vraag gesteld heeft, zal ik ze beantwoorden.

De reden waarom wij divisief moeten zijn is dat God ons heeft geboden het gehele Woord Gods te prediken en te weerleggen, bestraffen, vermanen:

“Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. **Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen...” (2 Timotheüs 4:1-3).**

De benadrukking in 2 Timotheüs 4 is zowel “negatief” als “positief”. Dat is de goddelijke standaard voor de prediker. God heeft ons geboden de gezonde leer niet enkel te geloven maar ook ernstig te strijden voor het geloof:

“Geliefden, alzo ik alle naarstigheid¹ doe om u te schrijven van de gemeenschappelijke zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij **strijdt** voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

Dat betekent dat wij ernstig moeten strijden tegen alles wat vals is. Dit is precies wat wij ook zien in de compromisloze bediening van de apostelen van de Heer. Hun brieven bevatten sterke en heldere waarschuwingen tegen valse leer. Paulus noemde geregeld de namen van valse leraren. Zo'n bediening veroorzaakt uiteraard verdelingen tussen hen die de waarheid toegewijd zijn en hen die de dwaling volgen. Paulus deed in geen enkel opzicht moeite om leerstellige controverses te vermijden.

De afvalligheid in onze tijd komt sterk overeen met het profetische beeld van 2 Tim. 3:1-13; 4:3-4. De Heilige Geest waarschuwde:

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan: zij verleiden en worden verleid” (2 Tim. 3:13).

Dat is het verhaal van de kerkgeschiedenis. De afvalligheid die begon in de dagen van de eerste kerken groeide snel uit toen de eeuwen voorbij gingen en zou uitmonden in de Rooms-katholieke Kerk, en daarna is ze verder gaan woekeren. De Bijbel waarschuwt dat vlak voor de wederkomst van Christus de afval bijna compleet zal zijn.

Dus zijn de bijbelgetrouwe predikers van vandaag genoodzaakt om zelfs nog strijdvaardiger, en divisiever te zijn dan de apostelen waren!

Dat is het, Rick Warren, waarom wij divisief moeten zijn, en u zult rekenschap moeten geven voor de rechterstoel van Christus voor het promoten van uw onschriftuurlijke benadrukking van “positive-only, avoid divisiveness” (alleen positief, geen aanleiding tot verdeeldheid geven). En op die dag zal het Woord van God de sterke vesting wegblazen van de kerkgroeifilosofie die u hebt opgetrokken voor het verdedigen van uw methodologie, waarmee u zovelen bij de neus hebt genomen.

Ik geloof dit met heel mijn hart. En ik treur over de schade die veroorzaakt werd aan de kerken van Jezus Christus door een methodologie die de scheidsmuur afbreekt tussen Gods volk en de wereld, onder het mom van heiligheid en liefde voor de waarheid. Deze filosofie van afwijzen van een strikte schriftuurlijke afscheiding vernietigde het oude Israël, en het zal elke kerk verwoesten die daarmee in zee gaat!

Besluit

Onze dagen zijn duidelijk beschreven in de Bijbelse profetie:

“Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar **zij zoeken wat hun gehoor streelt** en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2 Tim. 4:3-4).

Deze generatie zoekt wat haar gehoor streelt en wil niet luisteren naar de prediking van Gods Woord die volop haar zonden berispt en eerlijk haar ketterijen veroordeelt. Maar zij hoort vurig, en stroomt in kudden bijeen, om naar softe leraars te luisteren die ervoor oppassen divisief te zijn en die de oren strelen met een positive-only (enkel positieve), non-offensive (niet aanstootgevende) boodschap. Dezelfde generatie die een haat draagt tegen de compromisloze, voluit gesproken “ouderwetse” fundamentalistische prediking, houdt innig van de prediking van de Billy Grahams en de Rick Warrens en de Robert Schullers.

Rick Warren beweert dat hij Gods Woord niet compromitteert met zijn principes en methoden, dat hij dat alleen maar gemoderniseerd heeft, maar als ik kijk in het boek Handelingen en de Brieven dan zie ik daar een ander soort Christendom, een ander soort kerk dan die welke Rick Warren heeft bedacht. Dus moet ik Rick Warrens Doelgedreven methoden afwijzen en moet ik hen waarschuwen die een oor hebben om te horen, dat zij geen aandacht zouden schenken aan het sirenegeloei van de hedendaagse kerkgroei-goeroes.

¹ De King James Version heeft in haar vertaling het woord “naarstig” gekoppeld aan “strijden”: “...that ye should earnestly contend for the faith”. In de Griekse grondtekst (TR) staat: *epagónizesthai tē apax paradotheisē tois agiois pistei*, of letterlijk: “naarstig [te] strijden voor de eens overgeleverd aan de heiligen geloof”. De NBG vertaalt: “tot het uiterste te strijden voor het geloof”.

Het is vreselijk dat deze kerk massa's mensen beïnvloedt over de hele wereld.

Lees over de New Age impact (!) van de Doelgerichte Kerk in het boek “Doelgericht Misleid” (Deceived on Purpose) van W. Smith. Een eigen vertaling in het Nederlands. Hier downloadbaar: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm