

Breedgeestig en Ruggengraatloos

<http://www.feasite.org/node/437>, 2-3-2011

Oorspr. titel: "A Broad-Minded and Backboneless Ministry"

Door W. H. Houghton (1887-1947)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Vertaling en voetnoten door M.V.

Is godsdienst het enige domein waar iedereen juist en niemand fout is?

De wereld is op zoek naar breedgeestige godsdienstige leiders -- volgens mensen van stand en met invloed in kerkelijke kringen. Het meest prijzende wat men kan zeggen van enig mens, en in het bijzonder van een prediker, is dat hij breed van geest is. Een tolerantie die zegt dat wij allemaal juist zijn is de juiste en populaire attitude jegens de godsdienst van andere mensen. Het enige wat gevraagd wordt van mensen is oprechtheid. Het maakt helemaal niets uit wat een mens gelooft als hij maar oprecht is. Laten we de armen om elkaars schouders slaan en "Broeder!" fluisteren.

Tolerantie -- Broederschap -- Breedheid van geest -- zijn de mystieke woorden en ingrediënten die de problemen van de wereld zullen oplossen. Je bent er bijna toe geleid te denken dat God problemen heeft gehad en gewacht heeft op deze dag en deze woorden. Enggeestigheid is dé ernstige zonde. Breedgeestigheid is dé grootste deugd.

Zonder twijfel bestaat er zo iets als een enge geest, en er zijn talloze mensen die trots zijn op hun brede geest maar die slechts een slappe ruggengraat hebben. Je moet een onderscheid maken tussen een brede en een slappe geest. Sommige mannen zijn trots op wat zij niet geloven. Mrs. Browning zei ooit: "Algehele intellectuele tolerantie is het kenmerk van hen die niets geloven".

Er is in het Nieuwe Testament een brief die geschreven werd aan een breedgeestige kerk. Deze gaat zo: "omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen" (Openbaring 3:16). Ik neem aan dat "lauw" de betekenis heeft van onbeslistheid, "niet koud en ook niet heet". Die kerk staat zowat een beetje voor alles. Tegen een "gemengde" boodschap zouden zij geen bezwaar maken. Zij hadden geen roodgloeiende ijver voor God, maar evenmin stonden zij koud tegen de waarheid. Zij waren onbeslist, breedgeestig.

Ik heb een klacht te uiten. Onze overheid wil mij niet toestaan om geld te maken. Dat is niet zo omdat het mijne niet zo goed zou zijn als dat van hen. Zij weigeren mij een reden te geven. Zij staan het me gewoon niet toe. Zij lijken erg enggeestig te zijn in deze zaak. Zij zeggen dat ik hún geld moet gebruiken, of anders geen.

God wil me niet toestaan mijn eigen godsdienst te stichten. Hij zegt dat ik die van Hem moet nemen, of anders geen.

Wanneer je één meter katoen koopt in Nederland, dan krijg je 100 cm, net zoals in België of in elk ander land. Eén liter bestaat uit 100 centiliters, zowel in België als in Nederland, als in andere landen. Dit is geen toeval. Er bestaat een standaard van meting.

God heeft een standaard van meting. Op een dag hield Hij het volledige menselijke ras tegen de maatstaf en zei: "Allen hebben gezondigd en komen te kort".

Er zijn bepaalde mensen die zo enggeestig zijn dat zij denken dat er slechts één manier is om "kat" te spellen. Zij zouden bezwaar maken indien een persoon - hoe oprecht hij ook is - dit als "cat" zou spellen. Er is iets meer nodig dan oprechtheid om correct te spellen. Waarom bestaat er zoiets als een woordenboek? Enkel opdat er een standaardspelling zou bestaan. Waarom bestaat er een Bijbel? Enkel opdat er een standaard zou zijn van godsdienst.

Godsdienst is het enige domein waar iedereen juist is, en niemand is verkeerd. Wie durft "wetenschap" beschuldigen van enggeestigheid in haar stellingen? Het antwoord op een probleem in de wiskunde is nooit verschillend en wordt nooit in vraag gesteld. Maar wat godsdienst betreft, hoe slimmer je bent, hoe meer je zal twifelen.

Sommigen hebben allerlei knopen gelegd in logica in een poging Christus' breeddenkendheid te bewijzen in de huidige geaccepteerde zin van de term. Zij herinneren zich daartoe dat Jezus de discipelen berispte omdat zij jaloers waren op sommigen die demonen uitwierpen in Christus' naam. Maar men moet wel goed beseffen dat zij dat deden - dat uitdrijven - in Zijn naam!

Mag ik u herinneren aan de tijd toen de Heer Jezus de twaalf discipelen uitzond en hen gebod: "U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël" (Mattheüs 10:5-6). Dit klinkt niet erg breedgeestig. Uiteraard, men kan verlost worden van deze Schriftplaats door te twijfelen aan zijn authenticiteit. Dit is een erg gerieflijke manier om verlost te raken van secties van het Woord.

De apostel Johannes vertelt van een conversatie die Jezus had met een Samaritaanse vrouw, aan de Jakobsbron. In dat gesprek zei Hij: "U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden" (Johannes 4:22). Bij een andere gelegenheid kwam iemand naar Hem voor hulp; Hij gaf de nodige hulp maar zei: "Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël" (Mattheüs 15:24). Je zal een moeilijke taak hebben met te bewijzen dat Jezus tolerant of breeddenkend was.

Als u gelooft dat Jezus het gezag had om te spreken voor God, dan moet u geloven dat God een Deur heeft, en een Weg, en een Plan. Het is aan de prediker om ervoor te zorgen dat hij zo breed is als die Deur en die Weg - en niet breder.

God heeft altijd een Plan gehad. Toen Jezus zei: "ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël" (Mattheüs 10:6), volgde Hij een plan. Enige tijd na Pinksteren kwam er een andere fase in het Goddelijke plan en de deur werd opengegooid naar zowel heidenen als joden. Het evangelie van genade werd aan de hele wereld gegeven. Het was niet een andere "stap in de evolutie van godsdienst". Het evangelie is een openbaring, geen evolutie. Het werd niet opgebouwd door mensen - het werd ons overhandigd door God.

Het evangelie is geen broederschap van tolerantie en breedgeestigheid. Van in de Hof van Eden tot op vandaag, werd altijd dezelfde godsdienst verkondigd door de boodschapper van God: Verzoening door plaatsvervangende. De hele Bijbel van Genesis tot Openbaring wijst naar de Man op het Kruis. Wij zijn gered van onze zonde en in gemeenschap gebracht met God door Hem te geloven. Dit is de enige oorspronkelijke en echte godsdienst. Alle andere zijn imitaties en namaaksels.