

Een nieuwe Amerikaanse revolutie?

Friday Church News Notes, 15-5-2009, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Sommigen roepen om een nieuwe Amerikaanse revolutie, maar ik zou willen opmerken dat er een groot verschil is tussen de laatste helft van de 18^{de} eeuw en het eerste deel van de 21^{ste} eeuw.

In de 18^{de} eeuw bestond er genoeg moreel karakter onder Amerikaanse burgers om een grote, ver-reikende revolutie teweeg te brengen, gebaseerd op (samen met andere dingen) bijbelse principes, en bij beschouwing achteraf is het duidelijk dat de Amerikaanse revolutie Gods wil was voor die tijd.

Niets van deze aard bestaat er vandaag. In de 18^{de} eeuw leerden de kinderen te lezen uit de King James Bijbel en uit moralistische teksten die aanspoorden tot zulke kwaliteiten als eerlijkheid, spaarzaamheid en ijver.

De burgers, of ze waarlijk christen waren of niet, godvruchtig of niet, geloofden in het algemeen in een Almachtige God, in goddelijke schepping, in morele absoluutheden, in hemel en hel.

Van de andere kant leren 21^{ste} eeuwse kinderen lezen in een context van atheïstische evolutie en morele relativiteit, in openbare schoolsystemen waarin de Bijbel werd verworpen.

Gods volk moet de tijden leren kennen. Amerika vandaag is NIET “één natie onder God”, in geen enkele betekenis van de term, en ze kan niet terug tot God gebracht worden door middel van poli-tiek of demonstraties of mediastimulaties of belastingsrevoltes, noch door wapens.

De enige hoop voor Amerika is een echte geestelijke opwekking in de kerken, en dat is waar Gods volk zich moet op focussen.

Het einde der tijden komt met rase schreden dichterbij. We moeten opzien naar boven. Wij moeten getrouw bevonden worden in het vervullen van Christus' Grote Opdracht (Mattheüs 28:18-20) in plaats van op een zijspoor gebracht te worden met een buitenbijbels objectief.

Wij moeten de eerste eeuwse christenen imiteren die zich “tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thessalonicenzen 1:9-10).

Er bestaat een gezegde: “Als het vooruitzicht somber is, probeer dan omhoog te kijken!” (When the outlook is bleak, try the uplook!).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm