

# Leiden niet alle religies naar God?

<http://wayoflife.org/>, 25-9-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Het volgende komt uit *Your Questions Answered on the Bible & Christianity*, een gratis e-Boek:  
[http://www.wayoflife.org/free\\_ebooks/book/questions\\_answered.html](http://www.wayoflife.org/free_ebooks/book/questions_answered.html)



Er is een hindoezegde: “De waarheid is één, maar verschillende wijzen geven haar verschillende namen”

Dit is een algemene misvatting, ook onder niet-hindoes.

De uitspraak “alle paden leiden naar God” kan niet waar zijn, om de eenvoudige reden dat die paden allemaal verschillende richtingen uitgaan!

Als ik tegen u zou zeggen dat ik morgen naar New York vlieg vanuit Brussel, en dat ik daar eender welk vliegtuig neem, ongeacht de bestemming, dan zou u me gek verklaren. We weten allemaal dat we het juiste pad moeten volgen om op onze geplande bestemming uit te komen.

Zo is ook de enige weg naar de hemel de enig juiste weg, en Jezus Christus beweert die Weg te zijn. Als Hij dat niet zou zijn, dan was Hij een leugenaar of een misleid man.

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

Beschouw de volgende vier punten waar de belangrijkste religies verschillend leren over de belangrijkste dingen:

## 1. De religies leren niet dezelfde moraliteit

Bijvoorbeeld, het hindoeïsme heeft een kastenstelsel dat mensen opsluit in een zekere status vanaf de geboorte, en de lage kasten worden als inferieur beschouwd ten opzichte van de hogere. Op plaatsen waar het hindoeïsme nog steeds in zuivere vormen gevolgd wordt, zoals in Nepal of India, is het kastenstelsel erg sterk. In Nepal worden lage kasten zelfs niet toegelaten in de huizen van de hoge kasten. In vele dorpen mogen de lage kasten niet drinken uit dezelfde bronnen als de hoge kasten. In delen van India is er zelfs een “onzichtbare” kaste wier leden ’s nachts moeten werken. Alhoewel hindoegeleerden beweren dat het kastenstelsel geen integraal deel is van het hindoeïsme is het door hindoes al duizenden jaren beoefend en wordt het gesteund door de hindoegeleerden.

De Bijbel daarentegen leert dat alle mensen tot dezelfde “kaste” behoren. Wij komen allen van dezelfde oorspronkelijke vader en moeder, en God beveelt ons om alle mensen gelijk te behandelen. Gods wet in de Bijbel zegt:

“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Galaten 5:14).

Als ik mijn naaste liefheb als mezelf, dan zal ik hem niet als inferieur behandelen en hem niet “laag houden”. De Bijbel gebiedt mensen elkander te behandelen met volmaakte gerechtigheid.

“U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak: zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de rechtspraak behoort aan God” (Deuteronomium 1:17).

In het hindoeïsme is moraliteit erg relatief. Neem liegen, bijvoorbeeld. Zelfs de hindoegeleerden liegen. Maar de Bijbel leert dat liegen een grote zonde is. Beschouw het volgende gebod:

“Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar” (Efeziërs 4:25).

De Bijbel zegt dat God de leugentong haat (Spreuken 6:16-17). Er staat geschreven dat de leugenaar een boos persoon is (Spreuken 11:18). Er staat geschreven dat Satan de vader is van de leugen, en zij die leugens vertellen volgen zijn boze wegen (Johannes 8:44). De Bijbel zegt zelfs dat alle leugenaars zullen gestraft worden in de hel:

“Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en ALLE LEUGENAARS: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood” (Openbaring 21:8)

Wat het hindoeïsme leert over liegen en wat de Bijbel leert zijn twee verschillende dingen en contradictorisch. Als het ene juist is, dan is het andere fout.

## 2. De religies leren niet dezelfde dingen over God

De Bijbel leert dat God geen begin had; Hij is eeuwig. Hij *maakte* alle dingen maar Hij *is*<sup>1</sup> niet alle dingen. De Bijbel leert dat God niet mag aanbeden worden door middel van afgoden en afgodsbeelden. De Bijbel zegt dat God almachtig is, en alwijs; Hij kan en weet alle dingen. De Bijbel zegt dat God de namen kent van elke ster en dat al onze haren geteld zijn, en dat Hij de gedachten van ieder mens kent. De Bijbel leert dat God heilig is. Hij doet nooit iets verkeerd, liegt nooit. Hij is liefde, en dat terwijl mensen gezondigd hebben tegen Hem en Zijn wet overtreden en hun eigen weg zijn gegaan. God heeft de mens lief en voorziet in redding voor hem door zelf in de wereld te komen en te sterven aan een kruis. De Bijbel zegt dat God “zacht en nederig van hart” is. Hij is niet trots. Hij behandelt alle mensen gelijk en ziet niet op hen neer als “paria’s”

Geen religie gelooft in een God als deze.

Beschouw het hindoeïsme. Krishna<sup>2</sup>, een incarnatie van Vishnoe, wordt “God Zelf” genoemd (Upadhyay, *Hindu Gods and Goddesses*, p. 51). Hij is bedrieglijk, opstandig en wellustig. “Als kind was Krishna speels en ondeugend. Onschuldig in het bijzijn van zijn moeder miste hij geen gelegenheid om streken uit te halen van zodra zij haar rug keerde. Hij ... spotte en lachte met zijn ouders en plaagde kleine baby’s tot ze weenden, urineerde in de huizen van de burens en stal boter en snoepjes. Maar Yasodha en Nanda, die geen controle over hem hadden, lachten gewoon met zijn capriolen. ... Als jongeling bekoorde en verlokte Krishna de koeherdervrouwen met zijn fluitspel. Hij flirtte en bedreef de liefde met hen” (*Indian Gods*, Kent: Grange Books, 1998, p. 45, 47). Krishna’s fluitspel “trok deugdzaame vrouwen uit hun huizen en sleepte hen naar Krishna” en maakte dat “kuisen vrouwen hun heren vergaten” (David Kinsley, *The Sword and the Flute*).

Vermits de religies verschillend leren over God is het onmogelijk dat ze allemaal naar dezelfde God leiden.

## 3. De religies leren niet dezelfde dingen over Jezus

De Bijbel zegt dat Jezus de eeuwige God is Die alle dingen schiep. Hij kwam in de wereld, 2000 jaar geleden via een maagdelijke geboorte. Hij leefde een zondeloos leven, stierf aan het kruis voor ’s mensen zonden, was drie dagen in het graf en stond op uit de doden. Hij ging terug naar de hemel en zal terugkomen om de wereld te regeren.

De islamitische religie gelooft in een Jezus, genaamd Isa, maar hij is niet God, stierf niet voor ’s mensen zonden en stond niet op uit de doden.

---

<sup>1</sup> Dit is pantheïsme, de wijsgerige leer dat de wereld (de stof) en God identiek zijn, dat God het leven van het heelal zelf is. (Van Dale).

<sup>2</sup> In veel hindoeïstische stromingen wordt Krishna beschouwd als een incarnatie van Vishnoe, in andere als de Allerhoogste Persoonlijkheid of hoogste manifestatie van God-energieën, God zelf ... Volgens de Vedische traditie is Krishna 5000 jaar geleden geboren in Mathura, de toenmalige hoofdstad van het koninkrijk Shurasena (in het huidige Uttar Pradesh) in het land Bharat-Varsha (het tegenwoordige India). Hij was het achtste kind van prinses Devaki en haar man Vasudeva. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Krishna>.

Het hindoeïsme leert dat Jezus een grote goeroe was die religieuze wijsheid leerde en een verheven status verwierf, maar hindoes geloven niet dat Jezus de enige God en Schepper is en dat Hij Redder is van de zonde.

Het judaïsme leert dat Jezus een misleide joodse rabbi was die valselijk beweerde de Messias te zijn en dat hij gekruisigd werd voor zijn leugens.

Het is duidelijk dat de verschillende religies niet hetzelfde leren over Jezus.

#### **4. De religies leren niet dezelfde dingen over redding**

Alle religies, behalve het bijbelse Christendom, leren een vorm van redding door werken.

In het hindoeïsme is het doel van redding bevrijd te worden van de cycli van reïncarnatie (het “levensrad”) en dit wordt bereikt op een van deze drie manieren: het *uitwerken van je karma* door rituelen, aalmoezen, goede daden, enz., *door yoga-meditatie* en “zelfkennis”, of *door devotie aan de hindoegoden* door particuliere devoties, tempelrituelen en pelgrimages.

In de islam wordt redding verkregen door vijf keer per dag te bidden richting Mekka, het vieren van de Ramadan, geven van aalmoezen, pelgrimages naar Mekka, enz.

De bijbelse leer over redding is geheel verschillend. Volgens de Bijbel is redding niet iets wat de mens doet voor God; het is wat God doet voor de mens. Volgens de Bijbel kan een mens niet gered worden door zijn “goede werken”, omdat hij een zondaar is. Hij kan niet de werken doen die Gods heilige wet vereist. God Zelf voorzag in redding als een gave door in de wereld te komen en te sterven op een kruis en de straf te dragen die de mens verdiende. Volgens de Bijbel is er geen reïncarnatie en geen nirwana. Het is ofwel hemel ofwel hel. “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27).

---

#### **Lees ook:**

“Religie of Christus?” <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie-Christus-De-Haan.pdf>

“Geen religie maar Christus”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie.pdf>

“Religie: Satans grootste bedrog”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie2.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)