

Religie inruilen voor een eeuwige relatie met God

Uit: <http://www.deceptioninthechurch.com/exchangingreligion.pdf>

Redactie: evangelist Mike Gendron

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Negentien jaar geleden begonnen we alle Rooms-katholieken die we kenden uit te nodigen om een video te bekijken met de titel “Rooms-katholicisme in geloofscrisis” (link verbroken). De video legt het verschil uit tussen een religie aanhangen en een intieme relatie met God hebben. Voormalige priesters en nonnen legden uit hoe onze soevereine Heer hun ogen had geopend om het Evangelie van Genade te zien en te geloven. Elke dinsdagavond hadden we een verschillende groep van katholieken die naar de video keken. Hun reacties varieerden van het ene extreme tot het andere. Sommigen stormden ontzet en beledigd het huis uit, maar anderen bleven om vragen te stellen. Wij inviteerden de waarheidszoekers om woensdagavond terug te komen voor een bijbelstudie over het Evangelie van genade. Binnen drie maanden zagen we 17 katholieken hun religie inruilen voor een eeuwige relatie van vrede met hun genoegzame Redder. God werd verheerlijkt toen Zijn Geest en Zijn Woord nieuwe discipelen voortbrachten voor Zijn Zoon!

Het inruilen van religie

De apostel Paulus wisselde zijn religie niet enkel voor een eeuwigdurende relatie met de Heer Jezus Christus, hij beschouwde zijn religieuze verwezenlijkingen als waardeloos afval. Als iemand redenen had om prat te gaan op zijn religieuze status, dan was het wel Paulus: “een Hebreëer uit de Hebreëen, naar de wet een Farizeeër; Naar de ijver een vervolger der gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk” (Fil. 3:5-6). Maar hij beschouwde dit alles als verachtelijk vergeleken met de verandering in zijn relatie met God: van vijandschap naar vrede en harmonie (Fil. 3:7-11; Kol. 1:20). De notabele religieuze geloofsbrieven, die hij eens nuttig had gevonden, waren in feite waardeloos en ruïneus voor zijn ziel (Lukas 18:9-14).

“Maar wee u ... huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan” (Matt. 23:13).

De slavernij van religie

Ware discipelen van Jezus zijn zij die door de waarheid vrijgemaakt werden en in Zijn Woord blijven (Joh. 8:31-32). Zij die de waarheid niet kennen zullen verder in de gebondenheid van religie blijven. Doorheen de geschiedenis is het doel van elke religie altijd de controle over mensen geweest. Dit werd bereikt door religieuze tradities, legalisme, trots en misleiding. Een voorbeeld van vurige religieuze loyaliteit is een commentaar dat we zo dikwijls van katholieken horen: “Ik ben katholiek geboren, en ik zal katholiek sterven”. Maar, echte bekering kan pas gebeuren als zij belijden: “Ik ben als zondaar geboren, en ik zal als een heilige¹ sterven”. En wat een manier van sterven! Door Gods genade zijn heiligen door God uitverkoren (Ef. 1:4), geroepen tot Christus (1 Kor. 1:9) hebben zij de waarheid over Christus geloofd (Rom. 10:14-17), hebben zij zich tot Christus gewend in berouw (1 Petr. 2:25), werden zij gerechtvaardigd door het bloed van Christus (Rom. 5:9), werden zij verenigd met Christus (Gal. 2:20), worden zij veranderd naar het beeld van Christus (2 Kor. 3:18), worden zij bewaard door Christus (1 Joh. 5:18), en zullen zij op een dag de heerlijkheid van Christus verwerven (2 Thess. 2:14). Waarom zou iemand ervoor kiezen gekluisterd te worden door religie terwijl hij of zij een gezegende en bevoorrechte slaaf van Christus kan worden?

¹ Heilige, in de bijbelse betekenis: 1. Iemand die apart is gezet door en voor God, en 2. iemand die gezuiverd werd van alle zonden door het bloed van Christus. De katholieke betekenis van een “heilige” is wat anders.

Het eind van religie

De Heer Jezus Christus kwam niet om een religie te stichten. In feite maakte Hij een eind aan de enige religie die God ooit verordeneerde. De ironie wil dat de leiders van deze door God verordeneerde religie zo corrupt werden dat zij planden hun Messias te vermoorden (Joh. 11:53). Er was na Jezus geen nood meer aan religie want de volmaakte en eeuwige Hogepriester offerde Zichzelf tot een volmaakt offer voor een volmaakte God die enkel volmaaktheid vraagt. Het gordijn dat eens zondaars afscheidde van hun heilige God werd opengescheurd van boven naar beneden (Matt. 27:51). De éne Middelaar tussen God en de mens voorziet in toegang tot de Vader (1 Tim. 2:5)². Door geloof in het uitgestorte bloed van Jezus hebben berouwvolle zondaars [door het middelaarschap van de volmaakte Hogepriester] toegang tot het hemelse heiligdom (Hebr. 10:19-20). Geen religie meer, geen priesters die offers brengen voor zonden, en geen religieuze rituelen of ceremoniën zijn nog nodig. In plaats van religie medieert de opgestane Verlosser een relatie met God door geloof in Zijn éne offer voor alle zonden, voor altijd (Hebr. 10:10-18). Christendom in zijn zuivere vorm is geen religie maar een door de Geest verzegelde relatie met de God van de hele schepping. Katholicisme is christendom in zijn laagste vorm. Het werd corrupt doordat het het volbrachte en algenoegzame werk van Jezus verloochende en het Evangelie verdraaide. Dit verdraaide evangelie van werken leidt mensen naar een Christusloze eeuwigheid. Om misleiding te voorkomen onderricht waar Christendom mensen om de Bijbel te bestuderen en te geloven wat God zegt. Religie, aan de andere kant, vereist dat mensen geloven wat *mensen* u zeggen wat God zegt. Wanneer mensen zonder onderscheidingsvermogen, zich onderwerpen aan mensen die van nature geneigd zijn tot dwalen, worden zij gemakkelijk misleid. Het katholicisme tracht dit te boven te komen door hun pausen onfeilbaar te verklaren in geloofszaken. Echt Christendom heb je als Gods kinderen de Heer Jezus volgen, de éne die immuun is voor fouten. Ik zal nooit vergeten wat mijn oom, een katholiek priester van 58 jaar, zei nadat ik hem schriftplaatsen voorlas die katholieke tradities weerleggen. Hij zei: “God bedoelt dat niet zo; laat mij u zeggen wat Hij werkelijk bedoelt”.



Het bedrog van religie

Als je de meeste religieuze mensen vraagt waarop zij vertrouwen om toegang te krijgen tot de hemel, dan noemen zij zelden de naam van Jezus. Dat komt omdat hun *religie* het ultieme object is van hun geloof. Zij vertrouwen op hun zelfrechtvaardige clerus en hun religieuze werken en rituelen om hen hemelgebonden te houden. Het is tragisch dat zij niet de glorie en genoegzaamheid van Christus Jezus zien. Zij werden blind voor de waarheid van het Evangelie door religieuze indoctrinatie, een erg effectief middel van Satan (2 Kor. 4:4). Zijn voornaamste doel is mensen te verwarren door waarheid te verdraaien en te verminken zoveel dat maar kan. Veel slachtoffers van religieuze indoctrinatie zijn ermee tevreden een blind vertrouwen te stellen in hun niet-wedergelovende leiders, die willens onwetend zijn met betrekking tot bijbelse leer en die zich meer interesseren in het handhaven van hun macht dan in het zoeken van waarheid. Wij hebben ondervonden dat die indoctrina-

² 1 Tim. 2:5: “Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus”. Niet Maria of de “heiligen”.

tie zo machtig is dat veel katholieken weigeren in te gaan op gesprekken met niet-katholieken over geestelijke zaken. Ik herinner me, als jonge geïndocctrineerde katholiek, hoeveel “geluk” ik had en hoe trots ik was geboren te zijn in wat mij gezegd werd de ene ware kerk te zijn. Ik voelde medelijden met protestanten die niet zoveel “geluk” hadden als ik. Zo verblind door katholieke tradities realiseerde ik me niet dat mijn ijver verkeerd gericht was. Ik eerde God met mijn lippen, maar ik onderwierp me aan een andere “Heer” - een paus.

De aantrekkingskracht van religie

Een van de belangrijkste aantrekkingspunten van een religie is haar beroep doen op het vlees. De wereld zegt ons: “zien is geloven”, dat we moeten zien vooraleer we kunnen geloven. Dit verklaart waarom het zo gemakkelijk is voor religieuze mensen te geloven wat zij kunnen zien en voelen.



Katholieken aanbidden en consumeren de hostiegod die zij kunnen zien. Zij gaan naar een priester die zij kunnen zien, om sacramenten te ontvangen die ze kunnen zien, om zo genade te verdienen die noodzakelijk is voor redding. Zij steken votiefkaarsen aan als een zichtbaar teken van hun offers. En ja, zij buigen neer en bidden voor beelden en crucifixen die zij kunnen zien.

De hevigste tegenstanders van Jezus en de invloedrijkste pionnen van Satan waren de religieuze leiders van het Judaïsme.

Zij die een relatie hebben met hun Verlosser wandelen door geloof en niet door aanschouwen (2 Kor. 5:7). Vermits geloof de overtuiging is van dingen die niet gezien worden, richten we onze ogen niet op hetgeen gezien wordt maar op wat niet gezien wordt en eeuwig is (Hebr. 11:1; 2 Kor. 4:18). Jezus zei dat enkel zij die *geloven* de heerlijkheid van God zullen zien (Joh. 11:40). Alle religies leren echter dat men bepaalde dingen moet *doen* om te voldoen aan hun god of goden. Elke religie heeft een op werken gebaseerd systeem van gerechtigheid dat haar volgelingen onderricht wat zij moeten doen om geestelijke zegeningen te verkrijgen. Deze checklist-mentaliteit doet beroep op de natuurlijke mens, maar 's mensen beste inspanningen zijn slechts “een verwerpelijk kleed”³ in het oog van een heilige God (Jes. 64:6). Velen doen hun goede werken wegens hun ijver voor God maar zij zijn onwetend van wat Gods gerechtigheid eist (Rom. 10:1-4). Waar Christendom is apart gezet van alle religies omdat haar Stichter reeds al het noodzakelijke heeft gedaan voor berouwvolle zondaars om hen een juiste verhouding met God te brengen.

³ KJV: “filthy rags” - vuile lompen.

Religie of Jezus?

- Religie is ‘s mensen nutteloze poging om zich met God te verzoenen. Jezus echter biedt Zijn rechtvaardigheid voor ons aan, als een gave, door geloof. (Rom. 5:17; 10:1-4)
- Religie plaatst mensen onder de wet. Jezus echter vervulde de wet en biedt verlossing aan door genade los van werken der wet. (Joh. 1:17; Rom 6:14)
- Religie weerstaat en vernietigt het Woord van God door zijn tradities. Jezus echter berispte religieuze leiders omdat zij zo handelden. (Mark. 7:8-13)
- Religie wordt door Satan gebruikt om mensen blind te maken voor het Evangelie en hij leidt hen daardoor weg van zuivere toewijding aan Jezus. (2 Kor. 4:4; 11:3)
- Religie zegt DOE! Jezus zegt GEDAAN (“het is volbracht”)! (Joh. 19:30)
- Religie verlost niemand. Jezus is de enige hoop op redding en de enige toegang tot de Vader. (Joh. 14:6)

Geestelijke zegeningen zijn verkrijgbaar door Gods genade voor allen die vertrouwen op wat Jezus Christus heeft volbracht door Zijn zondeloos leven, dood en opstanding. Alle religies zeggen “DOE” maar waar Christendom zegt “GEDAAN”. Zij die een eeuwige relatie met God willen hebben moeten vertrouwen op wat is GEDAAN door de Heer Jezus, los van iets wat zij DOEN voor Hem (Efeziërs 2:8-9).

De loyaliteit aan religie

Religie wekt een passionele loyaliteit op jegens haar leiders in plaats van de Heer Jezus Christus. Wie kan de beelden vergeten van de begrafenis van paus Johannes Paulus II? Duizenden misleide katholieken stonden tot 18 uur in lange rijen om een dode man te vereren die een onbijbelse rozenkrans in zijn handen had en een kruisbeeld aan zijn zijde. Wat een scherp contrast met hen die een eeuwige relatie hebben met de ENIGE Heilige Vader. Zij weigeren te luisteren naar de stem van dieven die erop uit zijn hun zielen te stelen en te verwoesten. Zij vluchten weg van hen om de stem te volgen van de Goede Herder die Zijn leven gaf voor Zijn schapen en die hen met hun namen noemt (Joh. 10:3-11). Zij komen naar Hem voor eeuwig leven, treurend over zonden die Hem aan het kruis nagelden. Zij erkennen hun onwaardigheid maar verheugen zich in de hoop die zij bezitten vanuit Zijn Woord (Psalm 130:5). Christus en Zijn Woord zijn zo met elkaar verweven dat men geen relatie met Hem kan hebben los van Zijn Woord (Joh. 8:47).

Zij die ernaar verlangen een relatie te hebben met de ware God moeten Hem zoeken vanuit de enige onfeilbare bron van waarheid. Alle religieuze leringen, inbegrepen leringen in dit artikel, moeten getoetst worden op hun deugdelijkheid door beroep te doen op de Schriften (Hand. 17:11). Zij die religieuze leringen aankleven terwijl zij Gods Woord afwijzen zullen veroordeeld worden op de laatste dag door precies dat Woord dat zij afgewezen hebben (Joh. 12:48). Omgekeerd zijn zij die de Schriften geloven wedergeboren door het onverderfelijke zaad dat het Woord van God is (1 Petrus 1:23). Als kinderen van God is het hun streven Hem te behagen die hen vrij heeft gemaakt van de binding en dode werken van religie (2 Kor. 5:9-10).

Tot slot moeten we dezelfde houding hebben die Jezus had in het weerleggen van religieuze dwaling en hen weerstaan die dat verkondigen. Religie kan niemand redden, het snijdt hen in feite af van God en de reddende kracht van het Evangelie (Rom. 1:16; 4:2-8). Laten we hen aanmanen die gebonden zijn aan hun waardeloze en lege religies om in plaats daarvan bevoorrechte slaven te worden van de Heer Jezus Christus.

Zie verder verder over dit thema:

- Religie of Christus: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie-Christus-De-Haan.pdf>

- Geen religie maar Christus: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie.pdf>
- Vergelijkingstabel Religie-Christendom:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/religieChristendom.pdf>
- Uitgebreid over de Rooms-katholieke kerk en haar leer: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm