

Wat gebeurt er als Reiki wordt toegepast op een christen?

Bron: <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/>, 19-1-2011
& <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en inkorting door M.V.

Alleen al in de V.S. zijn er meer dan 1 miljoen Reiki-practici. Ook Duitsland heeft er zoveel. En er is geen twijfel over: Reiki is de kerk binnengekomen. Zoals u kan lezen in de brief gericht aan Lighthouse Trails onderaan, worden veel christenen er het slachtoffer van, en dikwijls realiseren zij zich niet wat er gebeurt. Wij zeggen u dit niet om u bang te maken, maar veeleer om u duidelijk te waarschuwen. De vrouw van een pastor, uit een conservatieve kerk in de Pacific Northwest, belde ons dat er een vrouwelijke Reiki-practicus aanwezig was in haar quiltgroep en dat zij Reiki uitoefende op de vrouwen in de groep!

Een andere Lighthouse Trails lezeres belde ons vandaag om te zeggen dat haar massagetherapeut na 5 jaar toegaf dat hij een reguliere Reiki-practicus was. Onze lezeres had er geen idee van. Zij vertelde dat ze niet meer naar hem toe gaat.

Enkele jaren geleden voorspelde Ray Yungen dat Reiki spoedig de kerk zou binnenkomen, net zoals Yoga in de kerk is binnengedrongen. Wel, die dag is gekomen - [Rick Warren's New Health and Wellness Initiative](#) is slechts één teken daarvan, en de implicaties ervan zijn schokkend.

Als u de [Reiki video \(YouTube\)](#) nog niet gezien hebt als waarschuwing over Reiki, en als u niet al uw tienerkinderen deze hebt laten zien, dan dringen wij erop aan dit te doen. Laten we niet onwetend zijn over de gedachten van de vijand (2 Kor. 2:11) en de contemplatieve maatschappij waarin we vandaag leven.

Hierna dan de brief aan Lighthouse Trails.

Beste Lighthouse Trails,

Laat me eerst en vooral zeggen hoezeer ik uw bediening apprecieer!! Uw laatste artikel en video over Reiki en het Saddleback Church gezondheidsplan was absoluut schokkend, en ik ben zo blij dat u deze waarschuwingen publiceert!! God zegene u!!

Na het zien van de [Reiki video](#), wilde ik mijn ervaring delen en gelijk ook u een paar vragen stellen. Ik ben een wedergeboren gelovige en ik geloof Gods Woord volledig! Het is mijn verlangen om de smalle weg te bewandelen!! Ik heb bepaalde gezondheidsproblemen, en in 2000 was er een christelijke vriendin die een fatsoenlijke christelijke dame aanpreef die massagetherapeut was. Deze dame was erg vriendelijk en kwam naar mij thuis om me een massage te geven. Toen ze kwam spraken we over mijn gezondheidsproblemen, en zij legde uit dat ze me een speciale massage zou geven. Toen ik op mijn rug lag op de massagetafel sloot ik mijn ogen en na een poos begon ik te voelen dat mijn benen licht gemasseerd werden, maar toen ik mijn ogen opende realiseerde ik me dat zij helemaal niet mijn benen masseerde maar dat ze werkte aan mijn hals!?!? Ik was daarover erg verbijsterd en vroeg haar wat er gaande was!

Zij dan begon me deze "healing massage" te verklaren als dat deze eigenlijk voortkwam uit het heidendom en dat zij als christen ervoor koos de heidense elementen te laten vallen en in plaats daarvan christelijke elementen in te voegen - ze zei dat ze de naam van Jezus Christus invoegde in haar massages. Ik leerde dat dit Reiki was, en uiteraard, ik had er nooit eerder van gehoord en evenmin begreep ik waar het over ging. Ik geef toe, ik was veeleer in de war en verbaasd en wist niet wat te doen, en dus liet ik domweg haar de massage afwerken. Toen zij wegging, voelde ik me misselijk, erg duizelig en voelde me fysiek helemaal vreemd. Toen zij weg was bad ik want, alhoewel ik niet alle details en connotaties van Reiki begreep, hield ik niet van wat ze had gedaan en voelde me daar ongemakkelijk bij. Dus gaf ik dit in handen van de Heer en vroeg

Hem mij te reinigen en te vergeven, en ik belde deze vrouw dat ze niet terug hoefde te komen en dat ik voelde dat deze massage iets was waarin ik niet verwickeld wilde worden.

Vandaag ontving ik uw e-mail over Reiki en ik moet zeggen dat ik er niet goed van was!! Zoals ik hierboven zei had ik geen idee over de “geestelijke gidsen” (“spirit guides”) en alle aspecten van deze demonische machten die op je werkzaam zijn Ik was er zo ondersteboven van!! Toen die man in de [video](#) vertelde dat die geesten voor altijd bij je blijven, zelfs als je hen afwijst, was ik zo met afschuw vervuld!! Ik vraag me nu af, voor mij en voor anderen zoals ik: nadat ik dit aan de Heer overgaf en vroeg om vergiffenis en reiniging, kunnen die geesten toch niet bij mij blijven klitten, niet? Na het zien van die [video](#) en nu genoeg wetend over Reiki, ben ik vandaag tot de Heer gegaan in gebed en heb ik alle geesten verworpen en afgewezen en heb de Heer gevraagd me te bevrijden van alles wat plaatsvond die dag. Ik geloof dat het bloed van Jezus Christus ons werkelijk reinigt en bevrijdt - het is spijtig dat in de [video](#) niets wordt gezegd over tot de Heer gaan voor reiniging en bevrijding wanneer je een ervaring hebt gehad met Reiki - de [video](#) was uitstekend, en ik ben dankbaar deze gezien te hebben!! Ik wenste gewoon dat hij enige instructie zou gegeven hebben voor hen die van zoiets bevrijd willen worden. Dank u zeer om dit te lezen en voor uw hulp!!

In Christus,

Jodi

ONZE COMMENTAAR:

Dank je voor de mail. Jodi, ik geloof dat je kan rusten in de volle verzekering dat, als wedergeboren gelovige, je inderdaad bent gewassen in het bloed van het Lam, en dat als je je zonden hebt beleden, Hij getrouw is om je te reinigen. Hij beloofde dit te doen (1 Johannes 1:9). Als dat niet het geval was, wie zou dan staande blijven voor Hem? De eerste brief van Johannes zegt dat we leugenaars zijn indien we zeggen dat we niet zondigen (1 Johannes 1:8). Uiteraard maakt dit het onderscheid dat als we in de zonde blijven (continu), Hij dan zelfs niet in ons is. Wij kunnen je afgrijzen begripen en ons de ernst realiseren van blootgesteld te zijn aan Reiki.

Het zou goed geweest zijn als de [video](#) dit aspect eraan had toegevoegd. Maar houd in gedachten dat de vrouw waar de [video](#) naar verwijst, iemand was die eigenlijk in Reiki-praktijk was ingewijd; ze was met andere woorden een “kanaal” (“channel”; vandaar “channeling”: kanaliseren). Jij bent enkel blootgesteld aan Reiki, tijdelijk, en dat is niet hetzelfde als ten volle en willens geïnitieerd te zijn. Wij willen de ernst niet minimaliseren van contact met Reiki, maar er bestaan graden van betrokkenheid. Een vluchtig contact is niet een volledig omarmen. De Heilige Geest liet je voelen dat er iets fouts gaande was, wat aangeeft dat God met jouw was tijdens deze ervaring (zoals Hij beloofde: “Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten” - Hebr 13:5).

Ray Yungen zegt dat een van de grote problemen met het bespreken van mysticisme (Reiki, contemplativiteit, enz.) onder christenen is, dat een groot aantal van hen eigenlijk niet gelooft in een bovennatuurlijke wereld; dus zijn ideeën zoals New Age en andere mystieke ervaringen, voor hen gewoon dwaze nonsens. Maar als je de Bijbel leest (en gelooft) is er meer dan ampel bewijs dat Satans dienaren levend en “wel” zijn.

Prijs God “want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:4). Prijs God voor Zijn wonderlijk Woord dat ons verzekert van onze redding, niet wegens enige gerechtigheid van onszelf, maar wegens de Zijne.

Lees hier verder over Reiki: <http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve>

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)