

De Weg naar de Redding

Evangelietraktaat - <http://www.tpgg.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling & bewerking door M.V.

Volgens Gods Woord, de Bijbel, bestaat er een plaats met de naam Hemel, en een plaats met de naam Hel. De Bijbel zegt ons dat ieder persoon de eeuwigheid zal doorbrengen in een van deze twee plaatsen. God wil nu dat iedereen de weg naar de Hemel leert kennen. De volgende verzen uit de Bijbel tonen de weg.

De realiteit van de zonde

De Bijbel leert ons: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). Dit betekent dat ALLEN volgens Gods standaard tekort schieten en hun doel missen. Mijn vriend, dit betekent: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. ... Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe” (Romeinen 3:10, 12). De goede daden en de zelfgerechtigheid van de mens zijn ijdel, want God zegt: “al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed” (Jesaja 64:6).

Het is voor een zondaar absoluut nutteloos zich afhankelijk te maken van goede werken om zich voor God aanvaardbaar te maken. “Maar de Schrift heeft **alles onder de zonde** opgesloten” (Galaten 3:22). “Er is immers **geen mens** die niet zondigt” (1 Koningen 8:46). “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg” (Jesaja 53:6).

De oorsprong van de zonde

U zal zich afvragen waarom ieder mens een zondaar is. De Bijbel zegt ons: “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12). Die “één mens” was de eerste mens op aarde, en zijn naam was Adam. “Want zoals allen in Adam sterven ...” (1 Korinthiërs 15:22). Wij zijn allen afstammelingen van Adam, en net zoals een fysieke gelijkenis wordt doorgegeven van generatie op generatie, wordt ook een morele gelijkenis erfelijk doorgegeven.

Daarom zijn wij zondaars van nature en door keuze “Want **allen** hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). “De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de moederschoot” (Psalm 58:4). “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9). “wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen” (Efeziërs 2:3).

Het gevolg van de zonde

Elke zondaar zal (tenzij hij de ENE ware remedie accepteert) de eeuwigheid doorbrengen in afscheiding van God, in een letterlijk pijnlijke plaats, de Hel¹. Wilt u a.u.b. niet twijfelen aan de volgende woorden uit Gods Woord:

“Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood” (Jakobus 1:15). “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). “Want als u niet gelooft ... zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24). “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen” (Openbaring 20:15).

De remedie tegen de zonde

De remedie ligt niet bij een mens: “Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven” (Psalm 49:8). “Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Eeuwige-Straf.pdf>

één” (Job 14:4). De remedie ligt niet in geld: “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is” (1 Petrus 1:18). De remedie ligt niet in verdienstelijke werken: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8-9). “... maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid” (Titus 3:5).

De remedie is de Heer Jezus Christus alleen

Voelt u zich schuldig over uw zonden? Voelt u droefheid over uw zonden? De Bijbel zegt ons: “Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg” (2 Korinthiërs 7:10). “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren” (Handelingen 17:30). Een mens die zich nooit bekeert zal voor altijd verloren gaan! “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden” (Handelingen 3:19). Berouw en bekering is veel meer dan spijt over zonden; het is een verandering van geestesgesteldheid. Het betekent u afkeren van de zonde en u in geloof tot de Heer Jezus Christus keren.

Bent u gereed om u tot de Heer Jezus Christus te richten, de enige ware remedie voor de zonde? Hij is de enige die u van zonde kan reinigen en u tot een kind van God kan maken. “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).

De Heer Jezus Christus werd letterlijk onze zonedrager, door onze plaats in te nemen en voor onze zonden te sterven aan het kruis. “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons *tot* zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21). “Dat Christus gestorven is voor onze zonden” (1 Korinthiërs 15:3). “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout” (1 Petrus 2:24).

Wat zult u doen?

Zult u, hier en nu, uw plaats innemen als een arme, verloren zondaar en belijden dat Jezus Christus uw Redder is en uw Heer? “Want het loon van de zonde is *de* dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. **Niemand** komt tot de Vader **dan door Mij**” (Johannes 14:6). “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. ... Want ieder die de Naam van de Heere [= Jezus, vs. 9] zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:9, 10, 13; vgl. Handelingen 4:10-12!).

Als u nog niet begrijpt hoe u gered kan worden, lees dan dit traktaat opnieuw en opnieuw, tot u het begrijpt. De eeuwige bestemming van uw ziel staat op het spel.

Als u de Heer Jezus Christus wilt ontvangen als uw Redder, ga dan op uw knieën en vertel het Hem, belijd uw zonden en betuig dat u Hem voortaan zult dienen als uw Enige Heer en Meester, en dank Hem daarna voor Zijn gave van eeuwig leven. Tot slot moet u zich laten dopen² en de gemeenschap zoeken van bijbelgetrouwe christenen.

“Ik [= Jezus] ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14:6)

- o Rubriek “Evangelisatie”: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dopen.pdf>