

# Redding versus “de contemplatieve manier”

Door Ray Yungen, <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=31051>, 1-12-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het kennen van Jezus Christus is niet louter godsdienst of spiritualiteit, maar is veeleer een persoonlijke relatie met Hem.

Romeinen 10:2 spreekt over degenen die een “ijver voor God hebben, maar niet met inzicht”. Veel contemplatieve schrijvers beschrijven een spirituele moedeloosheid voordat ze zich tot mystiek gebed wenden als een remedie, en bijgevolg hebben ze een acuut gevoel van spiritueel falen dat hen stuwt in de wachtende armen van de stilte. In tegenstelling daarmee presenteert het Evangelie een plan dat op unieke wijze door God is geïnitieerd.

De Bijbel zegt duidelijk dat redding volledig afhankelijk is van de genade van God:

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeziërs 2:8, 9).

Bovendien werkt Christus’ dood aan het Kruis voor onze zonden in onze geest een tastbare uitdrukking van de onverdiende aard van onze zaligheid. Toen Jezus zei: “Het is volbracht” (Johannes 19:30), verklaarde Hij in drie woorden dat onze redding volledig afhangt van het voltooide werk van Christus aan het Kruis.

Laat me u daarom waarschuwen voor het volgen van een lering die suggereert dat het werk van Christus onvolledig of niet noodzakelijk was, of dat er andere wegen zijn die naar God leiden. Jezus zei:

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

Het christendom is uniek in vergelijking met alle religies omdat het niet het verkeerde uitgangspunt bevat dat de mens in wezen goed (of goddelijk) is en *bijgevolg* zijn weg naar de hemel kan verdienen.

Als u nog nooit de vrede hebt gevonden van Christus te kennen, raad ik u aan de eerste vijf hoofdstukken van het boek Romeinen te lezen en de Heilige Geest toe te staan u te trekken naar wat daar gezegd en aangeboden wordt. De enige vereiste is uw onvermogen te erkennen als een zondaar om uzelf te redden. Vertel dan in eenvoudig geloof aan God dat u nu op Christus vertrouwt, en alleen op Hem, om uw Heer en Redder te zijn.

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God” (Romeinen 5:1-2)

---

## Lees meer:

- o Rubriek Contemplatief Gebed, Centrerend Gebed, Lectio Divina, Oosterse Meditatie:  
<http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)