

# Het verschil tussen Redding en Beloningen

Bron: Middletown Bible Church, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen14.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling door M.V.

In de Romeinenbrief en doorheen het Woord van God moet de bijbelgelovige zorgvuldig onderscheid maken tussen redding en beloningen. Bijvoorbeeld, in Romeinen 8 leren we dat er geen veroordeling is voor de persoon die in Christus is omdat onze Plaatsvervanger veroordeeld werd in onze plaats (Romeinen 8:3). Maar in Romeinen 14 leren we dat er een oordeel is voor gelovigen omdat wij allen zullen staan voor de “rechterstoel van Christus” (Romeinen 14:10). Het oordeel van Romeinen 8:1 is er een waarvan wij gered werden (vergelijk ook Johannes Johannes 3:18; 5:24). De rechterstoel van Romeinen 14:10 is een specifiek oordeel voor alle geredde personen dat beloningen, of verlies van beloningen, inhoudt. Dat we zorgvuldig onderscheid moeten maken tussen redding en beloningen wordt gezien in een passage zoals 1 Korinthiërs 3:15: “Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen”. Verlies van beloning zal, alhoewel dit eeuwige consequenties heeft, niet de zekerheid van iemands redding aantasten. De volgende tabel helpt ons te focussen op sommige van de belangrijkste disticties tussen redding en beloningen:

REDDING	BELONINGEN
<p><b>1) Redding is een genadegave en kan niet verdiend worden.</b></p> <p>“Maar het is met de GENADEGAVE niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de GAVE door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de GAVE niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de GENADEGAVE bij vele overtredingen tot rechtvaardiging” (Romeinen 5:15-16; en zie ook Efeziërs 2:8-9; Romeinen 6:23; Johannes 4:10).</p>	<p><b>1) Beloningen kunnen verdiend worden door getrouwe dienst.</b></p> <p>“Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere ALS VERGELDING DE ERFENIS ZULT ONTVANGEN, want u dient de Heere Christus” (Kolossenzen 3:22-24, en merk hier de nadruk op DIENST).</p>
<p><b>2) Redding is niet iets wat we kunnen verdienen.</b></p> <p>Als God ons exact zou geven wat we verdienen voor de manier waarop wij geleefd hebben en de zonden die we begaan hebben, wat zou Hij ons dan geven?</p> <p>“Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? (Psalm 130:3) “Het loon van de zonde is de DOOD” (Romeinen 6:23). Zie ook Psalm 103:10.</p>	<p><b>2) Beloningen is iets wat de gelovige kan verdienen.</b></p> <p>“Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden” (Lukas 19:16-17). Deze man verdiende een beloning omdat zijn ene pond tien ponden opgebracht had en omdat hij in het minste getrouw was geweest. <b>Opgelet:</b> de gelovige die getrouw werkt voor Christus moet nooit vergeten wat Paulus zei in 1 Korinthiërs 15:10, “Maar door de genade van God ben ik wat ik ben ... ik heb mij meer ingespannen ... niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is”. Zelfs in het verdienen van beloningen is het principe van genade operatief.</p>

### 3) Redding wordt niet gegeven op basis van werken.

“Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, NIET OVEREENKOMSTIG ONZE WERKEN, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade” (2 Timotheüs 1:9). “Maakte Hij ons zalig, NIET OP GROND VAN DE WERKEN van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid” (Titus 3:5). “Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, ZONDER WERKEN” (Romeinen 4:6).

### 4) Redding is een huidig bezit.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft EEUWIG LEVEN” (Johannes 5:24). “Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 6:47). “Wie de Zoon heeft, heeft het leven” (1 Johannes 5:12).

### 5) Redding kan nooit verloren gaan.

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist NIET VERLOREN GAAN in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (Johannes 10:27-28).

Het verschil wordt duidelijk gezien in 1 Korinthiërs 3:14-15, “Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij **schade lijden** [= verlies van beloning]. Hijzelf echter zal **behouden** [= geen verlies van redding] worden, maar wel zo: als door vuur heen”.

### 6) De focus van redding ligt op ZONDE (we hebben een zondeprobleem).

“En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken VAN HUN ZONDEN” (Mattheüs 1:21).

### 7) Redding betreft het bezitten van CHRISTUS.

“WIE DE ZOON HEEFT, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:12).

### 3) Beloningen worden gegeven op basis van werken.

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden NAAR ZIJN DADEN” (Mattheüs 16:27). “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden ZOALS ZIJN WERK ZAL ZIJN” (Openbaring 22:12).

### 4) Beloningen zijn een toekomstig bezit.

“En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u VERGOLDEN WORDEN IN DE OPSTANDING VAN DE RECHTVAARDIGEN” (Lukas 14:14). Gelovigen zullen beloningen krijgen bij de Eerste Opstanding, en voor de kerk: bij de Opname.

### 5) Beloningen kunnen verloren gaan.

“Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen” (Openbaring 3:11). “Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen” (2 Johannes 8). “Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen” (Markus 9:41).

### 6) De focus van beloningen ligt op DIENST (we hebben een verantwoordelijkheid om de God die ons gered heeft getrouw te dienen).

“En DIEN met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije” (Efeziërs 6:7-8).

### 7) Beloningen betreffen het bezitten van KRONEN (of: kransen).

“Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één DE PRIJS ontvangt? ... Zij nu doen dat om een vergankelijke KRANS te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen” (1 Korinthiërs 9:24-25).

**8) De zondaar die tot Christus komt voor redding hoort deze woorden: “HET IS VOLBRACHT”!**

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: HET IS VOLBRACHT! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:30).

**9) Redding werd volbracht bij Christus' eerste komst.**

“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanne-ning waard dat Christus Jezus in de wereld ge-komen [= Zijn eerste komst] is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben” (1 Timotheüs 1:15).

**10) Redding is een genadegave in een punt des tijds.**

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die HEEFT eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar IS uit de dood OVER-GEAAN in het leven” (Johannes 5:24).

**11) Redding is gebaseerd op wat Christus heeft gedaan.**

“En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, DOOR DE VERLOSSING in Christus Jezus” (Romeinen 3:24).

**12) Voor redding is het menselijke aandeel: GELOOF.**

“En zij zeiden: GELOOF in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” (Handelingen 16:31).

God doet het redden; ons wordt gevraagd te geloven.

**13) De vraag voor redding: GELOOFT U IN CHRISTUS?**

“Heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die GELO-VEN” (1 Korinthiërs 1:21).

**14) Met betrekking tot redding, zijn er din- gen die God niet in herinnering brengt.**

“En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken” (Hebreeënen 10:17).

**8) De getrouwe gelovige die beloond zal wor- den hoort deze woorden: “GOED GE- DAAN”!**

“Zijn heer zei tegen hem: GOED GEDAAN, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” (Mattheüs 25:23).

**9) Beloningen zullen gegeven worden bij Christus' tweede komst.**

“Verder is voor mij weggelegd de KRANS van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaar- dige Rechter, mij op DIE DAG [= bij Zijn we- derkomst] geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die ZIJN VERSCHIJNING [= Zijn wederkomst] hebben liefgehad” (2 Timotheüs 4:8). “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn” (Openbaring 22:12).

**10) Beloningen worden verdiend gedurende een heel leven van geloof.**

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergel- ding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korinthiërs 5:10).

**11) Beloningen zijn gebaseerd op wat we hebben gedaan (als gelovigen).**

“... opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam GEDAAN heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korinthiërs 5:10).

**12) Voor beloningen is het menselijke aan- deel: TROUW.**

“Zijn heer zei tegen hem: goed gedaan, goede en TROUWE slaaf, over weinig bent u TROUW geweest, over veel zal ik u aanstellen” (Mattheüs 25:23). “... En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste TROUW bent geweest, machthebber over tien steden” (Lukas 19:16-17; vgl. Lukas 16:10-12).

**13) De vraag voor beloningen: in welke mate bent u IN HEM GEBLEVEN?**

“En nu, lieve kinderen, BLIJF IN HEM, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geo- penbaard zal worden” (1 Johannes 2:28).

**14) Met betrekking tot beloningen, zijn er din- gen die God in herinnering brengt.**

“Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de

	<p>heiligen gediend hebt en nog dient” (Hebreeën 6:10).</p>
<p><b>15) Redding impliceert altijd Gods volle goedkeuring in Christus.</b>  “Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons BEGENADIGD heeft in de Geliefde” (Efeziërs 1:6).</p>	<p><b>15) Beloningen kunnen Gods afkeuring impliceren.</b>  “Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons” (Kolossenzen 3:25). Zie ook 1 Johannes 2:28 dat de mogelijkheid impliceert van beschaamd te staan wegens Gods afkeuring. En zie Filippenzen 3:8 waar Paulus alles schade acht opdat hij Christus en Zijn goedkeuring mocht winnen.</p>
<p><b>16) Alle gelovigen delen in dezelfde redding.</b>  Het “reddingspakket” van de ene gelovige bevat alles wat gevonden wordt in het reddingspakket van een andere gelovige. Wij delen in dezelfde “zo’n grote redding” (Hebreeën 2:3). Wij zijn allen RIJK in Christus en bezitten “alle geestelijke zegen” in Hem (Efeziërs 1:3).</p>	<p><b>16) Alle gelovigen delen niet in dezelfde beloningen.</b>  “Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk ... En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden AAN HEN VOOR WIE HET BESTEMD is door Mijn Vader” (Mattheüs 20:21, 23). De plaats en positie zal gereserveerd worden voor gelovigen zoals bepaald door God de rechtvaardige Rechter.</p>
<p><b>17) Betreffende redding: mijn oordeel vond reeds plaats aan het kruis!</b>  “...Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jesaja 53:6). “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18). Door dit feit verzekert de Heer ons dat de ware gelovige niet veroordeeld zal worden (zie Johannes 5:24; Romeinen 8:1).</p>	<p><b>17) Betreffende beloningen: mijn oordeel zal plaatsvinden voor de rechterstoel van Christus!</b>  “Want wij moeten allen voor de RECHTERSTOEL van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korinthiërs 5:10). “U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de RECHTERSTOEL van Christus gesteld worden” (Romeinen 14:10).</p>
<p><b>18) Redding kost niets.</b>  “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die GEEN GELD hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop ZONDER GELD, ZONDER PRIJS, wijn en melk” (Jesaja 55:1).</p>	<p><b>18) Beloningen kosten een leven van dienst.</b>  Christus getrouw dienen in een Christus-hatende wereld kan kostelijk zijn: “Zalig [= gezegend] zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen ... Verblijd en verheug u, want UW LOON IS GROOT in de hemelen” (Mattheüs 5:10,12).</p>
<p><b>19) Redding wordt ontvangen van bij de RECHTVAARDIGMAKING.</b>  Redding is iets wat we krijgen van bij het begin.</p>	<p><b>19) Beloningen worden ontvangen in de tijd van de VERHEERLIJING.</b>  Beloningen krijgen we aan het eind.</p>

## 20) Wij tonen onze dankbaarheid voor de redding door getrouwe dienst.

“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:1-2).

## 20) Wij tonen onze dankbaarheid voor beloningen door onze kronen voor de Redder te werpen.

“wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en WIERPEN HUN KRONEN NEER VÓÓR DE TROON en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen” (Openbaring 4:10-11).

Paulus erkende dat elk goed ding dat hij deed toegeschreven moest worden aan God: “Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is” (1 Korinthiërs 15:10). Zelfs als het gaat om getrouwe dienst voor Christus zijn wij schuldenaars aan de genade van God!

---

### Lees ook:

“Paulus’ Brief aan de Romeinen”: <http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)