

's Mensen rebellie vertoond

Door George Zeller, <https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/PrideLGBT.pdf>, juli 2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



PRIDE: TROTS, HOOGMOED

Spreuken 6:16-25

“Deze zes haat JaHWeH, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: 17 **hoogmoedige ogen** [KJV: a proud look], een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, 19 een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt. 20 Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. 21 Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. 22 Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. 23 Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven, 24 om je te bewaren voor een slechte vrouw, voor het gevele van de tong van een onbekende. 25 Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden”.

De allereerste zonde die een schepsel beging, was de zonde van **hoogmoed**. Lucifer sprak vijf keer zijn “IK ZAL” uit, waarvan de laatste was: “Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”:

“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: **Ik zal** opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren **zal ik** mijn troon verheffen, **ik zal** zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 **Ik zal** opstijgen boven de wolkenhoogten, **ik zal** mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (Jesaja 14:12-14).

Vergelijk hiermee: “Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet **verwaand** [KJV: pride] wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt” (1 Timotheüs 3:6).

Op dezelfde manier werd Eva in de zondeval verleid door deze woorden: “**dat u als God zult zijn**” (Genesis 3:5). Gevallen mensen hebben zich sindsdien de plaats van God toegeëigend.

In de opsomming van de zeven afschuwelijke zonden die JaHWeH haat, wordt **hoogmoed** als eerste genoemd: “hoogmoedige ogen” (Spreuken 6:17). “**Hoogmoed, trots... haat Ik**” (Spreuken 8:13). Hoogmoed leidt altijd tot ondergang: “**Trots** komt vóór de ondergang, en **hoogmoed** komt vóór de val” (Spreuken 16:18). De trotse man zal altijd te maken krijgen met Gods felle tegenstand, “God keert Zich tegen de **hoogmoedigen**, maar de nederigen geeft Hij genade” (1 Petrus 5:5).

Hoe opmerkelijk is het dat deze hoofdzonde van PRIDE (trots) het parool is geworden van de LGBTQ-beweging, waarvan elke letter een seksuele levensstijl vertegenwoordigt die in strijd is met

Gods plan voor een man en een vrouw (zie Genesis 2:21-24¹; Romeinen 1:26-27²). Toch wordt ons verteld dat dergelijk zondig gedrag door steden en professionele sportteams moet worden gevierd door PRIDE-dagen te houden. Degenen die dergelijke daden van verdorvenheid begaan, zijn **trots** op de zonden die ze hebben omarmd en willen dat anderen met hen vieren. Ze **pronken** met hun zonden als Sodom:

“Zoals Sodom maken zij hun zonden openlijk bekend, zij verbergen ze niet. Wee hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad aan” (Jesaja 3:9).

Ze hebben de regenboog, het teken van Gods genadige belofte om de wereld nooit meer door een zondvloed te oordelen, tot het embleem van hun anti-God-beweging gemaakt, alsof ze God uitdagen om hen te oordelen.

Moge God, ons als ambassadeurs van Christus, in staat stellen hen liefdevol het Evangelie van een gekruisigde en verrezen Verlosser aan te bieden! Zo waren sommigen van ons, maar wij zijn gewassen, gerechtvaardigd, geheiligd en getransformeerd door Zijn genade (1 Korinthiërs 6:9-11)! God kan hetzelfde voor hen doen!

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? ¹⁰ Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknepen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. ¹¹ Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God” (1 Korinthiërs 6:9-11).

Vandaag vindt men het erger het kwaad te veroordelen dan het kwaad te begaan!

Zie ook:

- o LGBTQ seksualiteit: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons13.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ “Toen liet JaHWeH God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. ²² En JaHWeH God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. ²³ Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. ²⁴ Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:21-24; Tetragram hersteld).

² “Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. ²⁷ En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf” (Romeinen 1:26-27).