

Wat sommigen schrijven: Een voorbeeld van rebellie tegen God

Uit mijn mailbox, M.V., 29-10-2017. Update 3-8-2022 uitbreiding)

Let op: het is hoogst uitzonderlijk dat ik een mail van iemand (alhoewel anoniem) publiceer.

Mail van XXXX (ongewijzigd):

“Ik kan er niet bij dat God mensen voor eeuwig pijn laat lijden omdat ze Hem niet willen....dus dan God dwingt mensen naar hem toe te komen met zulke zware gevolgen, want niemand wil naar de hel...dus omdat God heilig is moet iedereen boeten...had dan geen mens gemaakt want ik acht God verantwoordelijk voor alle ellende, want Hij heeft ons gemaakt en wist alles van te voren....lekker egoïstisch ben je dan!!!! heb ook helemaal geen zin meer om God te dienen, geen zin meer om bijbel te lezen welke me strot uitkomt, en geen zin meer om te praten want hij zegt toch niks terug...het leven slaat nergens op, zelfs met God niet....haat de dag dat ik geboren ben en ben blij als ik dood ben en zal wel naar de hel gaan, want God zorgt er zelf voor dat bijna niemand naar de hemel gaat op deze manier en zal 90% van alle mensen ooit bestaan naar de hel gaan....geweldig plan van hem!!!!”

Mijn antwoord (ongewijzigd):

“De hamvraag is: waarom neem jij (en de anderen) Zijn liefde-aanbod, op het kruis getoond, NIET AAN !?!”

Dit is het kwaad in de mens, van de geboorte af, door oorspronkelijke én voortgezette opstand tegen GOD.

Zie bijlage” [Bijlage is plaatje, hieronder].

Waarom mensen het Evangelie niet aannemen

“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht” – Johannes 3:19 (HSV)



Antwoord van XXXX (ongewijzigd):

“Omdat mijn ouders, broer, zus en familie vaders en moeders kant en vele vrienden toch niet gaan geloven en dus verloren gaan en dat idee maakt me pissed off....God kan toch ook mensen laten boeten en dan uiteindelijk vernietigen. Waarom eeuwig laten lijden dat slaat gewoon nergens op want God heeft ons gemaakt en wij moeten boeten omdat hij wil dat wij er komen en als we hem niet willen, zijn we voor altijd de lul...lekker plan hoor pffff....ik wil het liefst niet meer bestaan, niet denken gewoon niks maar dat maakt God onmogelijk....dus eenmaal geboren ben je gewoon de lul want of je gaat naar de hel zonder dat je er iets voor hoeft te doen en anders je hele leven opgeven om naar de hemel te gaan, iets wat me ook niet boeit....dus wat moet je dan, wil God niet echt meer dienen want vind het een soort dictator en laat me zeker niet bedreigen met de hel, want dan ga ik daar nog liever heen dan tegen me zin in God dienen...vind het te lastig allemaal en hoe meer je naar God toe komt, hoe erger je leven wordt en de wereld heeft me ook niks meer te bieden dus zit tussen wal en schip....”

Nawoord van mij:

Op deze tweede mail heb ik niet meer geantwoord, en dat wil ik beslist ook niet. Deze mailer zijn geest is slecht. Ik geef enkel een nawoord voor hen die mijn site bezoeken.

De Heer Jezus Christus kwam naar de aarde om de mensheid te redden. Hij was onder ons. Maar de meeste mensen moesten Hem niet, en ze wilden en maakten Hem dood. Hij was het Licht dat scheen in de duisternis, maar de duisternis begreep het niet, want zij verfoeiden het Licht, **omdat hun werken goddeloos waren**. Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-wilden-Hem-dood.pdf> .

Deze mailer, samen met de zovele andere opstandigen, konden gemakkelijk gered worden, door berouw te hebben van hun goddeloze werken, de Heer Jezus te geloven en Hem aan te hangen – zonder eigen werken. Maar toch is dat voor deze rebellen niet genoeg. Zij willen Hem altijd graag dood, opdat zij hun gangen kunnen gaan. Veel zelfbeklag maar de schuld van al hun ellende wordt op God gelegd en niet op henzelf, de schuldenaars. De opstandige mens legt per definitie graag altijd de schuld op God. Dat was bij Adam al zo, dus al van in het begin: “Toen zei Adam: De vrouw **die U gaf** om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven ...” (Genesis 3:12). Met andere woorden: God was schuldig doordat Hij Adam een vrouw had gegeven!

Nu, wat de eeuwige straf betreft. Omdat de mensen God verfoeien, zullen zij na hun fysieke dood in een plaats belanden waar God als het ware **dood is, iets wat zij eigenlijk wensten!** Het is een geestelijk donkere plaats, waarin alle opstandelingen vertoeven (geen aangenaam

gezelschap). Die afgescheidenheid van God zal hen dan veel pijn bezorgen. En zo zullen zij voor altijd verder leven. De Schrift geeft velerlei beeldende kernuitdrukkingen over die strafplaats: In alle eeuwigheid – poel van vuur en zwavel – vurige oven – straf – oordeel – verderf – ver van God – buitenste duisternis – pijniging – geen rust – dag en nacht – niet stervende worm – foltering – geweest – tandengeknars – straf naar werken¹. Zie hiervoor:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf> .

Maar zie Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” – het is gemakkelijk om uzelf in bewaring te geven!

Voor verdere vraagstellingen, zie de rubriek over Eeuwige Straf en de foute leer van Alverzoening: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm> .

Over de gestrengheid van dit artikel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/streng-rechtvaardig.pdf>

De verwerping van de Heer Jezus

Zij wilden Hem dood:

Jesaja 53
Mattheüs 13:53-58
Mattheüs 23:37
Mattheüs 26:3-4
Mattheüs 27:20-23
Mattheüs 27:25
Markus 9:31-32
Markus 15:13-14
Lukas 4:28-30 (al van bij het begin)
Lukas 6:1-11
Lukas 13:34-35
Lukas 22:1-2
Lukas 23:18, 21, 23-24
Johannes 1:10-11
Johannes 5:16-18
Johannes 7:1
Johannes 7:19-31
Johannes 8:37-40
Johannes 8:51-53
Johannes 10:30-33, 36, 39
Johannes 12:37-38
Johannes 15:20-21
Johannes 19:5-6,
Johannes 19:15
Handelingen 2:22-24
Handelingen 3:13-15
Handelingen 7:51-53
1 Thessalonicenzen 2:14-16
Vgl. Deuteronomium 31:20

¹ “Zo is de hel een wèrkelijk bestaande plaats, met èchte pijnervaring, waar men echt voor altijd **verstoken is van Goddelijke gemeenschap** – de gebruikte beelden zoals vuur, duisternis, enz. zijn duidelijk genoeg – maar wij kunnen ons daar geen materiële voorstelling bij maken. Zo ook is de Tartarus ergens een plaats, die echt bestaat, waar de opstandige geesten inderdaad verblijven, maar geen mens kan precies weten, of bevatten, hoe die eruit ziet. Als wij later bij de Heer zullen zijn, dan pas zullen wij ‘zien’”. Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>

De **HEL** wijst op de slechtheid van de zonde

Jezus beschreef de hel als “vuur” (Mattheüs 25:41) en een plaats van “pijn” (vs. 46). De hel is een plaats van vergelding, retributie, waar Gods **gerechtigheid** wordt gediend voor begane misdaden.

De strafmaat moet dus aangepast zijn aan de misdaad.

De miserie en kwelling van de hel wijzen op de slechtheid van de zonde.

Zij die opstaan tegen de leer van de hel en zeggen dat die buitensporig is, verraden hun ontoereikend besef van de **slechtheid van de zonde**. Indien zondaars aan iets minders zouden overgeleverd worden dan de hel, zou dat een falen betekenen van Gods gerechtigheid.

Gods **liefde** en **gerechtigheid** komen samen in het kruis. Zonder bekering en aanneming van Jezus' offer aan het kruis **blijft** Gods toorn op de ongelovige – Johannes 3:36.

De meeste mensen willen God **DOOD**. Daarom zullen rebellen naar een plaats gaan waar God als het ware **DOOD** is: de **HEL**!

De Heer Jezus Christus kwam naar de aarde om de mensheid te redden. Hij was onder ons. Maar de meesten moesten Hem niet, en ze wilden en maakten Hem **DOOD**. Hij was het Licht dat scheen in de duisternis, maar de duisternis begreep het niet, want zij verfoeiden het Licht, omdat hun werken goddeloos waren – zie Johannes 3:19!

Omdat de mensen God verfoeien, zullen zij na hun fysieke dood in een plaats belanden waar God als het ware **DOOD** is, iets wat zij eigenlijk wensten! Het is een geestelijk donkere plaats, waarin alle opstandelingen vertoeven – geen aangenaam gezelschap!

Die afgescheidenheid van God zal hen dan veel pijn bezorgen. En zo zullen zij voor altijd verder leven.

De Schrift geeft velerlei antropomorfe uitdrukkingen over die strafplaats: In alle eeuwigheid / poel van vuur en zwavel / vurige oven / straf / oordeel / verderf / **VER VAN GOD** / buitenste duisternis / pijniging / geen rust / dag en nacht / niet stervende worm / foltering / geweent / tandengeknars / straf naar werken.

Maar zie Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” – geef uzelf in bewaring!

Lees ook:

- o “Zij wilden Hem dood” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-wilden-Hem-dood.pdf>
- o “Eeuwige straf versus Alverzoening”: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm