

De Raëliaanse Religie

Marty Butz

<http://www.watchman.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

- Stichter: Raël¹ (voorheen Claude Vorilhon).
Stichtingsdatum: 1973.
Officiële publicaties: “Apocalypse” (kwartaalmagazine), The Book Which Tells the Truth, The Message Given to Me by Extra-Terrestrials, Beings From Outer Space Took Me to their Planet, Sensual Meditation.²
Organisatiestructuur: Er zijn zes niveaus van verantwoordelijkheid binnen de beweging. Het zesde niveau, het hoogste, wordt bekleed door Raël, Claude Vorilhon, de “Gids der Gidsen”.
Unieke termen: Elohim, Harmonie, Awaken (bewust/wakker worden), Kosmisch Orgasme.

GESCHIEDENIS



Raël

Volgens de beweringen van de Raëliaanse religie “werd op 13 december 1973 de Franse journalist Claude Vorilhon (nu Raël genaamd) bezocht door iemand van een andere planeet, en gevraagd een ambassade op te richten om deze buitenaardsen terug op aarde te verwelkomen. Dit wezen van een andere planeet was ongeveer 1.20 m groot, had lang zwart haar, amandelvormige ogen, olijfgroene huidskleur en gaf blijk van harmonie en humor. Hij vertelde Raël: ‘wij zijn degenen die alle leven op aarde creëerden, u maakte de vergissing dat wij Goden zijn; wij staan aan de basis van uw belangrijkste religies. Nu u ontwikkeld genoeg bent om dit te begrijpen, willen wij officieel contact onderhouden door middel van een ambassade”⁽¹⁾

In de dagen die volgden ontving Vorilhon-Raël (Raël is de naam die hem gegeven werd door de buitenaardse bezoeker) “commentaren op de meest significante passages van de Bijbel” (Jacques Vallee, *Messengers of Deception: UFO Contacts and Cults*, p. 143). Deze leringen van het buitenaards wezen en notities van Raël werden later gepubliceerd in zijn boek: *The Messages Given to Me by Extra-Terrestrials* ⁽²⁾. Beweerd wordt ook dat Raël een tweede keer werd bezocht, twee jaar later na het eerste bezoek, opnieuw in Frankrijk. Maar deze keer namen de ruimtewezens Raël mee aan boord van hun ruimteschip naar de planeet waar zij leefden.



Trouw aan zijn opdracht stichtte Raël een beweging om de boodschap te verspreiden van de Elohim³ en om een ambassade te bouwen om de buitenaardsen terug op aarde te verwelkomen. De Boodschap legt grotendeels uit wie de Elohim zijn en hoe het leven op aarde ontstond. Ook is het belangrijk dat de ambassade wordt opgericht opdat wij bij de terugkeer van de Elohim kunnen leren van hun wetenschappelijke deskundigheid. Er werd onthuld dat de Elohim “enkel zullen komen wanneer wij hun ambassade zullen bouwen, want zij hebben liefde en respect voor ons”⁽³⁾.

¹ Raël lijkt me een samentrekking te zijn van Rafaël, de naam van een aartsengel in het apocriefe boek Tobias (of Tobit). Rafaël wordt door de Raëlianen “één van de robots der scheppers genaamd” (opgezocht in “Boodschap gegeven door buitenaardsen”, NL, p. 51).

² Ook nog : *Intelligent Design - Message from the Designers; Yes to human cloning; The Maitreya; Geniocracy*.

³ In het O.T. wordt (de ware) God ± 2500 keer aangeduid met het zelfstandige naamwoord in het meervoud “Elohim”. Het Hebreeuws kent ook de enkelvoudsvorm “Eloah”. Daarnaast komt de (oudere) Semietische enkelvoudige benaming “El” nog voor (slechts ± 200 keer). “Elohim” is echter niet het meervoud van “El” (G/god) want dat is “Elim” (goden).



Links: maquette van de ambassade
Rechts: deze graancirkels stonden model

Niettegenstaande de bizarre boodschap van Raël heeft de Raëliaanse Religie een grote aanhang gekregen vanaf haar ontstaan in 1973, toen Raël de zogenoemde buitenaardse ontmoetingen had. Zijn beweging had in 1997 35.000 volgelingen in 85 landen (*New York Times*, August 12, 1997, p. A6), en zijn boek *The Message Given to Me By Extra-Terrestrials* (2) werd vertaald in 22 talen (PRNewswire, 21 mei 1997).

De beweging werd niet alleen aangevuurd door boeken die Raël schreef, maar ook door verscheidene seminaries over de wereld heen die de beweging hielpen promoten. “Awakening Seminars” hebben velen geïntroduceerd in sensuele meditatietechnieken die zogezegd “onze ouders in de ruimte Raël hebben geleerd” (4). Het gestelde effect en het doel van deze technieken is voor het “deconditioneren en losmaken van zichzelf, en het heden op een veel diepere manier te appreciëren door van elke sensatie te genieten met een maximum aan genot en liefde, zonder de verlamming van maatschappelijke schuld [sic]” (5). Blijkbaar zijn deze technieken gerelateerd aan wat gerapporteerd werd als “masturbatie, gemeenschappelijk orgasme, seksuele vrijheid en plezier” (Reuters New Service, August 6, 1997).⁴

Samen met de groei van de Raëliaanse religie is echter ook de controversie gegroeid over de ideeën en praktijken van de beweging.

In “de late jaren ‘70, toen hij [Raël] een boek publiceerde dat wat hij noemde “geniocratie” verdedigde, deed de Franse overheid een reeks razzia’s op Raëliaanse huizen en beval Raël het land te verlaten” (*The Gazette [Montreal]*, 22 juli 1991, p. A4). Blijkbaar deed Raëls gepubliceerde visie over “geniocratie”, waarmee hij verstond “bestuur door intelligenten, welke intelligentie gedetermineerd wordt door wetenschappelijke tests” (Ibid.), argwaan rijzen bij de Franse autoriteiten over heimelijke politieke objectieven van de Raëliaanse religie.

Er is ook voortdurend bezorgdheid geweest over het officiële symbool van de Raëliaanse religie: de ster van David met het swastikasymbool daarin. De Raëliënen hebben verklaard dat de symbolische waarde ervan erg afwijkt van het Nazisme - het vertegenwoordigt eeuwigheid. Maar voor velen in de “post-nazi westerse cultuur betekent het iets anders” (John Hughes, *Sun-Sentinel [Miami]*, 20 december 1989, p. E1).



Links: het oorspronkelijke symbool. Rechts: de swastika werd later vervangen door een galaxis-teken

Door de jaren heen heeft de Raëliaanse religie specifiek getracht Joden te bekeren en de Elohim-ambassade in Jeruzalem te vestigen. Vermits de “Raëliënen geloven dat de oude Israëliëten een

⁴ Leden van de Raël-cult lopen dikwijls naakt, op hun meetings en in openbare optochten.

speciale verbondsverhouding hadden met de Creator van de aarde” en omdat zij “geloven dat de vernietiging van de wereld nabij is” geloven de Raëliënen ook dat “de staat Israël de Raëliënen land moet beschikbaar stellen om daar hun ambassade te bouwen voor de buitenaardsen” (*Gazette*, p. A4). Maar omdat de swastika zo beledigend is voor de Joden, en de Joden een eigen relatie met de Schepper claimen, hebben de gestelde doelen van de Raëliaanse religie bij hen kwaad bloed gezet.

De Raëliaanse religie is niet onbezorgd geweest over haar problematische public relations. In 1991 “besliste Raël het symbool van de Raëliaanse religie te veranderen en de swastika te vervangen door een galaxis-teken...”⁽⁶⁾. Dit werd niet enkel gedaan “uit respect voor de slachtoffers van de nazi-holocaust” maar ook om een erg praktische reden: “de bouw van de ambassade in Israël vergemakkelijken” (Ibid.).

Misschien omdat zij de druk van controversie en kritisch onderzoek vreesden, is de Raëliaanse religie in 1992 zich gaan verenigen en werd publiek verbonden met andere bekende sekten in de *Fédération Internationale des Religions et Philosophie Minoritaires* (afgekort “[Firephim](#)”).

Firephim werd een consortium van minoriteitreligies om te strijden tegen “religieuze vervolging”. Naast de Raëliënen zijn er bij de participerende organisaties ook controversiële bewegingen zoals o.a. Scientology, Unificatiekerk (Moonsekte), Shri Chinmoy, westerse Wicca, Getuigen van Jehovah (*Wellspring Messenger*, juli/aug. 1994, p. 2). [<http://www.religion.qc.ca/Fiches/fiche134.htm>].

De actieve associatie van de Raëliaanse religie met andere controversiële organisaties werd vorig jaar onderstreept toen Raël zelf “uitdrukkelijk verzocht dat meer dan 500 Raëliënen zouden deelnemen” aan een betoging in Duitsland voor religieuze vrijheid “georganiseerd door de Scientology-kerk” (*Business Wire*, 24 okt. 1997), een organisatie die door de Duitse overheid nauw in de gaten wordt gehouden. Ondertussen hebben overheden in Zwitserland, gezegd dat zij “De [Raëliaanse] beweging van kortbij in de gaten houden”, omdat zij vrezen dat “het risico op collectieve zelfmoord bestaat” (Reuters).

HUN LEER

SCHEPPER: Volgens de Raëliënen kwamen de ware scheppers of “ouders” van een andere planeet. Deze wezens zijn de “Elohim” en zij worden genoemd in het eerste boek van de Bijbel: Genesis. De Raëliënen zeggen ook dat het woord “Elohim” historisch fout vertaald en begrepen werd als de betekenis van “God”, een enkelvoudige entiteit. Volgens Raël zou “Elohim” moeten vertaald worden als “zij die uit de lucht [Eng. *sky*] komen” en refereert deze term naar meer dan één entiteit ⁽⁷⁾. Bovendien, volgens Raël: “de Elohim legden uit dat ons concept van een immateriële God niet correct is”⁽⁸⁾.

SCHEPPING: Doordat zij de Bijbel incorporeren in hun filosofische omlijsting, beweren Raëliënen: “Genesis is een geschreven verslag over hoe mensen van een andere planeet alle leven op aarde creëerden. De boodschappen, gedictieerd aan Raël, leggen uit hoe de Elohim hun meesterschap in de genetica gebruikten om op wetenschappelijke wijze leven te scheppen vanuit inerte chemicaliën door gebruik te maken van DNA”⁽⁹⁾. Consequent hiermee is “leven op aarde niet het gevolg van willekeurige evolutie, noch het werk van een bovennatuurlijke ‘God’. Het is een weloverwogen creatie, gebruik makend van DNA, door een wetenschappelijk geavanceerd volk dat menselijke wezens maakten, letterlijk naar hun beeld”⁽¹⁰⁾.

OPENBARING: De Raëliaanse beweging beweert dat zij “de meeste andere religies erkennen omdat het ... de Elohim waren die ermee begonnen zijn. Het waren zij die de profeten initieerden, wier rol het was om de mensheid progressief te leiden en te leren”, met als resultaat dat “elke profeet een openbaring of boodschap bracht die aangepast was aan het culturele niveau van begrip van de mensheid in de tijd”⁽¹¹⁾. De Raëliaanse beweging stelt dat “Alle grote profeten, inclusief Boeddha, Mozes, Jezus, en Mohammed boodschappers waren van buitenaardsen”⁽¹²⁾. Ook van Raël wordt geloofd dat hij zijn plaats heeft in deze progressieve openbaring, omdat hij gezien wordt als “de boodschapper van onze tijd ...”⁽¹³⁾.

DE NATUUR VAN DE MENS: Volgens Raël is er “geen ziel die uit het lichaam wegvliegt na de dood”⁽¹⁴⁾. Hij beweert dat het “menselijke wezen een ‘onderdeel’ is van het universum ...”⁽¹⁵⁾, dat de “Elohim leren dat ons bewustzijn een functie is van alle reacties binnenin ons en al deze bui

ten ons” (15) en dat “wij gewoon atomen zijn, een deel van de aarde, een deel van ons melkwegstelsel ...” (15).

GEESTELIJKE VRIJHEID: Volgens Raël hangt de weg naar het paradijs af van “het in vraag stellen van al onze geloofsovertuigingen en alles wat wij als vanzelfsprekend aannemen” en dat wij ons bewust worden van “hoe onze hele opleiding, opvoeding en het huidige milieu, al onze houdingen, reacties en smaken bepalen. Al deze ‘programmering’ zit in ons onderbewustzijn, maar door er ons bewust van te worden kunnen wij de doornen van onze angsten en de blokken van onze belemmeringen halen” en “de ontelbare hersencircuits wakker maken die verschrompeld waren door jaren van verkeerd gebruik ...”. Dus kunnen wij “onze smaken en manieren van denken verruimen zodat wij de wereld in een rijker licht gaan zien”(16). Ook wordt er geleerd dat we door sensuele meditatie, samen met andere dingen, “de Judeo-christelijke belastingen van schuld in vraag kunnen stellen en de mystiek van oosterse tradities” en dat we ook “onzelf zouden moeten herprogrammeren tot wat wij echt zouden willen zijn”(17).

OPSTANDING EN OORDEEL: De Raëliëse beweging gelooft dat ieder persoon verantwoordelijk is voor zijn keuzes, en dat de wijze waarop iemand reageert op de boodschap van Raël, van invloed zal zijn of hij/zij zal verder gaan om leven na de dood te ervaren via klonen. Raëliënen geloven dat “elk persoon wordt waargenomen door een computer, die alles registreert en een evaluatie zal maken aan het eind van iemands leven, en zij die weet hebben van de boodschappen die Raël overgebracht heeft, zullen herschapen worden van de cellen ...”(18).

HEMEL: Volgens een hoofdstuk met de titel “The Reward” (De Beloning), in een van Raëls boeken, staat: “zij die in aanmerking komen voor wetenschappelijke reïncarnatie op de planeet van de Elohim, zullen eeuwig leven in een wereld waar het voedsel hen zal gebracht worden zonder dat zij daarvoor de minste inspanning moeten doen, en waar bijzonder mooie vrouwelijke en mannelijke partners, wetenschappelijk gecreëerd voor dit doel, enkel daar zullen zijn om hun lusten te bevredigen, en zij zullen daar eeuwig leven en zoeken zichzelf te vervullen in het doen van wat hen bevalt” (18).

CHRISTELIJK ANTWOORD

BIJBELS: Raëls leringen zijn onmiskenbaar onbijbels en duidelijk niet-christelijk. Raëls radicale herdefinities wegen op zulke fundamentele onderwerpen als de natuur van God (ontkennend dat Hij Geest is, zoals geleerd in Joh. 4:24); de natuur van de mens (ontkennend dat hij een lichaam en een ziel heeft, zoals geleerd in Matt. 10:28)⁵; en de goddelijke handeling van de schepping (ontkennend dat het een bovennatuurlijke daad van een bovennatuurlijke God was, zoals geleerd in Hebr. 11:3). Bovendien, vermits Raël geloof hecht aan bevrijding van “de Judeo-christelijke belastingen van schuld”, is zijn boodschap fundamenteel in strijd met het christelijke geloof dat de juistheid erkent van schuldgevoelens ten aanzien een heilige en rechtvaardige God.

RATIONEEL: Men kan argumenteren dat de Raëliaanse filosofie erg gelijk op die van het naturalisme⁶, namelijk de “zienswijze dat het ‘natuurlijke’ universum van materie en energie alles is wat er werkelijk is” (Walter A. Elwell, Editor, *Evangelical Dictionary of Theology*, 1984, p. 750). Raël zegt dat “wij gewoon atomen zijn, een deel van de aarde, een deel van ons melkwegstelsel”; dat “er geen ziel bestaat”; dat “het menselijk wezen een ‘onderdeel’ van het universum is”; en dat “ons bewustzijn een functie is van alle reacties binnenin ons en al die buiten ons”. Raëls materialistische uitspraken over de mens en het universum echoën dezelfde materialistische veronderstellingen als die van het naturalisme.

Als zijnde een materialistische wereldbeschouwing staat Raëls filosofie bloot aan dezelfde kritiek als die tegen het naturalisme, namelijk:

1. Menselijke vrijheid kan niet bestaan in een wereld waar menselijke keuzes bepaald worden door natuurlijke wetten.

⁵ Een mens is een “trichotomie”: hij heeft niet alleen een lichaam en een ziel maar ook een geest. Sommigen menen dat geest en ziel in de Bijbel hetzelfde betekenen, maar dat volgt niet uit Hebr. 4:12 en 1 Thess. 5:23.

⁶ Naturalisme: in de filosofie de leer dat er niets kenbaar is of bestaat boven de natuur of het zijnde; leer waarin het bestaan van God wordt ontkend en al het bestaande uit natuurlijke oorzaken wordt verklaard. (Van Dale).

2. Er bestaan geen absolute waarden in een wereld die geheel bestaat uit louter materie en energie,
3. Er bestaat geen ultieme betekenis of doel in het leven als er geen God is om er een betekenis en doel aan te geven (Ibid.).

Consequent hiermee is het zo dat als Raëls metafysische uitspraken waar zijn, daaruit logischerwijs volgt dat er geen rationele reden bestaat, of morele verantwoordelijkheid, of een echte mogelijkheid om zowel Raëls boodschap af te wijzen, te accepteren of erdoor overreed te worden. Dus kan Raëls boodschap afgewezen worden op een rationele grond omdat ze intrinsiek incoherent is.

Referenties⁷

- (1) <http://www.rael.org/English/e-digest/raelmsgB.html>
- (2) <http://www.rael.org/English/e-digest/raelmsgindex.html>
- (3) <http://www.rael.org/English/e-digest/raelmsgF.html>
- (4) <http://www.rael.org/English/e-digest/raelmsgZB.html>
- (5) <http://www.rael.org/English/e-digest/raelmsgZX.html>
- (6) <http://www.rael.org/English/e-digest/raelmsgZA.html>
- (7) Sectie "The Message in Brief" <http://www.rael.org>
- (8) Sectie "Boek één - tweede helft"
- (9) Sectie "The Messages of the Elohim: Boek één - eerste helft"
- (10) Sectie "The Message in Brief"
- (11) Sectie "The Raelian Movement and Other Religions"
- (12) Sectie "The Messages of the Elohim: Book één - eerste helft"
- (13) Sectie "The Raelian Movement and Other Religions"
- (14) Sectie "Book één - tweede helft"
- (15) Sectie "Sensual Meditation: What is it?"
- (16) Sectie "Awakening Seminars"
- (17) Sectie "Book three"
- (18) *Sun-Sentinel*, p. E1

Andere infobronnen:

- Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rael>
http://en.wikipedia.org/wiki/Raelian_Church
<http://en.wikipedia.org/wiki/Raelism>
- CARM: http://www.carm.org/rael/raelian_history.htm
- Raël Nederland: http://nl.rael.org/rael_content/index.php
- Answers.com: <http://www.answers.com/topic/raelian-symbols-png>

-
- E-mail: verhoevenmarc@skynet.be
- Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>
- Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>

⁷ De Engelse links in dit artikel (dd. 1998) van Marty Butz blijken vandaag niet meer werkzaam te zijn. Een referentie is het boek: "Boodschap gegeven door buitenaardsen" (NL) en zijn andere boeken.