

Wat is er mis met Stan Johnson en The Prophecy Club?

Bron: <https://www.raptureready.com/faq-what-is-wrong-with-stan-johnson-and-the-prophecy-club/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



De Prophecy Club, gehost door Stan Johnson, is een van de meest foutgevoelige “profetische” bedieningen in de geschiedenis. Johnson is een grote voorstander van pop-apologetiek. Hier heb je sensatiezucht en speculatie die de bijbelse waarheid vervangen. Er is eenvoudigweg geen lering die te gek of te belachelijk is voor Johnson om te geloven. In 1999 waarschuwde The Prophecy Club de Joden dat het essentieel was dat ze naar Israël terugkeerden omdat de regering van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties concentratiekampen bouwden in Amerika om Joden en “Israël-ondersteunende” christenen gevangen te zetten!

Stan Johnson beweert dat “de Heer” Peter Martinez en hemzelf heeft verteld om kerken te stichten in de 42 steden waar The Prophecy Club samenkomsten heeft. Elke stad krijgt maar één kerk, genaamd: “De kerk van Efeze” of “De kerk van Philadelphia”, “De kerk van Dallas”, “De kerk van Modesto”, enz. Dit stadskerkconcept is vergelijkbaar met dat wat gepromoot wordt door een aantal andere afwijkende en cultische/sektarische bewegingen.

De Prophecy Club heeft een spreker die zei dat gelovigen grote olievoorraden in Israël zullen ontdekken, en verschillende andere sprekers die het begin van de Verdrukking vals hebben voorspeld.

Kijkercommentaren over Stan Johnson en The Prophecy Club:

“Als de Heer echt met Stan Johnson’s bediening zou zijn, zouden er niet zoveel tegenstrijdige ‘profetische’ uitspraken zijn zoals die van Dumitri Dudeman, en Johnson zou niet zoveel verontschuldigingen uitgeven in een poging om enige schijn van geloofwaardigheid te herwinnen. Daarom heb ik ook het werk van Stan Johnson van The Prophecy Club afgewezen. Y2K was de laatste strohalm toen er niets dat geprofeteerd werd ooit uitkwam. De Prophecy Club speelde echt dat ene uit voor alles wat het waard was – een goed voorbeeld van angstopjutterij”.

“Ik heb een aantal The Prophecy Club-video’s bekeken en hoewel ze nuttige informatie hebben, zijn ze onvermijdelijk Post-Trib. Niet alleen: “Hé, we geloven in de Post-Trib-zienswijze”, maar ze komen dicht bij het David Koresh’ kenmerk van het Post-Tribulationaal denken”.

Lees ook:

- “Zijn er nog profeten vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>
- Rubriek “Eschatologie en Profetie”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm