

De betekenis van Prediker 5:17

M.V. 18-8-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Prediker 5:17:

“Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel” (HSV).

Vraag van een lezer:

Lezer werd deze tekst¹ (echter in de verderfelijke versie van “Bijbel in gewone taal”) toegestuurd, afkomstig van “Dagelijkse broodkruimels”² en vond de suggestie erin verkeerd. Hij vroeg dan: “kan u me de juiste betekenis van de tekst uitleggen?”

Antwoord (meer uitgewerkt):

De meeste christenen kennen of geloven niet in de bedelingen (dispensaties). Zij denken dat de dingen uit het Oude Testament precies dezelfde betekenis hebben voor de gelovigen van de kerkbedeling. Maar God handelt in elke bedeling overeenkomstig zijn doel met elke bedeling.

Wat was het streven in het Oude Testament? Gelovigen werden aardse voorspoed en gezondheid voor ogen gehouden. Iemand die armoede heeft, wel die heeft niet goed gewandeld met God, of gehandeld naar het wetsverbond, vanaf Mozes. Een vrouw die geen kinderen kreeg, wel die droeg een schande - lees hiertoe bv. Genesis 30:23 (over Rachel)³. Veel kinderen betekende veel zegen. Veel eigendommen (bv. grote kudden vee) betekende zegen (zie Abraham bv.). De oudtestamentische gelovigen waren primair van de aarde en voor de aarde. Zij hadden aardse belangen. Joodse gelovigen zouden later “de aarde beërven”. Neem bv. Psalm 37:29: “De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen” - deze tekst kan niet toegepast worden op de gelovigen van de kerk.

Christenen zijn hemels, in positie en belofte, neem bv. Kolossenzen 3:2-3⁴. Zie de Heer Jezus en de apostelen: zij hadden geen rijkdom en leerden ons geen streven naar aardse rijkdom en voorspoed. Ware christenen komen los van de aardse belangen maar hunkeren naar de hemelse dingen, overeenkomstig hun positie. Het heiligingsproces helpt hen daarbij. Ik neem deze tekst: “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn” (1 Timotheüs 6:8): geen hunker naar aardse goederen en belangen. Ons hart ligt daar niet. Wat niet wegneemt dat wij wel mogen genieten van de dingen die ons gegeven zijn.

Als we het Oude Testament lezen dan moeten we de kenmerken van die bedeling indachtig zijn. Leer over de bedelingen/dispensaties hier: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Volgens de verderfelijke “Bijbel in gewone taal”: “Daarom denk ik dat het voor een mens het beste is om te genieten. Ook al duurt het leven dat God hem geeft, maar kort. Laat hij maar eten en drinken. Laat hij maar genieten van alles wat hij bezit. Hij heeft er altijd hard voor gewerkt”!!

² <https://dagelijksebroodkruimels.nl/>

³ “God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen!” (Genesis 30:22-23)

⁴ “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 3:2-3).