

De Plaag van het Pluralisme

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/pluralism.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Johannes 14:1-6

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. ²In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. ³En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. ⁴En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. ⁵Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? ⁶Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Soms wordt ons gezegd dat het niet echt uitmaakt wat mensen geloven, zolang zij oprecht zijn in hun geloofsovertuigingen.

Maar, maakt het iets uit wanneer een oprechte apotheker verkeerde pillen in een doosje doet? Maakt het wat uit wanneer een vrouw een giftige paddenstoel eet in het geloof dat dit voedzaam zal zijn?

Wat een persoon gelooft maakt een verschil van leven of dood!

Een mens bevindt zich ofwel op het smalle pad ten leven, ofwel op de brede weg naar de verwoesting (Mattheüs 7:13-14). Jezus is de enige weg en er is geen redding buiten Hem.

Filosofisch pluralisme¹ is het geloof dat alle zienswijzen in de maatschappij gelijkwaardig zijn. Niemand kan beweren dat zijn geloof voortreffelijker is dan dat van een ander, en er is geen objectieve standaard waarmee men menselijke opinies kan beoordelen. Pluralisme predikt tolerantie voor iedereen, met de uitzondering dat er weinig tolerantie bestaat jegens hen die vasthouden aan absolute waarheid. Deze laatsten worden vaak genadeloos aangevallen.

De tolerantie van pluralisme is heden gekend als politieke correctheid. Christenen, die de politiek incorrecte notie handhaven dat sommige dingen juist zijn en andere dingen verkeerd, worden in toenemende mate veracht in onze maatschappij.

Pluralisten bezitten geen tolerantie voor mensen die blijk geven van enige vorm van dogmatisme; maar zichzelf kunnen extreem dogmatisch zijn over hun politiek correcte zienswijzen.

¹ Pluralisme: Systeem dat het naast elkaar bestaan van verschillende principes en overtuigingen erkent. Samenwerking van verschillende beginselen naast elkaar. (Glossarium).

Hoe moet het antwoord van de christen zijn op dit alles? Christelijke waarheid eist dat valsheid moet afgewezen worden en dwaling ontmaskerd.

In onze dagen van relativistische verwarring moet Gods volk liefdevol zijn maar ook vastberaden de waarheid verkondigen van het Evangelie en de verzoening met God:

“God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. ²⁰ Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen” (2 Korinthiërs 5:19-20).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm