

# Het pleidooi voor Goddelijke Openbaring

Door dr. Chester Tulga (1896-1976), uit *The Case for Divine Revelation*,  
<https://www.featoday.org/the-case-for-divine-revelation/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V., 20-3-2024

De interpretatie van de goddelijke openbaring houdt in de eerste plaats persoonlijke gehoorzaamheid aan de leringen ervan in, eerder dan louter instemming. Het is het product van zowel het gelovige hart als het interpreterende verstand. Het is een geestelijke ervaring voordat het een mentaal proces is. Het is de acceptatie van het Woord voordat het een interpretatie van woorden is. Het ongehoorzame hart kan goddelijke waarheid niet correct begrijpen. **De Luciferiaanse trots van de natuurlijke mens legt zijn eigen wil op aan de Heilige Schrift en mist zo zijn betekenis.** De ware interpreteerder raadpleegt God, en dan kan hij Gods gedachten denken, terwijl hij de bladzijden van de Heilige Schrift doorbladert. Laten we het pleidooi voor goddelijke openbaring samenvatten ...

1. God heeft Zichzelf geopenbaard door de wonderen en schoonheden van de schepping, in de ziel van de mens, in de geschiedenis van Zijn uitverkoren volk Israël, in de persoon en de leer van Zijn eniggeboren Zoon, en door Zijn Geest aan de apostelen (Johannes 16:13)<sup>1</sup>.
2. De mens heeft op verschillende manieren gereageerd: soms in waardering en liefde; vaak in minachting en haat, zelfs tot het doden van Zijn profeten, het vermoorden van Zijn Zoon, en het bespotten van de manifestaties van Zijn Geest.
3. Om de nauwkeurigheid en doeltreffendheid van deze openbaring te verzekeren, inspireerde Hij profeten, apostelen en anderen om Gods openbaring aan de mens getrouw en nauwkeurig vast te leggen, en ons zo het Woord van God in geschreven vorm te geven. Deze geïnspireerde geschriften werden door het oude Israël en de apostolische kerk erkend als zijnde door God gegeven. De identiteit van het opgetekende Woord van God met het geopenbaarde Woord van God wordt bevestigd door de grootste van alle autoriteiten: Jezus Christus, de Zoon van God, die zei: **“Er staat geschreven”**<sup>2</sup>.
4. Nadat Hij Zichzelf en Zijn wil aan de mensen heeft geopenbaard en getrouwe schrijvers heeft geïnspireerd om het op te tekenen, draagt Hij het aan Zijn volk op voor begrip en toepassing. Omdat het openbaring is, kan het natuurlijke verstand het niet volledig begrijpen; omdat het openbaring is, is het natuurlijke verstand niet in staat om het te beoordelen; **omdat het een openbaring van heiligheid en waarheid is, kan het zondige hart het niet**

---

<sup>1</sup> “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:13).

<sup>2</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geschreven.pdf> → De Heer Jezus verwees veelvuldig naar de Schrift:

**Mattheüs** 4:4, 7, 10; Mt 5:17-18, 21, 27, 31, 33, 38, 43; Mt 8:4; Mt 11:13-14; Mt 12:3-7, 39-40; Mt 13:14-15; Mt 15:7-9; Mt 16:4; Mt 19:4-5, 8; Mt 21:13, 16, 42; Mt 22:29, 31-32, 36-40, 41-45; Mt 23:23, 35, 37-38; Mt 24:15, 54-56; Mt 26:24, 31, 54-56. **Markus** 1:44; Mk 2:25-26; Mk 7:6-7, 10; Mk 9:12, 13; Mk 10:4-7; Mk 11:17; Mk 12:10-11, 26, 35-37; Mk 13:14; Mk 14:21, 27. **Lukas** 4:4-12, 17-21, 25-27; Lk 6:3-4; Lk 7:24-27; Lk 10:26-27; Lk 11:29-30, 51; Lk 13:34; Lk 16:17, 29-31; Lk 18:31-33; Lk 19:45-46; Lk 20:17, 37-38, 41-44; Lk 21:22; Lk 22:37; Lk 24:25-27, 44. **Johannes** 3:14; Jh 5:45-47; Jh 6:32, 44-45; Jh 7:19, 22-23, 38; Jh 8:17; Jh 13:18; Jh 15:25; 17:12.

**waarden**; omdat het aandringt op gehoorzaamheid aan de wil van God, verwerpt de opstandige mens het.

5. Omdat het geopenbaarde waarheid is, zijn alleen degenen wier hart zich heeft overgegeven, alleen degenen wier intellect nederig is, alleen degenen wier leven wordt verzaakt ten volle gekwalificeerd om de wonderbaarlijke waarheden en de soevereine eisen ervan te begrijpen.
6. Zoals de meeste mensen Gods openbaring door de natuur, in de menselijke ziel, in de bediening van de profeten, apostelen en de bediening van de Zoon van God verwierpen, zo verwerpen de mensen vandaag deze openbaring: ofwel door openlijke ontkenning en openlijk antagonisme, oneerlijke interpretatie, ofwel door **die eigenzinnige interpretatie die de goddelijke openbaring laat zeggen wat de zondige mens wil dat ze zegt en betekent**.
7. De fundamentele waarheden van het Woord van God geven zich alleen over aan hen die wedergeboren zijn uit de Geest, die nederig zijn in de aanwezigheid van goddelijke openbaring, **die hun eigen wijsheid niet beschouwen als een adequate vertolker van de gedachten van God**, die de transformerende aanwezigheid van de Geest van God hebben ervaren, wiens ethische gevoeligheid is aangescherpt door die diepe reiniging van hart en leven door het bloed van Christus (1 Johannes 1:7)<sup>3</sup>, wiens leven is overgegeven in gehoorzaamheid aan de wil van God, wiens geest en hart zijn verlicht en gedisciplineerd door de Geest van God. **Ongelovigen van Zijn Woord zijn profane indringers in het Heiligdom; ongelovigen die de Godheid van Zijn Zoon verwerpen, hebben deel aan de geest van hen die Hem verwierpen en kruisigden; ongelovigen in de goddelijke waarheid worden al snel het slachtoffer van de waanideeën die door hun eigen geest zijn uitgevonden. “Wend u af van dit soort mensen” (1 Timotheüs 6:5).**

---

### Lees ook:

- o Eveneens van dr. Chester Tulga: “Waarheid bestaat nog steeds”:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheid-2.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>3</sup> “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zond” (1 Johannes 1:7).