

# Schandalen binnen de Pinksterbeweging

door David Cloud, [https://www.wayoflife.org/database/recent\\_pentecostal\\_scandals.html](https://www.wayoflife.org/database/recent_pentecostal_scandals.html),  
18-7-2006 t/m 29-10-2024 (uitbreiding)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

De Pinksterbeweging is vanaf het begin diep ontsierd door morele schandalen en bedrog, en er is niets veranderd.

Schandalen kunnen helaas in elke groep christenen worden gevonden, maar schandalen onder pinkstermensen en charismatici zijn belangrijk omdat ze een speciale zalving van Gods Geest claimen. Ze claimen dubbele zegeningen en drievoudige zalvingen en doopsels met super Geest. Ze beweren in de Geest te werken en in de Geest te stromen en in de Geest te spreken en in de Geest te profeteren en in de Geest te lachen en “soak in the Spirit” en zelfs dronken te worden in de Geest. Ze beweren het “volle evangelie” en het “foursquare gospel”<sup>1</sup> te hebben en te werken in de “vijfvoudige bediening”.

Ik weet uit persoonlijke ervaring dat niet alle pinkstermensen of charismatici een schandalig leven leiden. Ik werd in 1973 tot Christus geleid door een ouderwetse Pinksterman die een godvrezende man was, en ik dank de Heer voor het mededogen dat hij toonde voor deze voormalige “hippie” en voor de bijbelse wijsheid die hij uitoefende in de omgang met mij.

Tegelijkertijd heeft de Pinksterbeweging vanaf haar ontstaan aan het begin van de 20e eeuw absoluut bol gestaan van morele en leerstellige schandalen en belachelijke beweringen onder haar prominente leiders.

**John Dowie**, die de genezingsgemeenschap stichtte die veel van de vroege leiders van de Assemblies of God voortbracht, werd door zijn vrouw en zoon beschuldigd van alcoholisme en seksuele ongepastheid.

De beroemde Azusa Street-missie<sup>2</sup> waar de pinksterbeweging werd geboren, werd gekenmerkt door de grootste verwarring: dansen, springen, vallen, trances, “slain in the spirit”, brabbeltaal “tongen”, schokken, histerie, vreemde dierengeluiden, gelach, spirituele stomheid. De zoekenden zouden “gegrepen worden door een vreemde betovering en een wartaal van geluiden beginnen” (Larry Martin, *The True Believers*, p. 58).

**William Seymour**<sup>2</sup>, de pastor van de Azusa Street-missie, stierf jong ondanks zijn bewering dat genezing door God was beloofd.

**Maria Beulah Woodworth-Etter**, een van de meest invloedrijke vroege vrouwelijke pinksterpredikers, werd de “voodoo-priesteres” genoemd omdat ze tijdens een dienst vaak in trance ging en een uur of langer als een standbeeld stond met haar handen omhoog terwijl de dienst doorging” (*The Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*, p. 901).

**Aimee Semple McPherson**<sup>3</sup> was twee keer gescheiden. Toen haar tweede echtgenoot klaagde over haar hysterische gedrag en verwaarlozing van hem, verliet ze hem. Aimee’s assistent-pastor, Rheba Crawford, liet haar man ook in de steek om te prediken. Toen Arno Gaebelein de genezingsclaims van McPherson onderzocht, kon hij geen echte genezingen vinden. In mei 1926 verdween McPherson en men dacht dat zij was verdronken tijdens het zwemmen voor de kust van Californië. Een maand later dook ze op in Mexico en beweerde te zijn ontvoerd, maar het bewijs bracht de meeste

---

<sup>1</sup> The Foursquare Church is een Pinksterdenominatie. De kerk werd in 1927 opgericht door Aimee Semple McPherson (1890-1944).

<sup>2</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Azusa-street.pdf>

<sup>3</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/foursquare.pdf>

mensen ertoe te geloven dat ze een affaire had met een voormalige werknemer, Kenneth Ormiston, die op dat moment getrouwd was.

**William Branham**<sup>4</sup>, de beroemdste evangelist van de Pinkstergenezing, riep zichzelf uit tot de engel van Openbaring 3:14 en 10:7 en de Elia van Maleachi 4, ontkende het eeuwige hellevuur en verwierp de Drie-eenheid. Hij profeteerde dat het einde van de wereld in 1977 zou plaatsvinden. Nadat ze door Branham genezen waren verklaard, tijdens een Canadese genezingscrusade in de jaren 1940, stierven veel mensen.

De beroemde genezingsevangelist **A.A. Allen** werd gearresteerd voor rijden onder invloed tijdens een genezingsopwekking in 1955 en ontvluchtte vervolgens borgtocht en weigerde zijn misdaad onder ogen te zien. Hij scheidde in 1967 van zijn lankmoedige vrouw. Drie jaar later stierf hij alleen in een goedkoop motel in San Francisco, terwijl zijn team een genezingskruistocht voerde in West Virginia. Hij was 59 jaar oud en hij had zijn lever vernietigd met zijn dronkenschap.

Nadat de beroemde genezingsevangelist **Jack Coe** stierf aan polio, ondanks zijn overtuiging dat God genezing garandeerde, publiceerde zijn vrouw een reeks artikelen waarin het bedrog van belangrijke genezingsevangelisten aan de kaak werd gesteld.

In 1984 volgde evangelist **Duncan Leighton** het Derek Prince-team door Zambia, waar duizenden wonderbaarlijke genezingen werden geclaimd, maar Leighton was niet in staat om echte wondergenezingen te documenteren (Leighton, *Signs, One Wonders*, geciteerd uit Peter Masters, *The Healing Epidemic*, eerste editie, p. 216).

In 1923, na een **Charles Price**-kruistocht in Vancouver, British Columbia, volgde een groep artsen, professoren, advocaten en pastors de vermeende genezingen op. Van de 350 mensen die beweerden genezen te zijn, konden ze geen fysieke verandering in de toestand van 301 vinden, 39 waren binnen zes maanden na de bijeenkomst overleden, vijf waren krankzinnig geworden en vijf anderen leken genezen te zijn van “zenuwaandoeningen” (D. Richard Wolfe, “Faith Healing and Healing Faith”, *Journal of the Indiana Medical Association*, 53, april 1959, geciteerd uit Eve Simson, *The Faith Healer*, St. Louis: Concordia, 1977, p. 166).

**Kathryn Kuhlman**<sup>5</sup>, een van de beroemdste vrouwelijke pinksterevangelisten, kreeg een romantische relatie met Burroughs Waltrip, een getrouwde evangelist die uiteindelijk zijn vrouw en twee kinderen verliet om met Kuhlman te trouwen. Een paar jaar na haar ongeoorloofde huwelijk verliet Kuhlman Waltrip en beweerde dat God haar de keuze had gegeven tussen haar liefde voor een man en haar liefde voor God. In het boek *Healing: A Doctor in Search of a Miracle* wijdde Dr. William Nolen een heel hoofdstuk aan zijn onderzoek naar Kuhlman's genezingskruistochten. Hoewel hij sympathie had voor Kuhlman als persoon, was Nolen niet in staat om zelfs maar één geval van fysieke genezing te documenteren. Op het moment van zijn onderzoek was Nolen hoofd chirurgie in het Meeker County Hospital in Litchfield, Minnesota.

De pinksterbeweging is niet veranderd.

## Oral Roberts

In 1977 beweerde Oral Roberts dat God aan hem was verschenen en hem had opgedragen een medisch centrum te bouwen, de CITY OF FAITH. In 1980 beweerde hij dat hij een “face-to-face” gesprek had met een 900 voet lange Jezus die hem vertelde dat hij de financiële problemen van de City of Faith ging oplossen. Zeven jaar later zei Roberts dat God opnieuw aan hem was verschenen en hem had verteld dat hij zou sterven als hij niet binnen 12 maanden \$ 8 miljoen zou inzamelen. De wilde visioenen en niet aflatende smeekbeden konden de City of Faith niet redden. In 1989 sloot Roberts het om schulden af te betalen! Toch veroordeelde de pinksterwereld in het algemeen Roberts niet als een valse profeet en religieuze valsaard. Duizenden bleven naar ORU stromen vanuit pinksterkerken, en miljoenen dollars bleven naar Roberts bediening stromen van goedgelovige aanhangers.

---

<sup>4</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Branham.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Branham2.pdf>

<sup>5</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwen-Pinksterbeweging.pdf>

## Jim Bakker

In 1989 ging Jim Bakker, hoofd van het zeer invloedrijke PTL-programma, naar de gevangenis voor het oplichten van zijn volgelingen voor \$ 158 miljoen. Hij werd in 1994 voorwaardelijk vrijgelaten nadat hij vijf jaar van een gevangenisstraf van 45 jaar had uitgezeten. Zijn proces bracht zijn weelderige levensstijl aan het licht, die zes luxe huizen en zelfs een hondenhok met airconditioning omvatte. Aanklagers beschuldigden Bakker ervan dat hij 3,7 miljoen dollar van het geld dat aan zijn 'ministry' was gegeven, voor eigen gebruik had gebruikt. Bakker pleegde ook overspel met kerksecretaris Jessica Hahn en betaalde meer dan een kwart miljoen dollar in een poging de zaak in de doofpot te stoppen.

Bakker's vrouw en de co-host van de PTL Club, Tammy Faye, scheidde van Jim terwijl hij in de gevangenis zat en trouwde met Roe Messner, een oude familienvriend wiens bedrijf hielp bij het bouwen van PTL's Heritage USA-resortcomplex. Voor haar dood in juli 2008 had Tammy Faye een 'non-judgmental' bediening voor homoseksuelen. Ze verscheen op "gay-pride"-evenementen in het hele land, waaronder een Tammy Faye-lookalike-wedstrijd in Washington, D.C., waar ze "omringd was door mannen met vullingen en 'pancake make-up' ..." (*Charisma Nieuws*, november 2002).

In januari 2000 zei Jim Bakker tegen Larry King: "Elke persoon die stierf in de [Joodse] Holocaust is in de hemel". Bakker verdedigde deze ketterse leer in een brief aan de redacteur die in juni van dat jaar in het tijdschrift *Charisma* verscheen.

In de *Jim Bakker Show*, december 2015, was Bakker het eens met de voorspelling van Tom Horn dat de Antichrist in 2016 zal komen.

## Jimmy Swaggart

Een jaar nadat het PTL-schandaal voor het eerst de krantenkoppen haalde, creëerde Jimmy Swaggart, een vooraanstaande pinksterprediker, zijn eigen schandaal toen hij werd betrapt met een prostituee. In die tijd had Swaggart een gemeente met 6.000 leden in Baton Rouge, Louisiana, een hoofdkantoor van 270 hectare, een Bijbelcollege, een invloedrijke televisiebediening die vele delen van de wereld bereikte (uitgezonden op 9.700 stations en kabelzenders), en een bedieningsinkomen van \$ 142 miljoen per jaar.

Swaggart is de neef van Jerry Lee Lewis en beiden kunnen op de piano beuken, maar waar Jerry Lee een flamboyante rock-'n-roll-carrière nastreefde, streefde Jimmy een flamboyante gospelcarrière na. Een verslag van een Swaggart-kruistocht in Calgary, Alberta, beschreef de "gospelmuziek op acid-rock-volumes" en zei "het is een goede show" met Swaggart "hamerend op de vleugel, zwetend en gebarend als Elvis Presley" en "het publiek bewerkend als Frank Sinatra" (*The Courier News*, Elgin, Illinois, 20 mei 1991, p. 5A).

Nadat hij met de prostituee was betrapt, weigerde Swaggart een jaar lang weg te blijven van de kansel, zoals de Assemblies of God in Louisiana als discipline bepaalden, dus werd hij uitgesloten, maar hij bleef prediken. Hij verloor driekwart van zijn televisiepubliek en zijn Bijbelschoolstudenten en een groot percentage van zijn kerkleden, en zijn financiën brokkelden af. Maar het Jimmy Swaggart-schandaal was nog niet voorbij, ook al beweerde hij dat toen hij God vroeg: "Heer, wilt U nog steeds dat ik dit werk aanneem?" God antwoordde nadrukkelijk: "Ja! Je bent vandaag in een betere vorm dan ooit tevoren" ("Swaggart Back in Pulphet met Tales of Nightmares and Revelation", Religious News Service, 23 mei 1988; herdrukt in *Christian News*, 3 juni 1988, p. 5). In een televisie-uitzending in mei 1988 had Swaggart het lef om op te scheppen: "Je kijkt naar een propere prediker!" en "Ik lieg niet!" (Don Matzat, "Dezelfde oude Jimmy", *Christelijk nieuws*, 16 mei 1988). Misschien komt dit omdat Swaggart advies had ingewonnen bij Oral Roberts, en Roberts had demonen met lange vingernagels in Swaggarts vlees zien graven en ze uitgeworpen (*Huntsville Times*, Huntsville, Alabama, AP-rapport, 31 maart 1988). Het exorcisme duurde niet lang. In 1991 kwam Swaggart opnieuw in opstand toen de politie in Indio, Californië, hem aanhield voor een verkeersovertreding en ontdekte dat de vrouw die met hem meereed een prostituee was.

Ondanks dit alles is Swaggart nog steeds opschepperig, hoewel zijn publiek niet erg groot is. In zijn programma van 12 september 2004 zei hij: “Ik heb nog nooit in mijn leven een man gezien met wie ik wilde trouwen. En ik ga bot en duidelijk zijn; als iemand ooit zo naar me kijkt, zal ik hem doden en God vertellen dat hij gestorven is”.

## **Peter Popoff**

In de jaren 1980 had pinksterevangelist Peter Popoff een bediening op 51 televisiezenders en 40 radiostations en een jaarlijks inkomen van zeven miljoen dollar. Hij hield ook genezingskruistochten in veel steden, waarbij hij een “woord van kennis” zou uitoefenen door de namen, adressen en ziekten van vreemdelingen die aanwezig waren te noemen.

In 1986 kwam het nieuws naar buiten dat Popoff's verbazingwekkende “onthullingen” door zijn vrouw naar hem werden uitgezonden nadat ze met leden van het publiek had gesproken. Ze stuurde haar informatie via een radiosignaal en Peter kon haar stem horen via een kleine hoorn in zijn oor. Een team van sceptici ontdekte de list en nam de privé-uitzendingen op met behulp van een scanontvanger en opnameapparatuur (*Los Angeles Times*, 11 mei 1986).

Toen John Dart, religieschrijver voor de *Los Angeles Times*, hem hierover ondervroeg, antwoordde Popoff dat zijn vrouw hem slechts ongeveer 50% van de informatie gaf, en de rest kreeg hij van de Heer!

Popoff werd in 1987 gedwongen faillissement aan te vragen, maar in 1990 was hij weer aan het werk met een nieuw boek getiteld *Dreams*, dat hij aankondigde in een paginagrote advertentie in het tijdschrift *Charisma*.

## **Robert Tilton**

Robert Tilton, die in 1983 door de lezers van het tijdschrift *Charisma* werd uitgeroepen tot een van de meest populaire pentecostals en in juli 1985 op de cover van *Charisma* verscheen, was de oprichter van het Word of Faith Satellite Network, gastheer van Success-N-Life-uitzendingen, en oprichter en voorganger van het Word of Faith World Outreach Center in Farmers Branch, Texas. Hij onderwees leerstellingen van de Word-Faith en beloofde voorspoed en genezing aan degenen die zijn bediening steunden en geloof oefenden.

Hij schreef: “U bent ... een goddelijk (“God kind”) schepsel” (Tilton, *God's Laws of Success*, pp. 170-71).

In 1990 zei hij: “Arm zijn is een zonde, wanneer God welvaart belooft. Nieuw huis? Nieuwe auto? Dat is kippenvoer. Dat is niets vergeleken met wat God voor je wil doen” (John MacArthur, *Charismatic Chaos*, p. 285).

In 1991, toen zijn bediening \$ 80 miljoen per jaar binnenhaalde, werd het imperium van Tilton geschokt toen ABC-TV's *PrimeTime Live* zijn extravagante levensstijl en zijn duistere fondsenwervingspraktijken blootlegde. Zijn nalatenschap omvatte een huis van 11.000 vierkante meter in de buurt van Dallas, een condominium in Florida, een jacht en andere activa ter waarde van \$ 90 miljoen. De show meldde dat de bediening van Tilton duizenden ongelezen gebedsverzoeken in de prullenbak gooide, ook al beweerde Tilton erover te bidden. Hij had zelfs beweerd: “Ik lag zo vaak bovenop die gebedsverzoeken dat de chemicaliën daadwerkelijk in mijn bloedbaan terecht kwamen, en ... Ik had twee kleine beroertes in mijn hersenen” (Robert Tilton, *Success-N-Life*, 22 november 1991).

Hoewel Tilton protesteerde dat hij het slachtoffer was van leugens en ABC aanklaagde wegens smaad, werd de zaak voor de rechter gegooid.

Vanwege het schandaal verloor Tilton veel van zijn televisiepubliek en de meeste van zijn kerkleden, maar hij is nog steeds ‘on the air’ en predikt nog steeds het welvaartsevangelie en smeekt nog steeds om donaties en belooft nog steeds Gods zegen aan degenen die geven.

## **Bob Jones**

In 1991 werden de tapes van de profeet Bob Jones uit Kansas City verwijderd uit de productcatalogus van Vineyard Ministries International nadat hij had toegegeven dat hij “een morele mislukking” had gehad (Lee Grady, “Wimber Plots New Course for Vineyard”, *Charisma*, februari 1993, p. 64). Jones gebruikte zijn vermeende spirituele gezag en “profetische zalving” om vrouwen ertoe te brengen zich voor hem uit te kleden in zijn kantoor.

In zijn boek *What Happened to the Fire* uit 1994 zei J. Lee Grady van het tijdschrift *Charisma*: “Ongeveer een jaar later, nadat de kerk zich had aangesloten bij John Wimber’s Vineyard-netwerk van kerken, gaf Jones toe dat hij moreel had gefaald en werd hij uit zijn leiderschapspositie verwijderd. Later verklaarde Mike Bickle publiekelijk dat hij Jones ten onrechte had gepromoot. Hij gaf toe dat de nadruk van zijn kerk op profetie en mystieke ervaringen ongezond en destructief was geweest” (Grady, p. 103).

## Jamie Buckingham

Pinksterprediker Jamie Buckingham (1933-1992) was de auteur van 40 boeken waarvan 20 miljoen exemplaren werden verkocht, hoofdredacteur van *het tijdschrift Ministries Today*, columnist voor *het tijdschrift Charisma* en pastor van de 2.000 leden tellende Tabernacle Church in Melbourne, Florida.

Buckingham begon zijn bediening als pastor van de Southern Baptists, maar nadat hij was “gedoopt door de geest” tijdens een bijeenkomst van de Full Gospel Businessmen’s Fellowship, werd hij een pinksterman.

Buckingham’s “geestesdoop” maakte hem tot een radicale oecumenist die opriep tot eenheid tussen katholieken, protestanten, baptisten en pinkstermensen. In een artikel getiteld “Bruggenbouwers” (*Charisma*, maart 1992, p. 90), zei hij dat er geen hogere roeping is dan oecumenische bruggenbouw. Hij prees David Duplessis voor het bouwen van bruggen tussen pinkstermensen en rooms-katholieken, en hij prees de Joodse rabbijn Yechiel Eckstein voor het bouwen van bruggen tussen joden en christenen.

Buckingham leerde dat God genezing heeft beloofd door de verzoening van Christus, en toen hij in 1990 de diagnose kanker kreeg, profeteerden veel pentecostals, waaronder Oral Roberts, zijn genezing. Buckingham zei dat God hem persoonlijk vertelde dat hij “minstens 100 jaar oud zou worden, in goede gezondheid en met een heldere geest”. In het aprilnummer van 1991 van het tijdschrift *Charisma* stond dit getuigenis in “My Summer of Miracles”.

Let op het volgende uittreksel dat laat zien hoe hij volledig was misleid door de ketterij van de Word-Faith:

“Op een dag mijn vrouw ... sprak plotseling hardop [en] zei: ‘Uw genezing is aan het kruis gekocht’ ... Dit is wat ik ontdekte. JE HEBT WAT JE SPREEKT. Als je iets wilt veranderen, moet je het genoeg geloven om het uit te spreken. ... Als je over armoede praat, zul je het hebben. Als je zegt dat je ziek bent, ben (en blijf) je ziek. ... ondanks wat de dokters zeiden, weigerde ik te zeggen: ‘Mijn kanker’. Het was niet van mij. Het was van de duivel. Ik had geen kanker. Ik had Jezus. De kanker probeerde mij te pakken te krijgen, maar het Woord van God zei dat ik genezen was door wat Jezus deed op Golgotha. ... Ik stopte een videoband in mijn videorecorder en ging op de sofa liggen. ... De tape was een preek van Oral Roberts ... Ik kwam van de sofa en riep: ‘IK BEN GE-NEZEN!’ Mijn vrouw sprong op uit haar stoel en riep: ‘Halleluja!’ De volgende 30 minuten liepen we alleen maar door het huis, juichten we God toe en verkondigden we mijn genezing” (Jamie Buckingham, “My Summer of Miracles”, *Charisma*, april 1991).

Tien maanden na de publicatie van dit artikel, op 17 februari 1992, stierf Jamie Buckingham ongeveer 40 jaar voor zijn 100ste verjaardag aan kanker. Jamie Buckingham heeft niet alleen anderen op een dwaalspoor gebracht met zijn valse leer, maar hij heeft ook zichzelf bedrogen.

## Larry Lea

Larry Lea is een Southern Baptist die pentecostal is geworden. Hij ging naar het Southwestern Baptist Theological Seminary en was jeugdpastor van de Beverly Hills Baptist Church in Dallas, die hij verliet om zich bij de staf van de Oral Roberts University aan te sluiten. In 1980 werd hij pastor van de Pentecostal Church on the Rock bij Dallas, die binnen vijf jaar uitgroeide tot meer dan 5.000 leden. Zijn bediening explodeerde in de tweede helft van de jaren 1980 door “Prayer Breakthrough” cursussen en bestsellers. Hij werd “de apostel van het gebed” genoemd. In 1990 was hij een van de sprekers op het Noord-Amerikaanse Congres over de Heilige Geest en Wereldevangelisatie in Indianapolis, waar hij onderwees over “Red-Letter Christianity”, wat betekent dat christenen de wonderen moeten verrichten die Jezus verrichtte.

In 1991 werd hij ontmaskerd door ABC's *PrimeTime Live* voor het misleiden van zijn volgers. Hij beweerde dat hij geld nodig had omdat zijn huis was afgebrand, wat impliceerde dat hij dakloos en bijna berooid was achtergelaten, terwijl het onroerend goed dat verbrandde in feite een vastgoedbelegging was die hij probeerde te verkopen. *PrimeTime Live* toonde een video van Lea's miljoenenhuis dat ongedeerd bleef.

In 1999 scheidde hij van zijn vrouw van 27 jaar en hertrouwde vervolgens.

## Kevin Prosch

De aanbiddingsliederen van Kevin Prosch zijn onder meer “Highest Praise”, “So Come”, “Harp in My Heart”, “Show Your Power” en “Love Is All You Need”. Een deel van Prosch' muziek wordt uitgegeven door Integrity Worship. Daarnaast produceert hij muziek onder zijn eigen label Third Ear Music. Prosch zou “meer aanbiddingsartiesten hebben beïnvloed dan enige andere leider in dit decennium”, waaronder Martin Smith van Delirious, Matt Redman en Darrell Evans.

De spirituele wortels van Prosch gaan terug tot de Vineyard-beweging, waar hij werd gekoesterd voor zijn carrière als hedendaags muzikant onder leiding van John Wimber.

De charismatische dwaling van Prosch gaat veel verder dan onzin-gebrabbel, “slain in the spirit”, “heilig gelach” en “spirituele dronkenschap”. Hij was de aanbiddingsleider voor Rick Joyner<sup>6</sup> van Morningstar Ministries, die beweert een eindtijdprofeet te zijn. Joyner promoot de ketterij van de Latter Rain Manifest Sons of God, dat anticipeert op een heropleving van wonderen waarbij “gezalvde” gelovigen de terugkeer van Christus zullen inluiden. Het wordt ook wel Joel's Army, Dominionism<sup>7</sup>, the New Breed en Kingdom Now<sup>8</sup> genoemd. In zijn boeken *The Harvest* en *Mobilizing the Army of God* beweert Joyner dat er een grote groep profeten en apostelen zal worden opgericht met de geest van Phineas om te regeren; de verschijningen van engelen zullen gewoon zijn en de Heer Zelf zal verschijnen op concilies van apostelen; wonderen zullen de meest spectaculaire wonderen overtreffen die in de Schrift zijn opgetekend, met de “gezalvden” die niet alleen over water lopen, maar ook “op lucht lopen”. Dit alles zal vermoedelijk plaatsvinden vóór de wederkomst van Christus en het Millennium. (Zie het verslag “Rick Joyner” op de website van Way of Life). Joyner gelooft dat hedendaagse charismatische lofprijzingsmuziek het hart en de ziel vormt van de opwekking van het eindtijdwonder. Hij zegt: “... een machtig leger van christelijke musici zal de aandacht trekken van een generatie om de opwekking in de eindtijd in te luiden” (“The Prophetic Power of Music”, *Charisma*, augustus 1992).

Prosch zit midden in deze gevaarlijke ketterij met zijn sensuele contemporaine praise muziek. Zijn lied “Signs and Wonders” zegt: “Tekenen en wonderen, genezingen, bevrijding komt eraan. ... Het koninkrijk van God is hier”.

Aangezien de muziek het product is van zo'n ketterse omgeving, zal een Bijbelgelovige onmiddellijk onderscheiden dat de geest die deze “lofprijzing” bekrachtigt “een andere geest” is (2 Korintheers 11:3-4) en *niet* de Geest van de Heer, die altijd de Geest van de Waarheid is (Johannes 14:17; 15:26; 16:13; 1 Johannes 4:6).

---

<sup>6</sup> Zie <https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlrick-joyner-morningstar-ministries/> en in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritueleInformatie.pdf>

<sup>7</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/#dominionisme>

<sup>8</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/#dominionisme>

Prosch breekt de muren tussen het heilige en het onheilige op schokkende manieren af. Zijn voormalige band de Black Peppercorns wordt beschreven als “een groep die in pubs en bars speelde en liedjes zong die de grenzen tussen heilig en seculier vervaagden en mensen in die bars echte ontmoetingen met de Geest zag hebben” (“Kevin Prosch, the Black Peppercorns, and Emergent Charismatics”, jonathanstegall.com).

Prosch en mede-”aanbiddingsleider” Leonard Jones houden ervan om immorele en New Age-rocknummers te nemen en ze uit te voeren in de context van een “aanbiddingsdienst”. Prosch zingt het zeer sensuele “Stir It Up” van de Wailers alsof de Heer het voor Zijn volk zingt. Ze zingen het lied van de Beatless “Ik wil je hand vasthouden” en “Kom samen” op dezelfde dwaze manier. De band van Prosch speelt Van Morrison’s “Brown Eyed Girl” in de context van “aanbidding”. De woorden gaan over een man en een “meisje met bruine ogen” die plekken zoeken om alleen te zijn om “een nieuw spel” te spelen met hun “bonzend” hart. Toegegeven, het is vrij “onschuldig” voor rock-’n-roll, maar het is godslastering om sensuele liedjes als deze te vermengen met de aanbidding van een heilige God.

Het vervagen van de grens tussen het heilige en het seculiere is het volgen van “een andere geest” (2 Korinthiërs 11:4). De priesters van Israël werden berispt toen ze “geen onderscheid maakten tussen het heilige en het profane” en geen “verschil toonden tussen het onreine en het reine” (Ezechiël 22:26). Er zijn veel duidelijke lijnen die getrokken moeten worden in het christelijk leven, maar de CCM<sup>9</sup>-menigte wil lijnen uitwissen. We moeten de geest verkiezen boven het vlees (Galaten 5:16-17). We moeten “verafschuwen wat slecht is; houdt u aan het goede” (Romeinen 12:9). We moeten God liefhebben en niet de wereld liefhebben (1 Johannes 2:15-17).

In 2002 werd Prosch “hersteld in het openbare ambt, drie jaar nadat hij had toegegeven dat hij een reeks affaires had” (*Charisma News Service*, 18 april 2002). Prosch leefde jarenlang in een overspelige leugen. Hij heeft zwaar gezondigd tegen zijn vrouw en zijn huwelijk verwoest en heeft zijn overspel nog verder vermenigvuldigd door te hertrouwen (Mattheüs 19:9). Blijkbaar zijn de nummers “Stir It Up” en “Brown Eyed Girl” de persoonlijke biografie van de man.

De kerk die toezicht hield op het herstelproces van Prosch negeerde de Bijbelse normen voor bediening en liet hem “zonder voorbehoud vrij voor de openbare bediening”. Kit Buschman, voorzitter van de Trinity Fellowship Association of Churches in Amarillo, Texas, zei dat Prosch meer dan een jaar in dienst was geweest van een lidgemeente, gedurende welke tijd de leiders zijn “passie voor gerechtigheid en goddelijk karakter” hadden gezien. Buschman zei in een verklaring dat hij en anderen in Prosch, nu hertrouwd, “het karakter, de gaven en de zalving als een man van God” hadden gezien. Ze geloofden dat “God Kevin volledig heeft hersteld en dat de kerk dat ook zou moeten doen” (“Prosch Returns to Ministry”, *Cross Rhythms Magazine*, 1 juli 2002).

In 2024 werd gemeld dat Misty Edwards, een prominente aanbiddingsleidster van het International House of Prayer (IHOP)<sup>10</sup> die populaire albums heeft gepubliceerd, een meerjarige seksuele affaire had met Kevin Prosch.

“De beschuldigingen tegen Misty Edwards komen van Brent Steeno, een voormalig stafid bij IHOPKC en Bickle’s persoonlijke bediening, Friends of the Bridegroom. Steeno zei dat Edwards ook als zijn supervisor diende toen ze hem in december 2021 vertelde over de relatie met Prosch, die naar verluidt rond 2014 begon voordat Prosch en zijn tweede vrouw in 2016 scheidden. Steeno voorzag TRR van bewijsmateriaal, waaronder sms-berichten die zijn bewering ondersteunden dat Edwards hem bekende dat ze een lopende affaire had met Prosch die rond 2014 begon. Hij zei dat Edwards hem vertelde dat haar relatie met Prosch in de loop van de tijd dwingend was geworden nadat Prosch haar had opgenomen terwijl ze een geheime relatie met een andere man onthulde dat ze ‘doodsbang’ was om openbaar te worden” (“Voormalig IHOPKC-aanbiddingsleidster Misty Edwards beschuldigd van affaire met Kevin Prosch”, *The Christian Post*, 8 maart 2024).

Dit rapport uit 2024 in *The Christian Post* gaat vergezeld van politiefoto’s van de arrestatie van Edwards en Prosch op 6 juni 2018 door de politie van Tahlequah. Prosch reed en Edwards was de

---

<sup>9</sup> CCM, zie <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm>

<sup>10</sup> Zie <https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlihop-en-de-24-7-gebedsbeweging/>

enige passagier. Beiden waren onder invloed. Edwards “was te dronken om door te gaan met praktijktests”.

## Earl Paulk

De kathedraal in Chapel Hill bij Atlanta, Georgia, gesticht door Earl Paulk, wordt geplaagd door morele schandalen en radicale valse leerstellingen. Op het hoogtepunt van zijn macht was Paulk buitengewoon invloedrijk. Hij schreef vele boeken, had een grote televisiebediening, was de oprichter van de International Charismatic Bible Ministries en was een “profeet” in Bill Hamon’s Christian International Network of Prophetic Ministries.

Paulk vermengde de doctrine van het Word-Faith met de Reconstructionistische of Dominion-theologie en promoveerde deze op grote schaal onder Pinkstermensen. Wat de leer van het Word-Faith betreft, herhaalde Paulk Kenneth Hagin en Kenneth Copeland en anderen toen hij schreef: “Net zoals honden puppy’s hebben en katten kittens, heeft God kleine goden. Totdat we begrijpen dat we goden zijn, en ons beginnen te gedragen als kleine goden, kunnen we het Koninkrijk van God niet manifesteren” (Paulk, *Satan Ontmaskerd*, pp. 96, 97).

Paulk heeft deze Kingdom Now, Word-Faith theologie (dat christenen kleine goden zijn met het gezag van Christus op aarde) samengevoegd met de dominion doctrine dat de kerken zich moeten verenigen en de wereld moeten heroveren op Satan voordat Christus terugkeert. Hij promoveerde deze leer in boeken zoals *Satan Unmasked* (1984), *Held in the Heavens* (1985) en *Ultimate Kingdom* (1986). Paulk schreef in zijn boek *The Wounded Body of Christ*: “We hoeven ons niet af te vragen of Hij [Jezus] terug zal komen; DAT KAN HIJ NIET. Christus kan pas terugkeren als het volk van God die plaats van eenheid heeft bereikt waar de Geest en de Bruid kunnen zeggen: ‘Kom’” (p. 73).

In 1992 had Chapel Hill Harvester Church 12.000 leden en was het een van de meest welvarende kerken in Amerika, maar dat jaar gaf Don Paulk, die de functie van senior pastor van zijn broer Earl had overgenomen, toe dat hij een “ongepaste” relatie had met een vrouwelijke staflid. Hij trad af, maar werd door de kerkenraad onmiddellijk weer in ere hersteld.

Er werden beschuldigingen geuit door een groep vrouwen over seksuele relaties met de Paulks, en in 2001 spande een ander vrouwelijk kerklid een rechtszaak aan waarin werd beweerd dat Paulk haar had gemolesteerd toen ze een kind en tiener was, maar de beschuldigingen werden ontkend en onder het tapijt geveegd. In augustus 2005 spanden oud kerklid en soliste Mona Brewer en haar man Bobby, die een grote financiële supporter van de kerk was, een rechtszaak aan tegen Earl Paulk omdat ze beweerde dat ze 14 jaar lang was gemanipuleerd om zijn minnaar te zijn. Brewer zei dat de leden geconditioneerd waren om onvoorwaardelijke gehoorzaamheid te geven aan de pastor, die zichzelf “aartsbisschop Paulk” noemde, en dat hij haar leerde dat degenen die spiritueel verheven zijn seksuele relaties kunnen hebben en dat het geen overspel is. Hij noemde het “koninkrijksverhoudingen”. Ze zegt dat Paulk haar zelfs deelde met familieleden en bezoekende charismatische predikers. Deze zaak werd uitgezonden op CNN’s *Paula Zahn Now* op 19 januari 2006, maar vanaf maart 2006 werd Paulk’s televisieprogramma nog steeds uitgezonden op Trinity Broadcasting Network.

## Clarence McClendon

In 2000 scheidde Clarence McClendon, pastor van de Church of the Harvest International in Los Angeles en prominent “bisschop” in de International Communion of Charismatic Churches, van zijn vrouw en slechts een week later trouwde hij met een andere vrouw. Zijn eerste vrouw, die hem ervan beschuldigde een buitenechtelijk kind te hebben verwekt, nam hun drie kinderen mee en verhuisde naar Hawaï, maar Clarence ging gewoon door alsof er niets was gebeurd en hij had alle steun die hij nodig had. Het tijdschrift *Charisma* merkte op dat “in slechts een paar maanden tijd leden van zijn nieuwe gemeente in de gangpaden van hun nieuwe faciliteit dansten, en de getalenteerde jonge pastor was terug in het conferentiecircuit, zonder vragen te stellen. ... McClendon staat graag in de schijnwerpers op de christelijke televisie en hij deelt kansels met topleiders in onze beweging” (Lee Grady, “Sin in the Camp”, *Charisma*, februari 2002).



## Roberts Liardon

In 2002 erkende Roberts Liardon, pastor van het Embassy Christian Center in Irvine, Californië, en invloedrijk pinksterauteur, dat hij “een homoseksuele relatie” had (*Charisma News*, 31 januari 2002). Binnen enkele weken was hij weer in de bediening.

## Douglas Goodman

In 2004 werd Douglas Goodman, hoofd van het Victory Christian Centre in de buurt van Londen, Engeland, veroordeeld tot drie en een half jaar wegens aanranding van de eerbaarheid waarbij vier vrouwelijke kerkleden betrokken waren. De kerk werd vervolgens gesloten nadat onderzoekers Goodman beschuldigden van het ontvangen van ongeoorloofde salarisbetalingen (“Hinn and Her”, *TheStar.com*, 24 juli 2010).

## Paul Crouch

Op 12 september 2004 meldde de *Los Angeles Times* dat Paul Crouch van Trinity Broadcasting Network (TBN) in 1998 \$ 425.000 had betaald aan Enoch Lonnie Ford, een werknemer bij TBN, om te voorkomen dat hij openbaar zou worden met zijn bewering dat ze een homoseksuele ontmoeting hadden. Het was nadat Ford dreigde een rechtszaak aan te spannen, dat Crouch bijna een half miljoen dollar betaalde om de zaak stil te houden. TBN betaalde ook duizenden dollars aan schulden die Ford had opgebouwd. Crouch ontkende de beschuldigingen en probeerde het karakter van zijn aanklager zwart te maken, wat niet moeilijk was om te doen, aangezien Ford een veroordeelde zeden- en drugsdelinquent is, maar het lijkt heel vreemd dat Crouch zo'n groot bedrag aan een man zou betalen als er geen waarheid in zijn bewering zat. Ford schreef zijn getuigenis van de affaire, maar deze werd verzegeld door de rechtbanken nadat Crouch een rechtszaak had aangespannen om de zaak te onderdrukken.

## Paul Cain

In 2004 werd de Pinksterprofeet Paul Cain ontmaskerd als homoseksueel en alcoholist (“Latter Rain Prophet of Renown Is Now Discredited”, *The Plumblin*, december 2004). In een verklaring van Rick Joyner, Jack Deere en Mike Bickel stond: “Paul gaf toe aan deze zondige praktijken en werd onder discipline geplaatst, waarbij hij instemde met een proces van herstel, waar we met z'n drieën toezicht op zouden houden. Paul heeft zich echter verzet tegen dit proces en is doorgegaan in zijn zonde” (Special Bulletin, MorningStar Ministries, 19 oktober 2004).

Uiteindelijk gaf Kaïn zijn zonde toe en zei: “Ik heb gedurende een langere periode op twee specifieke gebieden geworsteld, homoseksualiteit en alcoholisme. Ik verontschuldig me voor het ontkennen van deze ware zaken, in plaats van ze gemakkelijk toe te geven” (“A Letter of Confession”, februari 2005, <http://web.archive.org/web/20050225053035/http://www.paulcain.org/news.html>).

Vier decennia lang had Kaïn beweerd dat hij geen seksuele gevoelens had omdat “de Heer” hem tijdens een visitatie had aangeraakt. Hij had dit verhaal aan velen verteld, waaronder John Wimber, Mike Bickle en David Pytches, auteur van *Some Said It Thundered*, en hij had dit gebruikt om mensen te imponeren met zijn “profetische mystiek”.

## Ted Haggard

In november 2006 nam Ted Haggard ontslag als senior pastor van de 14.000 leden tellende New Life Church in Colorado Springs en als hoofd van de National Association of Evangelicals na de onthulling van zijn heldendaden met een homoseksuele prostituee genaamd Mike Jones. Hoewel Haggard de beschuldiging in eerste instantie ontkende, gaf hij uiteindelijk zijn “duistere kant” toe. Op 5 november werd een brief van Haggard voorgelezen aan de New Life Church waarin de stichtende pastor toegaf dat hij “schuldig is aan seksuele immoraliteit” en “een bedrieger en een

leugenaar”. Hij zei: “Er is een deel van mijn leven dat zo weerzinwekkend en duister is dat ik er mijn hele volwassen leven tegen heb gevochten”.

Haggard is een charismaat, een new-evangelical en een radicale oecumenist. In oktober 2005 zei Haggard: “New Life probeert katholieken niet te ‘bekeren’” en “de kerk zou haar leden nooit ontmoedigen om katholiek te worden of de katholieke mis bij te wonen” (*Berean Call*, januari 2006).

In januari 2009 onthulde Brady Boyd, die Haggard opvolgde als senior pastor bij New Life Church, dat Haggard ook een homoseksuele relatie had met een lid van de kerk die “een lange tijd duurde” (“Disgraced Pastor Faces More Gay Sex Allegations”, Associated Press, 24 januari 2009).

## **Richard Roberts**

In 2007 werden onrechtmatige beëindigingsprocedures aangespannen tegen Oral Roberts University door voormalige professoren die beweerden dat de zoon van de oprichter, Richard Roberts, en zijn vrouw Lindsay schoolgeld hadden verduisterd en andere ongepastheden hadden begaan. Volgens de rechtszaak gaven ze honderdduizenden dollars uit om hun weelderige levensstijl te financieren, waaronder een stal met paarden voor hun dochters, een reis van \$ 29.400 naar Orlando en de Bahama’s aan boord van een universiteitsvliegtuig voor een dochter en haar vrienden, en een dagje winkelen van \$ 39.000 in een kledingwinkel voor Lindsay (“Healing ORU”, *Christianity Today*, september 2008). De rechtszaak beweerde ook dat het huis van de Roberts in 14 jaar 11 keer was verbouwd, dat Lindsay nachten doorbracht in het ORU-pension met een minderjarige 16-jarige man, en dat ze vaak mobiele telefoonrekeningen had van meer dan \$ 800 per maand, met “honderden sms-berichten die tussen 1 uur ‘s nachts en 3 uur ‘s nachts werden verzonden naar minderjarige mannen die op kosten van de universiteit telefoons hadden gekregen” (“Oral Roberts University Faces the Blue Scherm des doods”, [shakespeareessister.blogspot.com/2007/10/oral-roberts-university-faces-blue.html](http://shakespeareessister.blogspot.com/2007/10/oral-roberts-university-faces-blue.html)).

De professoren werden ontslagen omdat ze probeerden “de morele tekortkomingen en financiële ongepastheden van de leider” aan het licht te brengen. Op 13 november 2007 keurde de vaste faculteit van ORU een niet-bindende motie van wantrouwen tegen Richard goed, en hij nam ontslag als president op 23 november. Lindsay is zijn tweede vrouw. Hij en zijn eerste vrouw, Patti, scheidden in 1979.

## **Juanita Bynum en Thomas Weeks III**

In augustus 2007 beschuldigde televangelist Juanita Bynum haar man, Thomas Weeks III, bisschop van de Global Destiny Church in Atlanta, van het duwen, slaan, verstikken en stampen van haar op de grond op de parkeerplaats van een hotel.

In november 2008 dagvaarde een hulpsheriff Weeks met een kennisgeving van uitzetting uit het kerkelijk eigendom omdat de huur bijna een half miljoen dollar achterstallig was (“Prosperity Gospel on Skid Row”, *Christianity Today*, 15 januari 2009). Weeks werd ook gedwongen om te verhuizen uit zijn landgoed van \$ 2.5 miljoen.

Bynum vroeg faillissement aan en beweerde dat ze meer dan \$ 5 miljoen aan schulden had (“Weeks able to resurrect his ministry”, *The Atlanta Journal-Constitution*, April 11, 2009). Ze verloor het bezit van de \$ 4,5 miljoen compound die voorheen haar bediening huisvestte.

In juni 2008 waren Bynum en Weeks gescheiden, zes jaar nadat ze trouwden (het was het tweede huwelijk voor hen beiden), en in 2012 gaf Bynum toe dat ze affaires heeft gehad met vrouwen (“Televangelist Juanita Bynum bevestigt seksuele affaires met vrouwen”, *Examiner.com*, 16 juli 2012).

In augustus 2011 typte Bynum een gebed in “tongen” op haar Facebook-pagina als volgt: “We roepen u op Jezus. U bent onze hulp en onze hoop!!! NDHDIUBGU GTRUCGNRTUG TIGRTIGRG-BNR DRGNGGJNRIC. U bent onze hulp en onze hoop. RFSCNGUGHURGV HKTGHDKUNHS TNSVHGN u God. U bent onze hulp en onze hoop!!!” (“Televangelist Juanita Bynum Raises Brows With ‘Tongues’ Prayer”, *Christian Post*, 31 augustus 2011).

Dit is het soort onzin dat deel uitmaakt van het Pinksterpakket sinds het begin aan het begin van de 20e eeuw. “Tongen” zouden in januari 1901 zijn uitgebroken op de Bethelbijbelschool van Charles Parham<sup>11</sup> in Topeka, Kansas, onder leiding van een vrouwelijke student genaamd Agnes Ozman. Een verslaggever van de *Topeka State Journal* registreerde de werkelijke “tongen” van een andere vrouwelijke student, Lilian Thistlewaite. Het ging als volgt: “Euossa, Euossa, use rela sema calah mala kanah leulla ssage nalan. Ligle logle lazie logle. Ene mine mo, sah rah el me sah rah me” (*Topeka State Journal*, 9 januari 1901). Dit is precies het soort “tongen” dat ik tientallen keren heb gehoord op pinkster- en charismatische bijeenkomsten in verschillende delen van de wereld, maar het is onzin. Bijbelse tongen waren echte talen die op wonderbaarlijke wijze werden gesproken door degenen die de talen nooit hadden geleerd. Dit is wat we zien op de dag van Pinksteren, en het was een heel groot wonder.

## Randy en Paula White

Op 23 augustus 2007 kondigden Randy en Paula White, co-pastors van Without Walls International, een charismatische megakerk in Tampa, Florida, aan dat ze na 17 jaar huwelijk gingen scheiden. Het echtpaar gaf de schuld aan de twee verschillende richtingen waarin hun leven ging (“Interruption during Megapastors’ Divorce Announcement”, *Tampa Tribune*, 23 augustus 2007). Dat is geen Bijbelse reden voor echtscheiding. Christus gaf slechts één wettige oorzaak, en dat is hoererij, maar de twee zeiden: “Bij de scheiding is aan geen van beide zijden een derde partij betrokken”.

Als ze in twee verschillende richtingen gaan, is dat zonde van beide kanten. God zegt dat de vrouw de hulp van de man is, en dat zij de hoedster van het huis moet zijn (Titus 2:4-5), en dat de man bij haar moet wonen met begrip, de vrouw eer gevend, als aan het zwakkere vat, en als mede-erfgenamen van de genade van het leven (1 Petrus 3:7).

Randy bracht maanden door met pendelen naar Malibu, Californië, waar hij een huis aan het strand had. Paula, een pastor en motiverende spreker, maakte spreektrips naar San Antonio, waar ze onlangs een huis had gekocht en “oversight pastor” was bij het Family Praise Center. Ze reisde ook vaak naar New York City, waar ze een Trump Tower-appartement had en maandelijkse diensten leidde in het New Life by Design Empowerment Center.

Dit is ongehoorzaamheid aan Gods Woord, want dat verbiedt haar een prediker of een herder te zijn (1 Timotheüs 2:12). En dit is niet de eerste scheiding voor de twee charismatische predikers. Ze hebben vier kinderen uit eerdere huwelijken.

In werkelijkheid zondigen ze tegen Gods Woord terwijl ze doen alsof ze een “beproeving” ondergaan als slachtoffers van omstandigheden, en dit is helaas typerend voor charismatici in deze tijd.

Toen Paula op 12 en 13 september 2007 in de show van Carman op Trinity Broadcasting Network verscheen, werd ze met luid applaus begroet. Ze vertelde de enthousiaste menigte: “Enkele van de grootste ontwikkelingen in de mannen en vrouwen van God ... waren degenen die zich in een ongunstige situatie bevonden, degenen die in de oppositie waren. ... Je kunt ofwel aangetrokken worden en je hand aan de ploeg slaan en zeggen: ‘Oké, God, ik snap deze niet; ik vind deze niet eens leuk. Maar toch, wat heb je me te zeggen? Ik laat me niet van mijn stuk brengen”.

Jozef en Job zouden zulke dingen kunnen zeggen en een standpunt kunnen innemen over het simpelweg vertrouwen op God in onverdiende tegenspoed, maar als je lijdt voor je eigen rebellie tegen de Schrift, is dat een heel ander verhaal!

“Want wat voor roem is er als u het [lijden] geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt?” (1 Petrus 2:20).

Een artikel in de *Tampa Tribune* in mei 2007 bevatte verklaringen van voormalige medewerkers van Without Walls die getuigden dat de White’s hun focus hadden verlegd naar geld en roem. Ze prediken een charismatische welvaartsboodschap en leven uitbundig. Hun huis in Tampa werd geschat op \$ 2.22 miljoen en het appartement in New York op \$ 3.5 miljoen.

---

<sup>11</sup> Zie uitvoerig <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Azusa-street.pdf>

In 2011 was Without Walls International echt “zonder muren”, aangezien het enorme pand in Lakeland werd afgeschermd wegens niet-betaling.

In 2012 werd Paula White benoemd tot senior pastor van het New Destiny Christian Center in Apopka, Florida, na de dood van pastor Zachery Tims, die onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in een hotelkamer in New York City.

In juli 2012 keerde Randy White terug als “bisschop” van Without Walls in Tampa na “het overwinnen van drugsverslaving en een suïcide poging” (*Charisma*, 9 juli 2012).

## Todd Bentley<sup>12</sup>

In augustus 2008 eindigde de vier maanden durende “Lakeland Outpouring” onder leiding van Todd Bentley in een schandaal. Sommigen hadden geprofeteerd dat de genezingskruistocht in Lakeland, Florida, het begin was van een nationale opwekking en dat hele steden zouden worden “afgesloten” (“shut down”). In feite was het de Lakeland Outpouring die werd stopgezet nadat Bentley had aangekondigd dat hij van zijn vrouw ging scheiden (“Todd Bentley, Wife Separating”, *Charisma*, 12 augustus 2008).

Een week later werd verder aangekondigd dat Bentley aftrad als hoofd van Fresh Fire Ministries, nadat de bediening had onthuld dat hij een “ongezonde relatie” had met een vrouwelijke staflid (“Bentley Stepping Down”, OneNewsNow, 19 augustus 2008).

In november 2008 zei het Fresh Fire-bestuur dat Bentley schuldig was aan overspel, en op 9 maart 2009 kondigde Rick Joyner aan dat Bentley met dezelfde “voormalige werknemer” was getrouwd met wie hij de ongepaste relatie had gehad. Ook bleek uit een onderzoek van *het tijdschrift World* dat twee van de mensen die de bediening van Bentley als voorbeelden van zijn beste genezingen had gerapporteerd, aan hun ziekten waren overleden (“Heal or Heel”, *World*, 23 mei 2009).

De Lakeland-bijeenkomsten begonnen op 2 april 2008 in de Ignite Church en gingen meer dan drie maanden ‘s nachts door op verschillende locaties, waarbij Bentley zijn medicijn uitdeelde door mensen op het voorhoofd te slaan, ze te duwen, “flinging the Holy Spirit”, “Bla, bla, bla, bla” te schreeuwen, “Come and get some” en rond te strompelen als een dronkaard. Hij schopte een oudere dame in het gezicht, sloeg op de benen van een kreupele vrouw op het podium, kneep een man in de maag en sloeg een andere man zo hard dat er een tand uitsprong.

Mijn vrienden, God heeft ons duidelijke instructies gegeven in de Schrift over genezing, en Jakobus 5 beschrijft geen rauwe “genezingskruistocht”. Wij geloven in goddelijke genezing voor vandaag, maar we geloven niet in Pinkstermannen die beweren apostolische genezingsgaven te hebben die ze duidelijk niet bezitten. Zie “Ik geloof in wonderen” [http://www.wayoflife.org/database/I\\_believe\\_in\\_miracles.html](http://www.wayoflife.org/database/I_believe_in_miracles.html).

## Michael Guglielmucci

Ook in augustus 2008 gaf Michael Guglielmucci van de Assemblies of God in Australië toe dat hij had gelogen over het hebben van een vergevorderd stadium van kanker. Twee jaar lang had Guglielmucci, een populaire hedendaagse aanbidingsleider en voormalig pastor, beweerd terminale kanker te hebben. Hij nam zelfs een nummer op genaamd “The Healer” dat een hit werd en op het laatste album van Hillsong<sup>13</sup> stond. Twee jaar lang hield hij zelfs zijn vrouw, ouders en beste vrienden voor de gek voor het denken dat hij kanker had. Hij stuurde e-mails naar zijn vrouw van nepdokters, schoor zijn hoofd kaal, liep met een stok en droeg een zuurstoffles bij zich. In een kerkelijk optreden dat een derde van een miljoen hits op YouTube trok, zong hij met een zuurstofslang in zijn neus! Hij beweerde dat God hem het lied gaf nadat hij had vernomen dat hij “een agressieve vorm van kanker” had.

---

<sup>12</sup> Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/engelMaria.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ToddBentley.pdf>

<sup>13</sup> Hillsong: <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm#hillsong>

Guglielmucci gaf uiteindelijk toe dat hij kanker in scène had gezet om een langdurige verslaving aan pornografie te verbergen. Hij is de voormalige pastor van een van de grootste jeugdkerken van Australië, genaamd Planetshakers. Meer recent was hij de aanbiddingsleider bij Edge Church International, een Assemblies of God-gemeente die werd geleid door zijn vader, Danny.

Hillsong is de bediening van Hillsong Church in Sydney, de grootste kerk in Australië en prominent in het hedendaagse aanbiddingsveld. Brian Houston, die samen met zijn vrouw de kerk leidt, was van 1997 tot 2009 het hoofd van Assemblies of God in Australië.

Brian's vader, Frank Houston (overleden 2004), stond centraal in een ander pinksterschandaal toen hij in 1999 door een van zijn slachtoffers werd ontmaskerd als kinderverkrachter. Nadat hij tevergeefs had geprobeerd het slachtoffer met \$ 10.000 af te betalen, bekende Frank Houston dat ene incident, maar het was slechts het topje van de ijsberg. Een onderzoek van de Royal Commission in oktober 2014 wees uit dat Frank ten minste zeven jongens had gemolesteerd, en Brian Houston getuigde voor de commissie dat hij er niet aan twijfelde dat er anderen waren ("Hillsong-leider Brian Houston verbreekt stilte over pedofiele vader", *The Daily Telegraph*, Sydney, 13 oktober 2014).

De pedofilie begon toen Frank een pinksterleider was in Nieuw-Zeeland.

## Riva en Zachary Tims

In juli 2009 scheidden Riva en Zachary Tims, oprichters van de charismatische megakerk New Destiny Christian Center in Orlando, Florida. Dit gebeurde twee jaar nadat Zachary een affaire van een jaar met stripper Judy Nguyen had toegegeven. In augustus 2011 werd de 42-jarige pastor onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een hotelkamer in New York. *De Wall Street Journal* meldde dat de politie een overdosis drugs vermoedde en dat er een envelop met wit poeder waarvan werd aangenomen dat het verdovende middelen waren op Tims werd gevonden, maar zijn moeder vecht voor de rechtbank om het dossier te laten verzegelen en beweert dat zijn "doodsoorzaak een schande zou zijn voor haar, zijn kinderen, haar kleinkinderen en zijn gemeente".

In december 2011 werd de tweemaal gescheiden Paula White benoemd tot pastor van het New Destiny Christian Center.

## Benny Hinn

In februari 2010 vroeg de vrouw van "genezingsevangelist" Benny Hinn de scheiding aan. Op 2 augustus publiceerde de *National Inquirer* een foto van Hinn en pinksterprediker Paula White (die het vorige jaar gescheiden was) die hand in hand een hotel in Rome verlieten.



The National Inquirer van 8-8-2010 (Amerikaanse tabloid)

Het begeleidende verhaal zei dat de twee drie nachten doorbrachten in een vijfsterrenhotel dat Hinn onder een valse naam boekte. Hinn gaf toe dat hij bij White in Rome was en een “vriendschap” en een “ongepaste relatie” met haar had, maar beide partijen beweerden dat er geen affaire was. Hij vertelde een menigte in Oakland, Californië, dat hij en zijn vrouw jarenlang problemen hadden in hun huwelijk en “niet langer in hetzelfde huis konden bestaan” (“Benny Hinn geeft toe dat er ‘vriendschap’ is met Paul White”, *The Zimdiaspora*, 11 augustus 2010). Hinn gaf ook toe dat hij en zijn vrouw al jaren gescheiden waren.

De scheiding van Hinn werd in december 2010 afgerond, maar in juni 2012 kondigde Jack Hayford aan dat hij het hertrouwen van de Hinns zou uitvoeren.

In juli 2024 vroeg de vrouw van Hinn opnieuw de scheiding aan.

## Eddie Long

In september 2010 werd de megakerk “bisschop” Eddie Long van de New Birth Missionary Baptist Church in Atlanta beschuldigd van het verleiden van vier jonge mannen tot seksuele relaties in ruil voor auto’s, kleding en reizen. Long regelde het buiten de rechtbank door de mannen te betalen.

In december 2011 vroeg de tweede vrouw van Long de scheiding aan. Kenneth Samuel, die de pastor was bij New Birth Missionary Baptist voordat Long daar in 1987 kwam, zei dat Long moet aftreden. “Waarom zou je mensen blijven leiden als je oneerlijk bent? Het maakt de kerk te schande, het maakt de volgelingen te schande en het maakt hem te schande” (“Church’s Future Uncertain”, Associated Press, 6 december 2011).

Long [stierf in 2017 aan een agressieve kanker]<sup>14</sup> predikte en leefde een welvaartsevangelie, reed in een Bentley van \$ 350,000, vloog in een privéjet en woonde in een herenhuis van \$ 1.4 miljoen.

## Kong Hee

In november 2015 is Kong Hee, oprichter en senior pastor van een pinkster-megakerk in Singapore, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van kerkfondsen om de popzangcarrière van zijn vrouw te ondersteunen. Vijf andere kerkleiders kregen straffen variërend van 21 maanden tot zes jaar. Het bedrag dat door de leiders van City Harvest Church (CHC) werd verduisterd, bedroeg maar liefst \$ 35 miljoen.

Corruptie van deze omvang is zeldzaam in deze stadstaat, die een welverdiende reputatie heeft op het gebied van openbare orde en gezonde rechtspraak. Laat het maar aan een charismatische voorganger over om de lat van corruptie hoog te leggen en het Christendom belachelijk te maken voor de hele natie!

De popzangeres, Ho Yeow Sun, werd onlangs verordeneerd als een pastor van de kerk. Ze zal het familiebedrijf kunnen voortzetten terwijl haar man in de gevangenis zit. Michael Scales van het Christian College in New York verrichtte de ordinantie en sprak de onzinnige woorden: “Ik bid dat wanneer zij spreekt, er vuur uit haar buik zal komen”. Ho Sun is een populaire Chinese popzanger die de levensstijl van een popster leeft, compleet met onfatsoenlijke kleding, champagnefeesten en zeer sensuele rockvideo’s. Een vriend die informatie verstrekt die helpt bij mijn onderzoek zei: “Ik heb een paar van haar video’s bekeken, maar kon ze niet presenteren vanwege hun verachtelijke inhoud”. Een bevriende baptistenpastor in Singapore schrijft: “Het was pas afgelopen weekend dat ik te weten kwam dat de vreselijke en sletterige videoclip (‘China Wine’) eigenlijk live in de kerk werd uitgezonden op CHC toen deze voor het eerst uitkwam. Het is moeilijk voor te stellen dat een man gewillig met zijn vrouw in de kerk pronkt, gekleed als een hoer, danst als een hoer, en erger nog: als de vrouw van een pastor”.

Kong Hee en andere leiders van City Harvest die zijn veroordeeld in de no-nonsense rechtbanken van Singapore, verkondigen nog steeds hun onschuld, hoewel het bewezen is dat ze miljoenen dollars in schijnobligatie-investeringen hebben gestoken en probeerden hun daden voor de wet te

---

<sup>14</sup> Long died on January 15, 2017, at the age of 63. The church issued a statement describing the cause of death as an “aggressive form of cancer” (Wiki).

verbergen. Volgens de *Gospel Herald* van 29 oktober 2015, staat de kerk achter haar corrupte leiders (“City Harvest Founder Kong Hee Thanks Congregation for ‘Grace and Love’ as Wife Sun Ho Is Ordained as Pastor”, 29 oktober 2015).

Dit getuigt van een gebrek aan integriteit in de hele gemeente. Ze zijn verblind en moreel verdoofd door een flinke dosis hersenloze demonische mystiek, opgediend met rockmuziek, charismatische ervaringen en valse leringen.

Beide belangrijkste mentoren van Kong Hee, David Cho en Phil Pringle, zijn aangeklaagd voor het verkeerd omgaan met fondsen van de bediening.

## David Yonggi Cho

Op 20 februari 2014 werd David Yonggi Cho, oprichter van de Yoido Full Gospel Church in Seoul, Zuid-Korea, die lange tijd werd aangekondigd als ‘s werelds grootste kerk, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens vertrouwensbreuk en corruptie (“David Yonggi Cho”, *The Gospel Herald*, 21 februari 2014).

Cho werd schuldig bevonden aan het veroorzaken van \$ 12 miljoen aan verliezen voor de kerk door officials aandelen te laten kopen die eigendom waren van zijn oudste zoon, Cho Hee-jun, tegen bijna vier keer de marktwaarde.

De straf van drie jaar van David Cho werd opgeschort, maar hij werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 4,7 miljoen dollar.

Cho Hee-jun werd ook veroordeeld tot drie jaar voor samenzwering met zijn vader, en zijn straf werd niet opgeschort. In 2011 werd Cho door 29 ouderlingen van de kerk beschuldigd van het verduisteren van 20 miljoen dollar.

In zijn boek *The Fourth Dimension* onderwees Cho een ketterij van het Word-Faith die “de Wet van Incubatie” wordt genoemd. Hij beweerde dat gelovigen de werkelijkheid kunnen creëren door een nauwkeurig mentaal beeld van een doel te vormen en het vervolgens in het leven te roepen. Het lijkt erop dat deze “wet” tegenwoordig niet zo goed voor hem werkt.

In februari 2019 werd een pinksterpastor in Zuid-Afrika betrapt op het vervalsen van een opstanding (“Zuid-Afrikaanse uitvaartfirma klaagt pastor aan voor ‘opstandingsstunt’”, *BBC News*, 26 februari 2019). Een video van pastor Alph Lukau die een man uit de dood opwekte “ging viraal”, maar het blijkt, niet verrassend, een hoax te zijn. In de video staat de pastor, wiens kerk in de buurt van Johannesburg ligt, naast een man die in een kist ligt en doet alsof hij dood is. Om authenticiteit toe te voegen, introduceert Lukau de familie en vrienden van de “dode man”. Dan laat hij zijn handen over het lichaam van de man gaan, pauzeert dramatisch en roept: “Sta op!” De man gaat meteen rechtop zitten, maar heeft een blik alsof hij in trance is en slechts gedeeltelijk “opgestaan” is. Een groep begrafenisondernemers die door het plan werden gemanipuleerd, klaagt de pastor aan.

## Hillsong<sup>15</sup>

Hillsong is een vereniging van kerken onder leiding van de moederkerk, Hillsong Sidney, die werd opgericht door het man-vrouw pastorteam, Brian en Bobby Houston. Er is onder andere Hillsong London, Hillsong Cape Town, Hillsong Amsterdam, Hillsong Barcelona, Hillsong Stockholm, Hillsong Seoul, Hillsong Moskou, Hillsong New York City, Hillsong Los Angeles en Hillsong Phoenix. Twee van de zonen van Brian Houston<sup>16</sup> zijn actief in het leiderschap in Hillsong-kerken in de Verenigde Staten. Ben leidt Hillsong Los Angeles en Joel Houston was een van de oprichters van Hillsong New York voordat hij naar Hillsong LA verhuisde.

Hillsong staat bol van de morele corruptie.

In februari 2016 pleitte voormalig Hillsong-pastor Pasquale “Pat” Mesiti schuldig aan het mishandelen van zijn tweede vrouw en wachtte op zijn veroordeling (*Christian Headlines*, 29 februari

---

<sup>15</sup> Rubriek Hillsong: <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm#hillsong>

<sup>16</sup> Hillsong oprichter Brian Houston’s immoreel gedrag: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hillsong-oprichter.pdf>

2016). In 2002 moest hij aftreden vanwege overspel en het bezoeken van prostituees. In een interview met *Sight Magazine* in mei 2006 zei hij dat hij een “seksuele verslaving” had. Dat was het jaar dat hij weer in de “bediening” was na een scheiding en hertrouwen en een “restauratie” proces. Hij staat nu bekend als “Mr. Motivation” en promoot een “miljonairsmentaliteit” die voortkomt uit de charismatische welvaartsdoctrine.

In mei 2016 organiseerde Hillsong New York City een Hillsong Women’s Conference met onder andere schaars geklede ‘cheerleaders’, een Elvis-imitator en een naakte cowboy met alleen een cowboyhoed, laarzen en een gitaar. De cowboy was Hillsong New York City’s eigen jeugdpastor, Diego Simla.

In december 2016 verscheen Simla als een bijna naakte kerstman op een foto die op Instagram werd geplaatst door Esther Houston, de vrouw van Hillsong NYC-aanbiddingsleider Joel Houston (“Hillsong’s Naked Cowboy Is Back”, *Pulpit & Pen*, 21 december 2016).

In 2017 werden Hillsong NYC-pastor Carl Lentz en popster Justin Bieber gefotografeerd in Nieuw-Zeeland, zwaar drinkend en feestend in een taverne. Lentz doopte Bieber in 2014 in de badkuip van een professionele basketballer.

In november 2020 werd Lentz ontslagen als pastor van Hillsong NYC nadat hij een affaire had gehad met een moslimmodeontwerpster. Hij had haar verteld dat hij een ongehuwde sportschrijver was. De altijd opgewekte Brian Houston tweette: “Let op, er komen geweldige dagen aan, er komen goede dingen aan” voor deze “prachtige kerk.

In april 2020 werd aangekondigd dat Hillsong Dallas werd gesloten vanwege de wereldsgezindheid van zijn leiders, man-vrouw “pastor team” Reed en Jess Bogard. Er werd gemeld dat de leiding “kerkfondsen heeft gebruikt om hun weelderige levensstijl te financieren, waaronder waanzinnig dure merkkleding, frequente verblijven in dure Airbnb-verhuur en duizenden dollars aan eenpersoonsmaaltijden” (“Hillsong Caving in on Itself”, *Reformation Charlotte*, 12 april 2021). Reed Bogard was het hoofd van de financiën van de kerk. Het blijkt dat het probleem van Bogard niet alleen misbruik van geld was. Op 25 maart 2022 meldde *The Christian Post* dat “uit een intern onderzoek in opdracht van Hillsong Global bleek dat de getrouwde vader van drie kinderen werd beschuldigd van verkrachting van een junior vrouwelijke stafid met wie hij jaren eerder een maandenlange affaire had terwijl hij bij Hillsong NYC diende”. De Bogards werkten samen met Carl Lentz in New York City voordat ze naar Dallas gingen.

Op 26 februari 2022 werd Brian Houston in Californië gearresteerd met een alcoholgehalte in het bloed van 0,20%, wat twee en een half keer de wettelijke limiet is en “die verslavingsdeskundigen classificeren als de ‘blackout dronken’-toestand” (*Christian Post*, 6 april 2023). Hij pleitte schuldig in april 2023.

Op 18 maart 2022 stuurde Hillsong Sydney een brief naar haar leden waarin Brian Houston werd ontmaskerd voor “ongepast gedrag” met vrouwen. In de brief werd erkend dat twee vrouwen in 2013 en 2019 hadden geklaagd over het gedrag van Houston, maar dat de kwestie nu pas publiekelijk werd aangepakt (“Hillsong Founder Breached Code of Conduct”, Australian Broadcasting Corporation, 18 maart 2022). In het eerste geval stuurde Houston seksuele sms-berichten naar een vrouwelijke medewerker. Hij gaf de zaak de schuld van slaappillen. In het meest recente geval bracht Houston 40 minuten door in de hotelkamer van een vrouw die hij ontmoette tijdens een kerkconferentie. Hij had gedronken.

Brian nam vervolgens ontslag uit zijn functie als senior global pastor van Hillsong. Co-pastor Bobbie Houston werd ook ontslagen.

## Mike Bickle<sup>17</sup>

Mike Bickle richtte de Kansas City Fellowship op in 1982 nadat hij naar verluidt een verstaanbare stem van God had gehoord die hem uitnodigde om “een werk op te richten dat de uiteinden van de aarde zal raken”. In 1999 richtte hij het International House of Prayer Kansas City [IHOPKC] op als

---

<sup>17</sup> Mike Bickle is de leider en stichter van het International House Of Prayer, Kansas City (IHOPKC).



een wereldwijde charismatische jeugdbeweging. Het presenteerde zichzelf als het toppunt van een eindtijdse wonderlijke opwekkingsbeweging die uiteindelijk zou resulteren in de wederkomst van Christus. Hij werd vergezeld door mannen als Bob Jones, John Paul Jackson, Paul Cain, David Parker en Francis Frangipane, die werden gepromoot als profeten van een hedendaagse wonderopwekkingsbeweging.

Hoewel Bickle niet beweert zelf een profeet te zijn, beweert hij wel dat hij Gods verstaanbare stem heeft gehoord en beweert hij dat hij twee keer naar de hemel is gebracht (“This IHOP serves generous portions of prayer”, *Reading Eagle*, Reading, Pennsylvania, 8 augustus 2009).

Bickle’s nadruk ligt op een Latter Rain teken en wonderen bediening ter voorbereiding op de wederkomst van Christus. De IHOP-website verkondigt de ketterij dat “voorafgaand aan de wederkomst van Jezus, de aarde een ongekende wereldwijde opwekking zal ervaren”.

IHOPKC groeide uit tot een grote internationale bediening. Er is een Bijbelschool en seminarie, een muziekacademie, een media-instituut, ministeries op de universiteitscampus, een retraitecentrum van 94 hectare, ministeries voor maatschappelijk werk zoals Exodus Cry, dat zich verzet tegen mensenhandel, en vele andere dingen. Het ministerie heeft 2.500 fulltime medewerkers, studenten en stagiaires (“25.000 Young Adults Gather at IHOP Conference”, *Charisma*, 28 december 2010). Ze beweren 7.000 studenten en 5.000 stagiaires te hebben opgeleid. De jaarlijkse OneThing-conferentie in 2014 trok 30.000 mensen. Ze streamen hun gebedsdiensten in negen talen.

In december 2023 werd Mike Bickle ontslagen uit zijn functie als hoofd van IHOPKC, toen er bewijs naar voren kwam dat hij in het verleden immoraliteit had gepleegd met meerdere vrouwen. IHOPKC-woordvoerder Eric Volz zei: “Sinds het overnemen van het beheer van de crisis, heeft het uitvoerend comité nieuwe informatie ontvangen om nu een niveau van ongepast gedrag van de kant van Mike Bickle te bevestigen dat IHOPKC vereist om onmiddellijk, formeel, permanent van hem te scheiden” (“IHOPKC verbreekt banden met Mike Bickle”, *The Christian Post*, 27 december 2023). Een vrouw getuigde dat Bickle een appartement voor haar betaalde, te beginnen toen zij 19 was en hij 42, en getuigde van “een verscheidenheid aan seksuele handelingen”. In februari 2024 kwamen getuigenissen van verdere daden van immoraliteit naar buiten, met meisjes vanaf 14 jaar, van wie er één de babysitter was voor de familie Bickle.

In september 2023 namen twee IHOPKC-leiders, Dean Briggs en John Chisholm, ontslag uit protest tegen “de verkeerde behandeling door de bediening van een beweerde affaire tussen de zoon van Mike Bickle en de vrouw van een IHOPKC-medewerker. Ze citeerden een getuigenis van 50 pagina’s van de echtgenoot van de vrouw, die volgens hen was ingediend bij topleiders” (“Mike Bickle Accused”, *Christianity Today*, 9 februari 2024).

## **Misty Edwards**

In 2024 werd gemeld dat Misty Edwards, een prominente aanbiddingsleidster van het International House of Prayer die populaire albums heeft gepubliceerd, een meerjarige seksuele affaire had met Kevin Prosch. We waren niet verrast om dit te horen. Prosch is een meester-manipulator en Misty Edwards is verzot op romantische “spirituele” mystiek. Dat is een recept voor een morele ramp.

“De beschuldigingen tegen Edwards komen van Brent Steeno, een voormalig stafid bij IHOPKC en Bickle’s persoonlijke bediening, Friends of the Bridegroom. Steeno zei dat Misty Edwards ook als zijn supervisor diende toen ze hem in december 2021 vertelde over de relatie met Prosch, die naar verluidt rond 2014 begon voordat Prosch en zijn tweede vrouw in 2016 scheidden. Steeno voorzag TRR van bewijsmateriaal, waaronder sms-berichten die zijn bewering ondersteunden dat Edwards hem bekende dat ze een lopende affaire had met Prosch die rond 2014 begon. Hij zei dat Edwards hem vertelde dat haar relatie met Prosch in de loop van de tijd dwingend was geworden nadat Prosch haar had opgenomen terwijl ze een geheime relatie met een andere man onthulde waarvan ze ‘doodsbang’ was om openbaar te worden” (“Voormalig IHOPKC-aanbiddingsleider Misty Edwards beschuldigd van affaire met Kevin Prosch”, *The Christian Post*, 8 maart 2024).

Dit rapport uit 2024 in *The Christian Post* gaat vergezeld van politiefoto's van de arrestatie van Edwards en Prosch op 6 juni 2018 door de politie van Tahlequah. Prosch reed en Edwards was de enige passagier. Ze "was te dronken om door te gaan met praktijktests".

## Chris Reed

In augustus 2024 nam Chris Reed ontslag als CEO van MorningStar Ministries (opgericht door "apostel" Rick Joyner) voor het kussen en sexting<sup>18</sup> van een jonge vrouw die zeven jaar jonger was dan hij in 2021. Hij was destijds de voorganger van de MorningStar Fellowship Church. Reed is getrouwd en heeft zes kinderen. In oktober 2024 kondigde Reed op Facebook aan dat hij een nieuwe kerk lanceert met de naam Jesus Revolution. "Reed, een valse profeet en spirituele oplichter die MorningStar overnam van Rick Joyner, is zo krom als een vraagteken en ontvangt en catalogiseert routinematig woorden die hij van God krijgt. Hij beweert dat hij een visioen van God heeft ontvangen dat de apostel Johannes vandaag de dag nog steeds leeft en over de aarde zwerft, terwijl hij zich routinematig bezighoudt met cringy<sup>19</sup> nep-'mentalisme'-vertoningen" ("Former MorningStar CEO", *Protestia*, 4 oktober 2024).

---

## Zie ook:

- Zijn pinkster- & charismatische gelovigen als Christenen te aanzien?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterChristenen.pdf>
- Rubriek "Valse leraars": [http://www.verhoevenmarc.be/valse\\_leraars.htm](http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm)
- Rubriek "Pinkster- en Charismatische beweging": <http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster>
- Cartoons/plaatjes "Pinkster- en Charismatische beweging": <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>18</sup> Sexting: het per sms versturen van seksueel getinte berichten of foto's (Van Dale).

<sup>19</sup> Cringy: huiveringwekkend.