

Het nalatenschap van prof. Phillip E. Johnson

Bron: <https://www.icr.org/article/11649/>, 14-11-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



De voormalige professor in de rechten aan de Universiteit van Californië, Phillip E. Johnson¹, stierf op 2 november 2019. Zijn belangrijke bijdrage aan zijn vele rechtenstudenten, plus zijn trouw aan zijn kerk en familie waren niet zijn enige nalatenschap. Als rechtsgeleerde paste hij zijn unieke juridische logica en overtuigende argumentatie toe op oorsprongskwesties. Hij legde de slechte logica bloot die aan het Darwinisme ten grondslag ligt.

Zijn odyssee naar de kern van de evolutiebiologie begon in 1987 in Londen toen hij een exemplaar kocht van Richard Dawkins's *The Blind Watchmaker* en Michael Denton's *Evolution: A Theory in Crisis*. Geen van beide auteurs had een theologisch uitgangspunt, maar stonden tegenover elkaar als het ging om verticale evolutie, ook bekend als macro-evolutie. Na enkele uren lezen was Philip Johnson gefascineerd door het debat. De rest is geschiedenis.

Johnson's boek *Darwin on Trial* stond aan de spits van de intelligent design beweging. Daarin legde hij de kernleer van het darwinisme van methodologisch naturalisme duidelijk bloot als filosofisch, niet wetenschappelijk. Methodologisch naturalisme staat erop dat wetenschappers alleen materiële interacties onderzoeken en informatie negeren. Informatie, zoals de ingewikkelde genetische taal die in het DNA van alle levende wezens wordt gevonden, komt altijd van een informatie-gever, nooit van materie. Johnson betoogde dat de aanwezigheid van echte informatie in de wereld een echte informatie-gever vereist als zijn oorsprong. Michael Denton zei: "*Darwin on Trial* is zonder twijfel de beste kritiek op het Darwinisme die ik ooit heb gelezen".[1]

Wie kan de inzichten van professor Johnson tegengaan?

Johnson's boek *The Wedge of Truth* ontmaskerde de onwettigheid van institutionele consensus als vervanging voor eerlijk wetenschappelijk onderzoek. Daarin onderzocht Johnson ook de slechte logica die ten grondslag ligt aan evolutionaire doctrines zoals hoe natuurlijke selectie op de een of andere manier de menselijke geest heeft gevormd. Hij schreef: "De wetenschappers die geloven dat natuurlijke selectie de hersenen heeft gevormd, doen dit niet vanwege het bewijsmateriaal, maar ondanks het bewijsmateriaal".[2]

Soms bevestigt de bijtende kritiek van je vijanden dat je op de goede weg bent. Johnson's woorden verwoestten Darwins verdedigers. Zijn onverstoorbare logica doorboorde de kernovertuigingen van

¹ Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_E._Johnson

de naturalisten genoeg om sommigen van hen aan te zetten tot boze ontwijkingen of persoonlijke prikken. Ironisch genoeg weerlegde hun passie hun eigen materialistische wereldbeeld. .

Professor Johnson liet een nalatenschap na over het presenteren van een mooie zaak voor helder denken in oorsprongskwesties. Hij zal worden herinnerd als de peetvader van de moderne intelligent design beweging en als een pionier in het beïnvloeden van onze cultuur met de redelijkheid van oorsprong door ontwerp.[3]

Referenties

1. Johnson, P.E. 1993. Darwin on Trial. Downer's Grove, IL: InterVarsity Press.
2. Johnson, P.E. 2000. The Wedge of Truth. Downer's Grove, IL: InterVarsity Press, 123.
3. Klinghoffer, D. "Remembering Phillip E. Johnson (1940-2019): The Man Who Lit the Match". *Evolution News & Science Today*. Posted on evolutionnews.org November 3, 2019, accessed November 4, 2019. <https://evolutionnews.org/2019/11/remembering-phillip-e-johnson-1940-2019-the-man-who-lit-the-match/>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek "Schepping vs. Evolutie": <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>