

# Verzamelen of Verstrooien?

Oorspr. titel: Gathering or Scattering? A response to Rick Warren's P.E.A.C.E. Plan  
Paul Proctor, 23 april 2005, *NewsWithViews.com*

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling, voetnoten, voorwoord door M.V.

## Voorwoord van vertaler

Op zondag 24 december 2006 werd Rick Warren op CNBC-Europe Tv langdurig geïnterviewd en kon hij zijn globalistische filosofie en plannen toelichten aan de hele wereld. Toen ik zag hoe misleidend zijn optreden daar was heb ik besloten onderhavig artikel van Paul Proctor met spoed te vertalen. Op diezelfde dag stuurde Paul een e-mailbericht om ons te herinneren aan zijn artikel:

“In response to Fox News' repeated airing of Purpose Driven related programming throughout the Christmas Holidays, I thought it might be prudent to revisit an earlier article of mine which addresses his Global P.E.A.C.E. Plan since I am told he will be promoting it during these televised specials. Please forward to friends and family.

Gathering or Scattering? A response to Rick Warren's P.E.A.C.E. Plan

<http://www.newswithviews.com/PaulProctor/proctor69.htm>". (E-mail 24-12-2006).

---

Ik zou mijn column eigenlijk “Het Warren Rapport” moeten noemen, omdat ik dezer dagen zoveel tijd besteed aan het afkeuren van de geestelijke whisky die hij zijn klanten inschenkt in de naam van Christus, waardoor zij dronken worden, misleid en niet bekwaam onderscheid te maken tussen goed en kwaad en tussen heilig van heiligschennend.

Het is zoals met alcohol: hoe meer de verslaafden ervan drinken, hoe dorstiger zij worden; en hoe dorstiger zij worden, hoe meer zij drinken, tot zij allen voor elkaar briljant beginnen klinken, maar dwaas voor de nuchtere zielen om hen heen die God vrezen. Vergeetachtig geworden voor Zijn Woord en voor de consequenties van hun zorgeloosheid, beginnen zij te lachen, wenen, elkaar te omhelzen en high-fiven terwijl zij vanalles uitkramen over “de grote dingen die zij voor God gaan doen”. Het doet bot gezegd mijn maag omkeren.

Er zijn natuurlijk vele para-kerkorganisaties en -bewegingen door de jaren heen geëvolueerd, sommige nieuw en andere niet zo nieuw, van Alpha-cursus naar Promise Keepers naar Willow Creekers naar Purpose Driven naar Emerging Church, ieder met hun eigen stel valse profeten en demonische leringen, die gestaag hun representatieve groepen voortduwen naar de komende één-wereld-religie van tolerantie, diversiteit en eenheid, die het woord van God in de steek laten voor de verleidelijke wil van de mens om zich - in een oude occulte poging - te ontdoen van de verwarring en verdeeldheid die de Heer de wereld toediende onder het bestuur van Nimrod. Zij zijn met velen en gevarieerd, maar ze zijn allemaal op een bepaalde manier met elkaar verbonden en worden aangedreven door dezelfde geest als die waarvan de Bijbel zegt dat hij zal opkomen in de laatste dagen om oorlog te voeren tegen God.

Er zijn vandaag talloze boeken, websites en schrijvers die zich richten tot deze mensen en hun bewegingen; maar nu wil ik mij verder richten tot datgene wat vandaag het grootste aantal mensen misleidt in mijn eigen denominatie, de Southern Baptists.

Op de 25<sup>ste</sup> verjaardag van zijn kerk, lanceerde Rick Warren wat hij noemt zijn “Global P.E.A.C.E. Plan” om “vijf gigantische problemen uit te roeien die miljarden mensen onderdrukken” over de

hele wereld, door middel van “five smooth stones of (P) - Planting Churches, (E) - Equipping Leaders, (A) - Assisting the Poor, (G) - Caring for the Sick and (E) - Educating the Next Generation”<sup>1</sup>

The Baptist Press rapporteerde over de gebeurtenis in het Angel Stadium in Anaheim, Californië, op 17 april, waar een massa bijeen was van 30.000 Saddleback<sup>2</sup> kerkleden:

“miljarden mensen lijden elke dag onder zulke grote problemen dat geen enkele regering ze kan oplossen”, zei Warren, de pastor van Saddleback. “Het enige wat groot genoeg is om de problemen op te lossen van geestelijke leegheid, zelfzuchtig leiderschap, armoede, ziekte en onwetendheid, is een netwerk van miljoenen kerken overal in de wereld”.

Dus, wij hebben een “big thing” nodig, iets groots om de wereldproblemen op te lossen. Ziet hij de Heer dan als een levenloos object? Nee, ik geloof dat hij gewoon “churchianity” predikt: redding door samenwerking.

In typische Saddlebackstijl verdraait Warren het bijbelse verslag van David en Goliath (“five giants and five smooth stones”)<sup>3</sup> tot een bruikbaar middel van bedrog dat de emoties beroert terwijl hij daarmee exact het tegengestelde leert van wat de Heer bedoelde ons te leren. Warren verkondigt dat de antwoorden op de “giants” (reuzen) van de wereld een “kerkelijk netwerk” is, niettegenstaande het eertijds een “netwerk” van ongelovige Israëlieten was dat niets durfde te beginnen tegen de grote Filistijn Goliath.

In plaats van koning Saul en zijn bibberende “netwerk” te versterken om de reus te verslaan, nam de Heer een kleine herdersjongen met de naam David, die niet eens de wapenrusting van de koning kon dragen en die geen zwaard bij zich droeg, maar slechts vijf stenen en iets om ze te werpen, als de accessoires van zijn onbevreesd geloof. De les hier is, uiteraard, dat wanneer u naar de strijd gaat voor een goddelijke zaak, het dan niet uitmaakt welke wapens u draagt, of met hoevelen u bent en hoe getraind u bent - het enige wat van belang is, is uw geloof in God. Hij en Hij alleen zal voor u zorgen in de tijd van benauwdheid.

Wat leert dan Warren zijn volgelingen met het invoeren van selectieve gedeelten uit het David-en-Goliath-verhaal om zijn Global P.E.A.C.E. Plan te verkopen? Hier zijn enkele onthullende citaten die Berit Kjos vond in sommige van Warrens 40 Dagen materiaal dat zij onderbracht in een recent artikel met de titel: Creating Community (Deel 2). Ze zullen duidelijk illustreren hoe Warren socialistische slogans gebruikt om Laodiceaanse leugens te leren:

Warren: “Wij is machtiger dan Mij”.

Warren: “Er zit kracht in partnerschap .... Evangelisme is altijd een team-inspanning”.

Warren: “Er bestaat niet zoiets als een ‘lone ranger christen’ .... Wij zijn beter samen en wij behoren samen te zijn”.

Warren: “De Bijbel zegt dat wij beter samen zijn. Wij zijn geschapen voor gemeenschap”.

Hij leert dat groter beter is, méér is machtiger, en je kan niet winnen door het alleen te doen, gebruik makend van het verhaal over een kleine herdersjongen die op zijn eentje de Filistijn versloeg terwijl de Israëlieten met verbazing toekeken vanaf een nabije heuvel. Hoe tegenstrijdig!

Als het bij u nog niet is beginnen lichten: hij gebruikt de Bijbel om humanisme te leren; hij gebruikt waarheid om leugens in te lijsten. Het is erg genoeg dat hij de Schrift verdraait om die tot zijn eigen bedrieglijk instrument te maken, maar ik vind het alarmerend dat zoveel belijdende christenen niet inzien wat hij doet, of dat het hen niet kan schelen dat hij zo doet.

Volgens de Baptist Press kwamen er op het verjaardagsfeest van Saddleback groeten van president Bush en Billy Graham. Zoals met vele andere onderschrijvingen van beroemdheden, voegt dit een ogenschijnlijke legitimiteit toe aan deze beweging terwijl het de participanten afleidt van de onbij-

<sup>1</sup> “Vijf gladde stenen: Kerken stichten, leiders toerusten, armenzorg, ziekenzorg, de volgende generatie opleiden”.

<sup>2</sup> The Saddleback Valley Community Church (of gewoon Saddleback Church) is een evangelische megakerk in Lake Forest, gesitueerd in het zuiden van Orange County, in Southern California. De kerk werd gesticht in 1980 door pastor Rick Warren.

<sup>3</sup> “Vijf reuzen en vijf gladde stenen”.

belse natuur van de man en zijn plan. Ook Chuck Colson was daar om Warren zijn steun te geven, maar deze mensen, zoals alle Warrensupporters, zouden moeten weten dat de Bijbel strenge waarschuwingen geeft over het steunen van kwaaddoeners.

“Warren maakte van de gelegenheid gebruik om zijn visie te verkondigen van een geestelijk ontwaken dat de hele wereld zou bestrijken wanneer christelijke kerken de problemen aanpakken waarmee Jezus Zelf geconfronteerd werd tijdens Zijn bediening”.

Wat is de Grote Opdracht?<sup>4</sup> Is dat: “Ga dan heen en pak de problemen van onze planeet aan?” Stierf Jezus aan het kruis om een gebroken wereld te restaureren of om ons daarvan juist te bevrijden? Als u niet zeker bent kan u Jakobus 4:4 opslaan, waar de Schrift zegt: “weet u dan niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?”.

“De Schrift toont ons dat Jezus het Goede Nieuws bracht, leiders opleidde, de armen hielp, zorg droeg voor de zieken en de kinderen onderwees”, zei Warren. “Ons P.E.A.C.E. plan zal precies de vijf dingen doen die Jezus deed toen Hij hier op aarde was”.

Dus, als u het goede nieuws brengt, leiders opleidt, de armen helpt, zorgt voor de zieken en kinderen onderwijst, dan vervult u de Grote Opdracht? Is dat niet wat de V.S. op dit ogenblik meent te doen overzee? Is het niet dat wat de Verenigde Naties en vele van haar niet-gouvernementele organisaties zeggen waar zij allemaal mee bezig zijn? Is het niet dat waarvan liberalen, socialisten, communisten, Marxisten, fascistten en elke andere corrupte leider, regime en revolutie, doorheen de hele geschiedenis, beweren dat zij daar allen mee bezig zijn? Ik weet wel zeker dat zelfs Fidel Castro gelooft dat hij al die dingen vervult, en nog meer, daar in Cuba, van toen hij de macht greep.

Als dat het geval is, wat is dan het verschil tussen de kerk en de wereld? Zou het kunnen dat er iets anders wordt geleerd temidden van alle pronk en praal van Warrens grote opkomende partij? Kan het zijn dat hij suggereert, altijd zo subtiel, dat wanneer het erop aankomt, er eigenlijk weinig verschil is tussen de kerk en de wereld; dat zijn Global P.E.A.C.E. Plan gewoon een andere upgrade is van humanisme en socialisme, beter verpakt, beter bestuurd en beter op de markt gebracht met betere mensen en betere technologie, helemaal verpakt in kerstmispapier, om gepresenteerd te worden als zijn heerlijk geschenk aan de wereld?

En gewoon voor de duidelijkheid: Jezus kwam om het Evangelie te prediken en discipelen te maken. Dit is een opmerkelijk verschil met Warrens P.E.A.C.E. Plan.

Warren: “De nadruk ligt op kerk-gebaseerde kleine groepen om dorpen te adopteren waar geestelijke leegheid, zelfzuchtig leiderschap, armoede, ziekte en onwetendheid de mensen afhouden van het soort leven dat God voor hen wenst...”

“Er zijn duizenden dorpen in de wereld die geen school hebben, geen kliniek, geen bedrijven, geen overheid - maar ze hebben een kerk”, zei Warren. “Wat zou er gebeuren als wij de kerken konden mobiliseren om die vijf wereldomvattende reuzen aan te pakken?”

Is het dat wat Jezus deed? “Scholen oprichten, klinieken, bedrijven en overheden” in landen die dat niet hebben? Nee, dat is natieopbouw. In feite is het verbazend hoeveel zijn plan lijkt op het plan van Bush om “vrijheid, democratie en welvaart” te importeren in de rest van de wereld. Als ik mij herinner heeft zogezegd God Bush een gelijkaardig visioen gegeven. De enige verschillen die ik kan zien tussen Warrens plan en dat van Bush is de manier waarop het is gefinancierd en de president zijn militaire inzet om het allemaal te bespoedigen. Deze twee vermaarde “christelijke” mannen lijken samen veel dezelfde doelen na te streven, alhoewel zij blijkbaar verschillende sectoren van de maatschappij kozen waarmee zij deze doeleinden kunnen bereiken. Maar het gaat allemaal over eenheid, is het niet? Mensen samenbrengen ...

Laat mij dit zeggen: er bestaan twee types van Marxisme: traditioneel Marxisme en transformatieel Marxisme; het ene gebruikt macht en wapens, maar het andere vleierij en geleidelijkheid. het ene is snel en brutaal, het andere traag en verleidelijk.

---

<sup>4</sup> De Grote Opdracht is: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot het einde van de wereld” (Mt 28:19-20).

Ik suggereer niet dat Bush en Warren Marxisten zijn, maar ik zeg dat zij veel dezelfde tactieken en strategieën gebruiken die Marxisten hebben toegepast doorheen de geschiedenis; en de humanistische waarden, ambities, methodes en doelen die zij delen worden zeker niet ondersteund door de Schrift alhoewel ze WEL in het algemeen ondersteund worden door de kerk in brede zin; en ik verwacht te zien dat hun agenda's zich publiekelijk op één lijn zetten met de agenda's van andere religieuze leiders over de hele wereld, inbegrepen die van het Vaticaan, in de niet al te verre toekomst. Tenslotte is wereldeenheid hier het doel, en vrede en welvaart is het lokaas. En zij die de dingen naar een nieuwe wereldorde sturen, van het spirituele front naar het politieke en economische front, zullen zich door niets laten tegenhouden, en kunnen daarbij niet zeggen wie voor dit alles verantwoordelijk is wanneer het einddoel wordt bereikt. Maar de Bijbel geeft ons een erg goed idee.

**“Het P.E.A.C.E. plan zal een ‘revolutie’ zijn voor het wereldomvattend Christendom, zei Warren tot de vergadering”.**

En u die misschien dacht dat alle hippies, peaceniks en flower children uit de sixties weg zijn. Nauwelijks ... Zij houden zich gewoon schuil en wachten op een volgende zonnige gelegenheid om te bloeien. Assist News rapporteerde dat, voordat pastor Warren de menigte toesprak in het Angels Stadium van Anaheim, hij een imitatie bracht van Jimi Hendrix<sup>5</sup> en zijn grote hit Purple Haze, met de hulp van zijn kerkband. U weet wel dat het spreekwoord zegt: “imitatie is de oprechtste vorm van vleierij”. U herinnert zich Jimi wel, niet? De occult beladen, drugsverslaafde gitarist van enkele decennia geleden? Maar “there’s no business like show business”, niet? Jazeker: geef hen wat zij willen en laat ze smeken om meer! Ik hoorde hoe de massa in Anaheim wild werd. Stel u voor ...

**Warren: “Ik sta vol vertrouwen voor u en zeg u dat God u zal gebruiken om de wereld te veranderen”.**

“De wereld veranderen?” Is het niet dat waar John Lennon over zong in zijn song “Revolution”, samen met Yoko Ono aan zijn zij? Ziet u het patroon hier al? Nee, u vindt in de Schrift geen enkele aanwijzing waar Jezus of iemand van Zijn discipelen ons leerde dat wij moeten “de wereld veranderen”. De Bijbel leert ons iets helemaal anders:

**“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” - 1 Johannes 2:15-17.**

En laat ons niet vergeten dat, toen in september 2002, Warren aan de Baptist Press vertelde: *“het doel van Doelgericht Leven is bij de mensen een hart te ontwikkelen voor de wereld”.*

**Warren: “Ik kijk naar een stadion vol mensen die God vertellen dat zij alles zullen doen wat nodig is om Gods Koninkrijk op te richten ‘op aarde zoals in de hemel’”.**

Zo, zijn imitatie van Nimrod gevende staat pastor Warren voor duizenden stemmige fans en vertelt hij God wat zij gaan doen. Helemaal de antithesis van bijbelse gehoorzaamheid en nederigheid. In het bijzonder omdat hij niet echt zegt waar God naar refereert. Mij werd geleerd dat het helemaal omgekeerd is, dat God wordt verondersteld ONS te zeggen wat te doen. Dat is het verschil met ons fundamentalisten die de ouderwetse Schriftuur verkiezen boven New Age en help-uzelf-boeken zoals The Purpose Driven Life (Het Doelgericht Leven). Maar het Oude Testament spreekt van een andere enkeling, heel lang geleden, die tot schande verviel door zijn vele trotse “Ik zal’s”. Terloops gezegd: hij had ook een plan voor een koninkrijk op aarde:

**“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster<sup>6</sup>, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: **Ik zal** ten hemel opklim-**

---

<sup>5</sup> James Marshall ‘Jimi’ Hendrix (Seattle, 27 november 1942 – 18 september 1970) was een invloedrijk gitarist. Hij werd bekend door zijn virtueuze, flamboyante gitaarspel. Door een overdosis slaappillen stikte hij in zijn eigen braaksel en stierf. (Wikipedia).

<sup>6</sup> Het Hebreeuwse woord dat hier weergegeven wordt als ‘morgenster’, wordt in de Vulgaat vertaald met het Latijnse ‘Lucifer’, hetgeen ‘lichtbrenger’ betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel, verworpen door de Hervormers.

men, **ik zal** mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. **Ik zal** boven de hoogten der wolken klimmen, **ik zal** de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij neergestoten worden, aan de zijden van de kuil!” - Jesaja 14:12-15.

In het vorige citaat zei Warren ook dat zij “alles zullen doen wat nodig is” (“whatever it takes”) om Gods Koninkrijk op aarde op te richten. Excuseer me, maar dat is wetteloosheid; je kan niet Gods Woord gehoorzamen en doen “whatever it takes”. Maar dat waren pastor Warrens eigen woorden. En bovendien, vertel het me a.u.b.: wanneer werd ooit de Kerk opgedragen Gods Koninkrijk op aarde op te richten? Opnieuw verbastert Warren de Schrift door een onjuiste verbinding te leggen tussen een segment uit het gebed dat Jezus leerde (“zoals in de hemel”) en zijn eigen woorden (“Gods Koninkrijk op aarde oprichten”) om zo te trachten gezag te verlenen aan zijn globale agenda. Wat Jezus werkelijk zei, in Mattheüs 6:10, was:

“Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde”.

Jezus had het hier niet over de Kerk die een koninkrijk op aarde moest oprichten. Hij had het over mensen die God gehoorzamen op aarde, wat wij vandaag zeker niet veel zien.

De waarheid is: Jezus Christus kwam om ONS te BEVRIJDEN uit deze gevallen wereld, niet om die te repareren met kerkelijke verbonden, beloften, programma's, creativiteit, verbeelding, menselijk initiatief en dynamische donateurs. Bevrijding is en was altijd Zijn Plan voor ons, niettegenstaande wij tegenwoordig deze vervloekte plaats bewonen voor Zijn Naam. Hij vroeg ons nooit om voor Hem hier een Koninkrijk te bouwen, of om de wereld zo goed mogelijk te veranderen door te doen “whatever it takes”. **Het is alleen de geest van de Antichrist die ernaar streeft deze verrotte planeet te “veranderen” in een koninkrijk.**

De Heer zal Zijn Kerk niet opnemen (de Opname) uit een wereld die Hij verandert ten goede. Hal-loooo??? Hij komt niet terug om te strijden en een koninkrijk te claimen dat gebouwd werd door mensenhanden. God is net zomin de aarde aan het hermodellieren voor het nieuwe millennium als dat Hij de verlorenen hermodelleert om meer op Christus te lijken. U moet wedergeboren worden! Dàt is het Plan, en dat proces zal niet vrediger verlopen dan het altijd is geweest.

Niettegenstaande Warrens grote visioen van P.E.A.C.E. zullen de dagen die komen veel meer als een hel op aarde zijn. Of wij het ons nu realiseren of niet: in de grote orkaan van de geschiedenis is het huidige genadetijdperk louter het oog van de storm, en die gaat snel over ons heen, of u gereed bent of niet.

“Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en er is geen gevaar, dan zal een plotseling verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten” - 1 Thessalonicenzen 5:3.

Het Baptist Press artikel sluit met enkel verbazingwekkende vragen van Warren die boekdelen spreken over zijn geloofsopvattingen en de opmaak van zijn beweging:

“Wat zal er gebeuren als de volgelingen van Jezus zeggen: ‘Wij zijn de uwen’?” vroeg Warren, “Wat voor een geestelijk ontwaken zal er dan komen?”

Klaarblijkelijk begrijpt de man niet dat men geen volgeling van Christus is TENZIJ iemand zijn leven volledig heeft overgegeven aan Hem. U kan Doelgericht zijn, maar als u NIET van Hem bent, dan bent u geen volgeling van Jezus. De enige persoon waarvan ik heb gehoord dat hij Jezus volgde maar niet van Hem was, was Judas Iskariot, en wij weten allen wat er van hem geworden is.

Er is zoveel verwarring en trotse ongehoorzaamheid in de Purpose Driven beweging omdat zelfs hun leider niet in staat blijkt te zijn te vatten wat christen-zijn eigenlijk betekent. Het is alsof hij denkt dat wij allemaal Starbucks<sup>7</sup>-junkies zijn die uitkijken naar een handige manier om God geluk-

---

<sup>7</sup> Starbucks is 's werelds grootste multinational-keten van koffieshops.

kig te maken door het bouwen van geestelijke supercentra over de hele wereld, om ieders noden te bereiken met onze dromen, visioenen en “filthy rags”<sup>8</sup>.

En zo, terwijl het lijkt alsof de schapen verzameld worden, verstrooit Warren ze alleen maar.

“Wee de herders, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE. Daarom zegt de HEERE, de God Israëls, alzo van de herders, die Mijn volk weiden: Gij hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid van uw handelingen, spreekt de HEERE

Zo zegt de HEERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht van hun hart, niet uit de mond des HEEREN. Zij zeggen steeds tot hen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gij zult vrede hebben; en tot al wie naar het goeddunken van zijn hart wandelt, zeggen zij: U zal geen kwaad overkomen.

Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Hoe lang? Is er dan een droom in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van de bedriegerij van hun hart. Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten, door hun dromen, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen; zoals hun vaderen Mijn Naam vergeten hebben door Baäl.

Daarom, ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die Mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste; Ziet, Ik wil aan de profeten, spreekt de HEERE, die hun tong nemen, en spreken: Hij heeft het gesproken; Ziet, Ik wil aan hen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en die vertellen, en Mijn volk verleiden met hun leugens en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE.

Jeremia 23:1-2,16-17, 25-27, 30-32

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>8</sup> Jesaje 64:6 KJV: “all our righteousnesses are as filthy rags”. SV: “al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleet”.