

Paus Franciscus – de rol die zijn contemplatieve wegen spelen

<http://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=16506>, 10-12-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.

In een nieuwsartikel, eerder dit jaar, in de UK-krant *The Telegraph* werd gezegd: “de verrassende verkiezing van Paus Franciscus kwam er wegens een reeks bovennatuurlijke ‘tekenen’, zo beweerde een van de leidende kardinalen in de Rooms-katholieke kerk”. Het artikel zei ook:

“Kardinaal Christoph Schönborn, de Aartsbisschop van Wenen, die zelf wijd en zijd getipt was als een mogelijke opvolger van Paus Benedictus, zei dat hij persoonlijk twee “sterke tekenen” heeft gekregen dat Kardinaal Jorge Mario Bergoglio [= Franciscus] “de gekozene” was in de running van de stemming.

Hij zei dat enkel goddelijke interventie een verklaring kan geven voor de snelheid waarmee de Argentijnse Kardinaal – die niet voorkwam op enige belangrijke lijst met vermoedelijke kandidaten, opgesteld door Vaticaanse experts – werd verkozen”.

Bron: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/10056994/Pope-Francis-elected-after-supernatural-signs-in-the-Conclave-says-Cardinal.html>.

Als dit waar is, dat paus Franciscus werd verkozen door bovennatuurlijke middelen, dan moet de vraag gesteld worden: uit welke bron kwam deze bovennatuurlijke “goddelijke” interventie? Als het inderdaad bovennatuurlijk was, dan moet het uitgegaan zijn van ofwel God ofwel van Satan (de twee tegenoverstaande machten). Omdat wij weten dat de katholieke kerk een valse, ketterse kerk is die gelooft dat redding een rechtvaardiging door werken is, en niet enkel door het werk van Christus op het Kruis, dat Maria een mede-verlosseres is die nooit zondigde, en dat Jezus Christus wordt gevonden in de hostie van de eucharistie en de katholieke mis, dan moeten wij concluderen dat deze bovennatuurlijke interventie, die Jorge Mario Bergoglio naar het pausdom loodste, niet uit God was.



Paus Franciscus op een recente interreligieuze Vaticaanse conferentie, met vooraan in de rij Rick Warren!
<http://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=16405> (19-11-2014)

Hoe is dit relevant voor de evangelicale/protestantse kerk vandaag? Zoals Lighthouse Trails en Understand the Times al hebben bericht, sinds paus Franciscus aan de macht kwam, racen evangelicale leiders naar de zijde van de paus zoals nooit tevoren in de geschiedenis van de evangelica-

le/protestantse kerk. Sommigen van dezen die zich verzamelen rond de paus, zijn: Rick Warren, Kenneth Copeland, Joel Osteen, en James Robison, terwijl andere christelijke leiders zoals Beth Moore, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore.pdf>, uitkomen met uitspraken die sterke geloofwaardigheid verlenen aan de katholieke kerk.

Het is een bekend feit dat paus Franciscus een jezuïet is. En zoals Lighthouse Trails bij een aantal gelegenheden heeft gerapporteerd, is hij ook een contemplatieve verdediger. Zie ons artikel: “Pope Francis – Spiritually ‘Founded’ on a Contemplative Tradition”:

<http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=11213>. Zoals onderzoeker Ray Yungen – zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf> – heeft gedocumenteerd, gebruikt de katholieke kerk contemplatief gebed als een middel om haar grenzen te verwijderen. Roger Oakland, stichter van Understand the Times (<http://www.rogeroakland.com/>), heeft de mystieke praktijk van de eucharistie gelinkt aan de paus zijn Nieuwe Evangelisatie programma, om de “verloren broeders” terug naar de “Moederkerk” te brengen: zie het traktaat <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LHT-traktaat-evangelisatieRome.pdf>. En zoals men kan zien, hebben deze inspanningen ontzagwekkende resultaten. Ray Yungen zegt:

“Er is altijd wat verwarring geweest over de ware natuur van deze ontwikkeling in de katholieke kerk. Was dit enkel het werk van enkele non-conformisten en afvalligen, of heeft de kerkhiërarchie deze praktijk bekrachtigd? Mijn vermoedens werden bevestigd toen ik in een interview las dat de mystieke gebedsbeweging niet enkel de goedkeuring wegdroeg op de hoogste echelons in het katholicisme, maar dat het bovendien de bron was van deze expansie” (*A Time of Departing*, by Ray Yungen – vertaald: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>)

Al dertien jaar waarschuwt Lighthouse Trails, dat als mensen betrokken raken bij contemplatieve praktijken, zij zich dan plaatsen onder demonische invloed. Mettertijd beweegt de geestelijke blik van contemplatieven weg van het Kruis en het Evangelie naar pantheïsme¹ en interspiritualiteit toe.

De coverstory van *Christianity Today* van december 2014 verkondigt: “Waarom iedereen naar Franciscus stroomt” CT heeft zijn eigen idee over waarom “iedereen” naar de paus wordt gedreven. Maar als Lighthouse Trails gelijk heeft in zijn conclusies over contemplatieve spiritualiteit en zijn gevolgen, dan is wat hier gebeurt een “bovennatuurlijke” gebeurtenis in de levens van miljoenen mensen, zowel katholiek als niet-katholiek, die zich dramatisch aangetrokken voelen door de paus.

Terwijl wij niet willen speculeren wat de mogelijke rol van deze paus zal zijn in relatie tot bijbelse profetie en de eindtijd, willen wij dit toch met zekerheid zeggen: tussen de New Age/ Nieuwe Spiritualiteit en de katholieke kerk wordt de wereld dieper en dieper de duisternis in getrokken en dichter en dichter naar een valse christus waarvan de Bijbel zegt dat hij komt.

Tot slot, deze woorden van Warren B. Smith (<http://www.warrenbsmith.com/>):

De katholieke kerk van vandaag is gelinkt aan de fundamentele New Age/New spirituality welke leert dat God “in” iedereen is.¹

De Engelse “Catechism of the Catholic Church”, die de officiële bron is van alle Rooms-katholieke doctrine vandaag zegt:

“Let us rejoice then and give thanks that we have become not only Christians, but Christ himself. Do you understand and grasp, brethren, God’s grace toward us? Marvel and rejoice: we have become Christ.” (#795)



Christianity Today: “Waarom iedereen naar Franciscus stroomt”

¹ Pantheïsme: God is in iedereen en alles. Pantheïsme: God = iedereen en alles.

“For the Son of God became man so that we might become God.” (#460)

(Geciteerd uit “*Another Jesus*” *Calling* door Warren B. Smith).

In de Nederlandse versie van deze Katechismus, klinkt het zo [M.V.]:

“Wij zijn Christus geworden”

Katechismus van de Katholieke Kerk 1995, Deel 1, Tweede Sectie, Derde Hoofdstuk, Artikel 9, Paragraaf 2, II, #795:

Laten wij ons derhalve gelukkig prijzen en laten wij dank brengen dat wij niet alleen christen, maar ook Christus zelf geworden zijn. Begrijpt gij, broeders en zusters, de genade die God ons geschonken heeft door ons Christus tot hoofd te geven? Verwondert u dan en verheugt u, wij zijn Christus geworden.

“Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken”

Katechismus van de Katholieke Kerk 1995, Deel 1, Tweede Sectie, Tweede Hoofdstuk, Artikel 3, Paragraaf 1, I, #460:

Het Woord is vlees geworden om ons “deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen” (2 Petr. 1, 4). “Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen”. “Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken”.

Zie uitgebreid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RKK-mensIsGod.pdf>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>