

# De leugens van de paus

Friday Church News Notes, 7-12-2012, [www.wayoflife.org](http://www.wayoflife.org)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoot door M.V.



De Rooms-katholieke kerk werd gesticht op een piramide van leugens in de vroege eeuwen na de apostelen, en deze leugens zijn enkel in aantal gegroeid doorheen de eeuwen.

Wat is de Rooms-katholieke kerk? De katholieke kerk is een agglomeraat van leugens, ketterijen, afvalligheden en godslasteringen, verborgen onder een fineerlaagje van bijbelse terminologie en een uitwendige schijn van godsvrucht.

Dit was nog maar eens duidelijk op 24 november 2012 toen paus Benedictus XVI zes nieuwe “kardinalen” creëerde. Zijn speech voor de gelegenheid was gevuld met woorden over Jezus en de Heilige Geest en het koninkrijk van God en gemeenschap met God en “Christus’ verlossende missie”, en “het licht van het evangelie” (“Pope Creates Six New Cardinals”, Vatican Radio, 24-12-2012). Maar er is geen waarheid in het pausdom, en als de paus bijbelse termen gebruikt dan interpreteert hij die volgens een kettens woordenboek.

Beschouw slechts een handjevol van de leugens die voortgekomen zijn uit het Vaticaan:

- De paus zit op de stoel van Petrus en is het hoofd en vader van alle kerken.
- Mensen die gedoopt worden door Rome, inbegrepen zuigelingen, zijn wedergeboren.
- De mis is een opnieuw offeren van Christus en het geconsacreerde brood (hostie) en de wijn worden effectief het lichaam en bloed van Christus.
- De hostie wordt aanbeden en bevindt zich in een “tabernakel” of “monstrans” in Rome’s kerken.
- Er bestaat een plaats die “vagevuur” genoemd wordt.
- Maria is de Koningin van de Hemel.
- Katholieke priesters dienen naar de ordening van Melchizedek en hebben gezag om redding uit te voeren door de sacramenten, en om vergiffenis te schenken in Jezus’ naam.
- Redding is niet door Gods genade alleen, en zij die anders beweren liggen onder Gods vloek (volgens het Concilie van Trente, waarvan de verklaringen nooit werden ingetrokken, en die herhaaldelijk bevestigd werden door het Tweede Vaticaanse Concilie).

Leugens, leugens, leugens! En elke “evangelische” prediker en elke “baptistische” prediker en elke “fundamentalistische” prediker zou deze leugens luid en regelmatig aan de kaak moeten stellen, en het feit dat er zoveel stilzwijgen bestaat in deze zaak is een bewijs van het enorme compromis en de lafhartigheid die bestaat onder hen die belijden in de Bijbel te geloven.

Wanneer hebt u Chuck Swindoll of Chuck Colson of Luis Palau of zijn zoon of Franklin Graham of Bill Hybels of Greg Laurie of Warren Wiersbe of Bill Hybels of Max Lucado of John Maxwell of andere populaire “evangelicals” Rome’s leugens horen ontmaskeren, in duidelijke bijbelse taal?

Zij doen dat niet, en als dan een eenzame stem als die van Dave Hunt zich opheft tegen Rome’s godslasteringen en boze geschiedenis, zoals hij deed in “A Woman Rides the Beast”, dan wordt hij behandeld als een dwaas en zijn boek wordt gebannen uit evangelische boekhandels.

Er is geen duidelijker bewijs voor het feit dat wij getuige zijn van de vorming van de éénwereldkerk die verwant is met de vrouw “bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij” (Openbaring 17:4). En vele “evangelischen” bouwen bruggen naar deze afvalligheid.

---

### Zie verder:

Katholicisme versus de Bijbel : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf>

Rome en de Bijbel : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rome-bijbel.pdf>

De grote hoer Babylon<sup>1</sup> en het beest: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf>

RKK-catechismus : <http://www.verhoevenmarc.be/RKK-catechismus.zip> (PDF op aanvraag)

RKK-catechismus commentaar : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf>

RKK-studiemateriaal : <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

Rubriek “Katholieke Kerk” : <http://www.verhoevenmarc.be/#Rooms>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> Babylon stelt de hele oecumenische eengemaakte wereldkerk voor waarvan Rome het middelpunt zal zijn. Na de Opname zal men zich aangetrokken voelen tot de eenheid van Rome. De protestants/evangelische kerken (en vele andere) zullen als het ware in de Roomse worden opgelost.