

# Pastors

K. B. Napier, <http://www.christiandocctrine.net/>,  
Bible Theology Ministries, 1992, Wales, United Kingdom

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling (ingekort) en voetnoten door M.V.

Christelijke bedienaars dragen dikwijls een zwart pak, donkere das, blinkende schoenen en een wit hemd. Het gebeurt wel eens dat men een bedenaar, of beter: pastor<sup>1</sup>, verwart met een begrafenisondernemer!

Hebt u zich al eens afgevraagd waarom veel pastors zich op die manier kleden? Eén reden is dat zij zo aan de verwachtingen kunnen voldoen van degenen die hen zien. Pastors worden ‘verondersteld’ uiterlijk erg serieus te lijken alsof zij een begrafenis bijwonen. Wanneer een pastor zich op een andere manier kleedt dan wordt zijn geestelijke staat blijkbaar in twijfel getrokken. (Dit is niet denkbeeldig ... ik heb zelf soortgelijke beschuldigingen gehoord!).

Een andere reden voor deze sombere façade is dat pastors, bijna zonder uitzondering, zichzelf als ‘professionelen’ zien. Dit wordt niet zo luid gezegd, maar men kan aan hun attitudes merken dat dit zo is. Zij menen van gelijke ‘status’ te zijn, om zo te zeggen, als advocaten of doctors. Dit is een terugval naar een vroegere tijd. Vandaag hebben maar weinig pastors een hogere academische opleiding ... niets verkeerd daarmee, maar hun gelijkheid aan een doctor kan moeilijk op het academische vlak liggen. Waarom dan de statusnotie?

Nu naar de belangrijker zaken ... Ten eerste, een pastor is hetzelfde als een ouderling<sup>2</sup> - hij IS een ouderling! Maar hoeveel kerken hebben niet een hiërarchie met een ‘pastor’ aan de top, ‘ouderlingen’ onder hem en ‘diakenen’ daaronder, gevolgd door andere, lagere wezens, zoals zondagschoolleraars, en tenslotte zij ‘die op de kerkbanken’ zitten. Er bestaan verschillen in deze ‘rangorde’, afhankelijk van de denominatie, maar de hiërarchie is er altijd.

Het lijkt alsof men zich ‘omhoog’ kan werken, van diaken naar ouderling en pastor, maar tenzij men het volledige Bijbelcollege heeft doorlopen, en door dat college is ‘geordineerd’ (of ‘gewijd’), is er geen opstapje van ‘ouderling’ naar ‘pastor’. Er bestaan vele variaties in deze ingewikkelde ‘regels’. Een voorbeeld: een grote kerk zendt een van zijn leden uit om pastor te worden in een andere kerk, maar hij heeft geen ‘ordinatie’ van een Bijbelcollege, en zo wordt het hem ‘niet toegestaan’ zichzelf ‘pastor’ te noemen. In plaats daarvan wordt hij ‘lerende ouderling’ genoemd!

DIT ALLES IS ONBIJBELS! Een pastor is hetzelfde als een ouderling en, luister goed: een ouderling is hetzelfde als een bisschop<sup>3</sup>. Het zijn verwisselbare namen voor hetzelfde ambt. Maar een diaken<sup>4</sup> (of dienaar) is niet hetzelfde als een ouderling. Hij zou een ouderling kunnen worden indien God hem tot dit ambt roept, maar een diaken is gewoon iemand die de praktische zaken verzorgt in de lokale kerk, zoals de gaven, de zieken bijstaan, enz. Het idee is de pastors hiervan te ontlasten zodat zij zich geheel aan hun geestelijke taken kunnen wijden.

Er bestaan geen hiërarchieën in de Bijbel en geen ‘promotie’-systemen. Bovendien is een pastor gelijk in status aan de diaken én met het ‘laagste’ lid van de congregatie. Een pastor is gewoon een ander lid, maar belast met een bepaalde taak. Hij is een onder-herder die geen gezag heeft van zich-

---

<sup>1</sup> **Pastor**: deze term komt van het Latijn en betekent “herder” - gebruik gelegitimeerd door Efez 4:11, echter niet als titel maar als omschrijving van het ambt. Nooit (!) mag een ambtsnaam gebruikt worden als een titel (Matt 23:8-11).

<sup>2</sup> **Ouderling**: Grieks *presbuteros* (Titus 1:5). Dit ambt heet ook *episkopos*: **opziener** (1 Tim. 3:1v). Dat de term “ouderling” gelijk staat met “opziener” bewijst Titus 1:5, 7 waar de twee termen door elkaar gebruikt worden. Een opziener is een ouderling en omgekeerd. Er waren in de eerste-eeuwse kerk meerdere ouderlingen/opzieners. De aanstelling van één opziener is dus onschrijftuurlijk.

<sup>3</sup> **Bisschop**: in het Grieks *episkopos*, samentrekking van *epi* (over) en *skopos* (zien): opziener (zie 1 Tim. 3:1v; Titus 1:7).

<sup>4</sup> **Diaken**: in het Grieks *diakonos*: dienaar (1 Tim 3:8).

zelf ... het is allemaal van Christus. Hij is niet een 'baas' en hoeft niet elke dienst of vergadering te leiden.

Een pastor wordt gekozen door de Heer, niet door het volk. Hij wordt niet verkozen door een diakonaat of door het opsteken van handen. Hij moet zijn werk doen als geleid door God, niet door voorkeur of druk van het diakonaat. Het is aan de andere leden om zijn roeping te *erkennen*, maar niet hem te *verkiezen*. Een ouderling wordt niet 'in/uit' gestemd van zijn ambt! Eens een ouderling, altijd een ouderling ... tenzij hij Gods wetten zodanig tegenstaat en overtreedt dat hij zijn ambt ver speelt. Of, als hij weggaat van zijn lokale kerk.

Pastors kunnen geen jonge mensen zijn - in het bijzonder wanneer zij recht van een Bijbelcollege of universiteit komen - zij moeten beproefd worden in hun eigen lokale kerk. Dus pastors (merk op: meer dan één!) van een lokale kerk moeten gematuriseerd zijn in hun kerk en alle mensen daar goed kennen. Er bestaat geen limiet op het aantal pastors, in gelijk welke kerk. Geen Bijbelcollege kan een pastor 'ordineren' en geen pastor heeft het recht om 'reverend'<sup>5</sup> genoemd te worden, want dit woord wordt uitsluitend voor God Zelf gebruikt. Denk over deze dingen na. Laat ons trots en traditie opzij zetten en nagaan wat de Heer zegt.

## Naschrift

Toen schrijver dezes voor het eerst deze schets in een volledig artikel presenteerde, waren bepaalde mensen woedend! Men zei dat hij een Marxist was die het pastorschap alleen maar wilde ondermijnen! Maar schrijver dezes is zelf een pastor - en alles wat hierin geschreven staat geldt ook voor hem. Het doel van deze schets, en alle andere, is aan te tonen wat de Bijbel zegt, en christenen te helpen begrijpen wat er echt op het spel staat.

Als we het over pastors hebben, moeten wij allen erkennen dat, alhoewel alle pastors, zonder uitzondering, gelijk zijn aan alle andere leden van de Kerk van Jezus Christus, zij ertoe neigen erg geïsoleerde (en dikwijls eenzame) personen te zijn. Dit komt hoofdzakelijk doordat de kerkleden zich niet realiseren welke druk op hen staat. Zij leggen gewoonlijk een grote 'werklast' op de schouders van een pastor ... sommigen denken dat dit gerechtvaardigd is omdat zij hem betalen en dus moet hij zijn dag gevuld hebben! Maar, een ware pastor is "dubbele eer waard"<sup>6</sup>. Ja, hij is ook een "dienaar van allen"<sup>7</sup>. De twee gaan hand in hand. Wanneer een pastor de nederigheid bezit om een dienaar te zijn van de hem toevertrouwde kudde, en zijn plichten vervult in liefde en waarheid, dan moet hij niet beschouwd worden als louter een 'werknemer' in de lokale kerk.

De pastor is nooit een 'werknemer', zelfs als hij betaald wordt. Hij is Gods man in die plaats. Hij ontvangt zijn orders enkel van de Hoofdherder Jezus Christus, door de Heilige Geest en Gods Woord. Er kunnen tijden zijn dat een pastor leidende woorden nodig heeft, maar dat is niet hetzelfde als gedicteerd worden. De leden moeten de correcte bijbelse verzoeken inwilligen van de pastor, als ware ze van Christus, Die hij vertegenwoordigt ... niet omwille van wat hij is, maar omwille van Degene waar hij voor werkt. Schrijver dezes weet dat er vele excellente mannen als pastor dienen. Zij zijn echt en oprecht. Zij werken onvermoeibaar voor hen die zij hoeden en zij houden van hen allen. Maar met zovele valse pastors en valse ideeën temidden van ware pastors, is het noodzakelijk om in duidelijke termen te spreken. Niet voor hun ondergang maar voor hun welzijn. Hun taak is vitaal voor elke lokale kerk - vandaar de noodzaak te weten wat hoort en wat niet hoort.

Ons wordt gezegd dat wij de waarheid moeten vasthouden. Dit is een strikt en onwankelbaar bevel. Wij kunnen geen gemeenschap hebben met ongelovigen. Noch kunnen wij Avondmaal vieren met hen die de waarheid nemen zoals het henzelf past. Waarheid is Waarheid, ongeacht wat wij denken! Weinig Schriftplaatsen laten ruimte voor persoonlijke interpretatie, en daarom is het zo vitaal om over zulke waarheden te spreken. Als God het zo zegt, maar mensen verzetten zich, dan moeten wij blijven zeggen dat God het zo zegt, ongeacht of onze luisteraars dit graag horen. We kunnen zeker

---

<sup>5</sup> **Reverend:** dit is een titel die in Engelstalige landen voorkomt en betekent 'eerwaarde'. Bij ons is het te vergelijken met het (onschriftuurlijke) gebruik van de titel '**dominee**', een term afkomstig van het Latijnse *dominus*: heer - gebruik tegengestaan door 1 Kor 8:6; Efez 4:4-6; Joh 13:13.

<sup>6</sup> 1 Timotheüs 5:17-18.

<sup>7</sup> Markus 9:35

alle materies bespreken maar, uiteindelijk is er geen plaats voor persoonlijke zienswijzen wanneer God Zichzelf duidelijk heeft gemaakt.

Zij die deze bemerkingen niet begrijpen moeten ervoor oppassen niet over te hellen naar de kant van de negatieve critici die in hun hart enkel zelfinteresse hebben of een onverzettelijke gehechtheid aan de ideeën van mensen. Er zijn zeker dingen die we hier niet besproken hebben over het pasterschap (herderschap), maar dat maakt geen verschil uit voor de kwestie. Het belangrijkste is dat wij in waarheid handelen; God zal ons voorzien in wijsheid voor de rest.

---

### Lees ook:

- “Over broeder Groot en broeder klein”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eenvoud.pdf>
- “De nieuwtestamentische ambten”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf>
- “Doctors van misleiding”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doctors.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)