

Is pandemie Covid 19 in de Bijbel te vinden als een teken voor ons?

M.V. 8-5-2020

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)



Covid 19 virus onder een elektronenmicroscop

Vraag van een lezer:

“In welke hoofdstukken kan ik volgens u in de Heilige Schrift, de pandemie Covid 19 terugvinden, bestuderen en lezen?”

Antwoord (nader uitgewerkt):

In de kerkbedeling - vanaf Handelingen 2 tot aan de Opname - komen ‘normaliter’ allerlei pestilentieën, pandemieën, ziekten, rampen, enz. voor. Pas ná de Opname van de Kerk komt de Verdrukking met allerlei tekenen en uitermate oordelende rampen - te lezen vanaf Openbaring 6 tot 19. Onze huidige tijd komt overeen met Openbaring 2-3, dat is de hele Kerkbedeling (vanaf Handelingen 2 tot aan de Opname). In Openbaring 4 en 5 zien we de kerk in de hemel opgenomen. Bestudeer Openbaring: <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>.

De huidige Coronapandemie betekent in dat tijds kader niets speciaals. In de Middeleeuwen waren er pest-uitbraken die van de 14^{de} tot en met de 19^{de} eeuw in Europa veelvuldig voorkwamen, en die bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch waren met enorme aantallen slachtoffers, waarbij in de 14^{de} eeuw zelfs 2 op de 3 mensen in Europa stierven (Wiki). En in 1918-1919 was er de Spaanse Griep die veel dodelijker was dan de Coronagriep (naar schatting 20 tot 100 miljoen; Wiki).

Wij moeten met betrekking tot de Opname van de Kerk **geen specifieke tekenen** verwachten of afwachten. Wel zijn er de algemene tekenen der tijden van 2 Timotheüs 3:1-9, 1 Timotheüs 4:1-5; 2 Timotheüs 4:3-4, en 2 Petrus 3:3-4. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen.pdf>. Christus' komst is **imminent** (kan altijd gebeuren): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-gehaat.pdf>.

In plaats van tekenen wijst De Schrift eerder op het tegendeel: **het leven gaat zijn gewone gangetje** (Mattheüs 24:38) totdat plots de Gemeente wordt opgenomen (Mattheüs 24:39-41). Daarna, in de verdrukkingstijd, de “benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7), zal het Joodse volk de tekenen zien die haar toebehoren (vgl. 1 Korinthiërs 1:22), en tot bekering komen.

Christenen moeten in de Kerkbedeling gewoon **waakzaam** zijn. Wat dat precies inhoudt lees je hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf>. Neem dit goed door want velen beseffen niet wat waakzaamheid betekent! Waakzaamheid is beslist niet uitkijken naar tekenen!

Wil je een vergelijking maken tussen Joden (tekenen) en Christenen (waakzaam zijn), dan kan dat in de “Rede over de laatste dingen”, in Mattheüs 24 en 25: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>. Goed uitkijken wat voor Joden bestemd is en wat voor Christenen, want ook hier is er veel onbegrip!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm