

Het Overblijfsel

Roger Oakland - www.understandthetimes.org, 21-3-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling/bewerking door M.V.

Doorheen de bijbelse geschiedenis is er altijd een overblijfsel geweest. Zoals u weet betekent het woord overblijfsel niet de meerderheid. De purpose-driven- & emerging-church is erg populair en weinigen zijn er die haar tegenstaan. Zou het kunnen dat zij die dit tegenstaan het overblijfsel zijn?

Voor een perspectief op de geestelijke reis van de mens doorheen zijn geschiedenis, moet je de Schrift lezen. De Bijbel geeft ons Gods openbaring over het wel en wee van de mensheid. De Schrift geeft aan dat in zijn hele geschiedenis de wereld meestal misleid was, vanaf de zondeval in Eden tot vandaag.

De reden hiervoor is dat Satan “de god van deze wereld” is (2 Kor. 4:4; Ef. 2:2). Het blijkt dat God de mens laat kiezen wat hij wenst, een tijd lang, maar daarna komt er een oordeel. Herinner u dat dit gebeurde in de tijd van de zondvloed. Er waren toen slechts acht mensen die luisterden. En het gebeurde niet lang nadat deze acht zich vermenigvuldigden dat hun nazaten ook misleid werden.

Abraham werd uitgekozen uit de heidense naties - slechts één enkele man. Hij werd de vader van de Joden. De Joden echter werden ook misleid. Niettegenstaande God hen uit de slavernij van Egypte bevrijdde, kozen zij ervoor om terug de afgoden achterna te lopen.

Met de kerkgeschiedenis is het niet anders gesteld. Wat eerst goed begon, liep slecht af. In het geval van de Kerk hebben we een grote meerderheid waarmee God niets kan aanvangen. Zij voegen allerlei dingen aan de Schrift toe zodat zijzelf belangrijker worden dan Jezus. Zij zeggen dat Zijn offer aan het kruis niet genoeg was, en dat enkel zij de oplossing hebben. Zij zeggen dat we tot God moeten gaan door Jezus’ moeder, alhoewel zij gestorven is en de Bijbel zegt geen contact met de doden te hebben. Het Woord zegt ook dat er slechts één veilige weg is om tot God te komen; Jezus is de enige middelaar (1 Tim. 2:5).

En vandaag hebben we het purpose-driven & emerging kerkgroeiprogramma, uitgedragen door een man die daarmee een take-over doet op het hele Christendom. Je kan nog nauwelijks nog een kerk vinden die daar niet aan meedoet. Zij die bezorgd zijn over de koninkrijk-uitbreidingstechnieken worden “tegenstanders” genoemd. Hun wordt gezegd mee te doen of weg te gaan.

Ik heb ontdekt dat deze “tegenstanders” een nieuw overblijfsel aan het worden zijn. Ik heb over de hele wereld gereisd, en ik vond dat zij er zijn in elk land. Zij lijken allemaal hetzelfde te geloven. Bijvoorbeeld, zij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, dat God alles heeft geschapen en dat Genesis niet zomaar een poëzieboek is. Zij geloven ook dat bijbelprofetie belangrijk is en dat Israël werkelijk Israël is en niet de Kerk.

Zij geloven ook dat Jezus Christus zal terugkomen en een duizendjarig vrederijk zal oprichten. Zij weigeren te geloven dat het Christendom te maken heeft met het oprichten van het koninkrijk op aarde door met alle middelen samen te gaan met Rome, en uiteindelijk alle andere religies. Deze “tegenstanders” geloven nog steeds dat het kruis het kruis is, en dat het kruis wel een dwaasheid is voor hen die vergaan maar een kracht van God voor hen die behouden worden. Zij geloven dat er maar één enkele weg is naar de hemel.

Echter, de “tegenstanders” lijken af te nemen. Ik vraag me af hoeveel gelovigen zullen overblijven wanneer de misleiding nog groter wordt naarmate we korter bij het tijdstip komen van de openbaring van de Antichrist, waarvan Paulus sprak in 2 Thessalonicenzen 2.

Hebt u onthouden dat de Heer Jezus zei: “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8)?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm