

# Het opstandingslichaam van onze Heer

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Velen ontkennen de **lichamelijke** opstanding van Jezus Christus, maar de Bijbel verkondigt dit feit in niet mis te verstane termen. De Schrift is erg specifiek in het beschrijven van het opstandingslichaam van onze Heer. Beschouw het volgende:

1. Het was een lichaam dat zijn aanwezigheid in het graf kon verlaten (Markus 16:6; Lukas 24:3, 23; Johannes 20:2, 12).
2. Het was een lichaam dat gezien kon worden (Mattheüs 28:10, 17; Markus 16:14; Johannes 20:18, 25, 29; Handelingen 1:3; 1 Korinthiërs 15:5-8).
3. Het was een lichaam dat kon spreken (Mattheüs 28:9,18-20; Markus 16:15; Lukas 24:17,32; Johannes 20:18).
4. Het was een lichaam met handen en voeten (Mattheüs 28:9; Lukas 24:39-40, 50).
5. Het was een lichaam dat kon staan (Johannes 20:19; 21:4).
6. Het was een lichaam dat kon wandelen (Lukas 24:14-15, 28).
7. Het was een lichaam dat kon ademen (Johannes 20:22).
8. Het was een lichaam dat een maaltijd kon bereiden (Johannes 21:9, 12-13).
9. Het was een lichaam dat vlees en beenderen had (Lukas 24:39).
10. Het was een lichaam dat aangeraakt, vastgegrepen en vastgehouden kon worden (Mattheüs 28:9; Lukas 24:39; Johannes 20:17).
11. Het was een lichaam dat met brood en ander voedsel kon omgaan (Lukas 24:30; Johannes 21:13).
12. Het was een lichaam dat kon eten (Lukas 24:30, 41-43).
13. Het was een lichaam dat nog steeds de littekens vertoonde van Zijn kruisiging, op Zijn handen en in Zijn zijde (Johannes 20:27).
14. Het was een lichaam dat kon verschijnen in een andere gedaante (Markus 16:12).
15. Het was een lichaam dat uit het zicht kon verdwijnen (Lukas 24:31).
16. Het was een lichaam dat doorheen een verzegelde en beveiligde graftombe kon passeren, en door gesloten deuren (Mattheüs 27:62-66; Johannes 20:19,26). Blijkbaar kon Zijn lichaam ook doorheen de linnen grafkleden gaan (Johannes 20:6-8).
17. Het was een lichaam dat naar de hemel kon opgaan (Markus 16:19; Lukas 24:51; Handelingen 1:9) en eeuwen later naar de aarde kan terugkeren (Handelingen 1:9-11).

Sommige van deze beschrijvingen zijn erg normaal, zoals spreken, eten, staan, wandelen, enz. Sommige van deze beschrijvingen spreken van activiteiten die abnormaal en ongebruikelijk zijn: verschijnen in een andere gedaante, verdwijnen, doorheen vaste objecten passeren, enz.

Dit alles is fascinerend als we ons herinneren dat Filippenzen 3:20-21 ons leert dat het opstandingslichaam van de gelovige gelijkvormig zal zijn aan “Zijn verheerlijkt lichaam”.