

Het heerlijke FEIT van de Opstanding

Dennis Costella, [http://feasite.org/glorious fact of the resurrection dennis costella](http://feasite.org/glorious_fact_of_the_resurrection_dennis_costella), 31-3-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

“Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gingen waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet” (Lukas 24:2-3).

Het goed begrijpen van de opstanding is van groot belang in een tijd dat zoveel belijdende christenen verschillen over de betekenis en waarde ervan. Wij moeten strijden voor de doctrine van Christus (2 Johannes 9) en ons afscheiden van dezen die zich niet houden aan die leer. De lichamelijke opstanding van Christus is een onontbeerlijk deel van de leer over de Zoon van God. Het is een heerlijk en essentieel **feit**. Geen ware wedergeboren gelovige zou onverschillig mogen staan tegenover wat de Bijbel als waarheid verklaart. Het Woord van God stelt duidelijk: “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden” (1 Korinthiërs 15:17). Het feit dat Jezus de vleesgeworden God is vereist de opstanding. De Zoon van God kan niet in de dood gehouden worden, en daarom: “God heeft Hem doen opstaan door de weëen van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden” (Handelingen 2:24).

Het getuigenis van Christus

Het onbetwistbare feit van de opstanding kan gezien worden in Christus' eigen getuigenis. Met betrekking tot dit zei Jezus: “De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden” (Lukas 9:22). Jezus wist niet enkel dat Hij moest sterven als het offer voor de zonden van de wereld, maar ook dat Hij zou opstaan uit het graf, als een werk van God.

De Bijbel

Doorheen zijn profetische en directe verklaringen, onthult de Bijbel het onbetwistbare feit van Christus' opstanding. Honderden jaren vóór de geboorte van Christus, profeteerde de psalmist: “Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige [= Jezus Christus] ontbinding ziet” (Psalm 16:10). Deze profetie werd letterlijk vervuld toen Jezus uit de doden opstond. Er is geen mogelijkheid van dwaling in de interpretatie van deze profetie. Onder inspiratie van de Heilige Geest, citeerde Petrus deze oudtestamentische profetie in Handelingen 2:27 en hij zei van de psalmist: “daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn” (Handelingen 2:31-32).

Ooggetuigen

Het getuigenis van vele personen die de opgestane Christus zagen, geeft verder ontegensprekelijk bewijs van de opstanding: “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen” (1 Korinthiërs 15:3-6). De opstanding is de kern van de evangelieboodschap. De apostel Petrus predikte de opstanding zonder apologie (Handelingen 10:38-43). Ook Paulus was standvastig in zijn verkondiging van deze waarheid (lees Handelingen 17:2-4). Deze ooggetuigen gingen uit in de prediking ervan, enthousiast en vreugdevol, omdat zij wisten dat zij een opgestane, levende Heer dienden Die volmaakt vervulde wat Hij had gezegd.

Het lege graf

Ongetwijfeld bewijst het lege graf dat Christus lichamelijk opstond uit het graf: “Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft” (Mattheüs 28:5-6). Dit was niet louter een “geestelijke opstanding”, noch dieverij of bedrog; Christus is lichamelijk opgestaan zoals Hij had gezegd. Zijn eigen woorden in Johannes 2:18-22 bevestigen dit feit. In vers 19 zegt de Heer Jezus: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen”. In vers 21 is deze tempel bedoeld als “de tempel van Zijn lichaam”. De discipelen herinnerden zich deze woorden nadat Jezus was opgestaan, en daarom, accepteerden zij Christus’ lichamelijke opstanding als een feit (vs. 22). Het feit van de opstanding is gevestigd in de Schrift zelf. Als bijbelgelovigen kunnen wij rusten in en vertrouwen op deze waarheid, en ervoor met klem betogen tegen ieder die zou pogen dit historisch verhaal in diskrediet te brengen. Voor de gelovige betekent de opstanding zo veel. Omdat Jezus Christus opstond uit het graf, worden bepaalde zegeningen en beloften verleend aan dezen die hun ziel toevertrouwd hebben aan de levende Redder.

Betaling aanvaard

De opstanding bewijst dat Christus’ opofferende betaling voor zonden – onze zonden – geaccepteerd werd door God de Vader. Jezus Christus stortte Zijn bloed als een betaling voor onze zonden: “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld” (1 Johannes 2:2). Het volmaakte offer werd geofferd ten bate van ons, en elke verloren zondaar wordt gerechtvaardigd en komt in een goede verhouding met God, door te vertrouwen op Jezus Christus’ kostbare bloed dat voor ons vergoten werd op het kruis van Golgotha (1 Petrus 1:18-19). In Romeinen 4:25 zegt Gods Woord: “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging”. Wij worden gerechtvaardigd door geloof in Zijn vergoten bloed. De Zoon stond op omdat de Vader het offer van de Zoon had aanvaard, als de volmaakte en enige basis voor onze rechtvaardiging.

Levengevende kracht

De opstanding toont dat de Heer de macht heeft om leven te geven aan wie gelooft: “Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam [= Jezus Christus] tot een levendmakende Geest” (1 Korinthiërs 15:45). De verzekering van deze Schriftplaats is dat Jezus Christus de bekwaamheid heeft om “levend te maken”. In het evangelie van Johannes verklaart de Redder: “Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil” (Johannes 5:21). We zien daarom dat het de opgestane Redder is die levengevende macht heeft. Vandaag verstrekt Hij leven aan allen die geloven in Hem alleen. “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).

Overwinnend leven

De opstanding verzekert ons ook van de kracht die nodig is om een overwinnend Christelijk leven te leven. Gods Woord zegt: “en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten” (Efeziërs 1:19-20). Er zal nooit een beproeving te groot, enige last te zwaar, of enige verleiding te sterk zijn waarmee niet kan afgerekend worden met de kracht van de Geest van de opgestane Christus binnenin. Dezelfde kracht die Jezus opwekte is beschikbaar voor allen die geloven. Als we leren Hem meer en meer te vertrouwen, en onszelf minder en minder, zal Hij in staat zijn Zijn machtige kracht te vertonen in en door ons (1 Korinthiërs 10:13; 2 Korinthiërs 4:7).

Patroon voor de toekomst

Tenslotte, de opstanding onthult het patroon van wat vóór de gelovige ligt. Christus is de Eersteling, namelijk de eerstgeborene uit de doden. Hij stond op uit het graf, en de belofte is dan, dat wij op

dezelfde wijze zullen opstaan. “Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthiërs 15:20-22). Omdat Christus opstond, zullen al de Zijnen, bij Zijn verschijning, nieuwe opstandingslichamen krijgen (zie Filippenzen 3:20-21). Of we op die dag levend zullen zijn of reeds gestorven, maakt niets uit: “wij zullen allen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:51). Wat een gezegende toekomst is er in petto voor allen die hun vertrouwen stellen in de opgestane Redder en Heer Jezus Christus – eeuwig leven!

De opstanding van Jezus Christus is een heerlijk feit. Jezus Christus leeft vandaag! Hij deelt leven uit aan verloren zielen die de evangelieboodschap geloven. Hij bekrachtigt gelovigen om een overwinnend christelijk leven te leven. Kent u de opgestane Heer als uw persoonlijke redder? Hij stierf om de straf te dragen voor onze zonden. Hij stond overwinnend op uit het graf! Vertrouw Hem als uw Redder vandaag! Dit is het Evangelie, het “goede nieuws”!

De Opstanding



Afdrukbare PDF-versie + uitleg: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

Lees verder over het thema opstanding:

- De opstanding van Christus: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/OpstandingChristus.pdf>
- Christus' opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstanding-Christus-lichamelijk.pdf>
- Opstanding na 3 dagen en nachten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/3dagen3nachten.pdf>
- Opstandingslichaam: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstandingslichaam-Jezus.pdf>
- De lichamelijke opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstanding2.pdf>
- De opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf> (Schema + uitleg)
- De eerste opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1ste-Opstanding.pdf>
- Voltooiing eerste opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1ste-opstanding-voltooid.pdf>
- Het feit van de opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstanding-feiten.pdf>