

Een waarschuwing voor mensen die op zoek zijn naar een kerk:

Brief aan de redactie van Lighthouse Trails

<https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/letter-to-the-editor-a-warning-to-people-looking-for-a-church/>

30 november 2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Beste Lighthouse Trails,

Ik schrijf dit als een waarschuwing voor mensen die op zoek zijn naar een kerk. Het is uiterst belangrijk om de kerk grondig te onderzoeken voordat je naar die kerk gaat. **Controleer hun website en elke link.** Ik heb deze les op de harde manier geleerd nadat ik naar een nieuwe stad was verhuisd en naar een kerk ging waar een paar goede vrienden bij betrokken waren. Deze kerk is gelegen in een klein, groeiend stadje in Montana. Ik twijfelde niet aan hun keuze, maar ik zocht wel op de website van de kerk naar wat ze geloofden en vond niets alarmerends.

Ik ging iets meer dan 18 maanden naar deze kerk en werd vrijwilliger in een verantwoorde-lijke positie. Ik raakte bevriend met een aantal van de staf pastors en bestuurders. Dit waren lieve mensen waar ik heel veel om ging geven. Op een dag zat ik aan een bureau in de kerk te wachten tot ik iets te doen had, toen ik besloot om de website van de kerk opnieuw te bekijken. Deze keer zag ik een aantal nieuwe links, waaronder boekaanbevelingen. Ik ben altijd geïnteresseerd in boeken, dus ik klikte op de link en wat ik vond was schokkend. Ze introduceerden een nieuw boek dat ze zouden gaan gebruiken voor de Bijbelstudie van hun mannen, die in de herfst zou beginnen. De naam van dit boek was *Crash the Chatterbox: Hearing God's Voice Above All Others* van Steven Furtick¹.

Andere boeken werden ook aanbevolen, die allemaal waren geschreven door mannen (zoals Richard Foster)² van wie ik wist dat ze New Age-sympathisanten en voorstanders waren. Om te zeggen dat ik geschokt en bedroefd was, zou een understatement zijn.

Nadat ik hier een paar weken over had gebeden, wist ik dat ik mijn stem moest laten horen en moest vragen waarom deze boeken werden aanbevolen. Ik bracht dagen door met schrijven en bidden over een brief die ik van plan was te sturen naar een van de pastors die ik had leren kennen en respecteren. Ik schreef het zo nederig en respectvol als ik kon, waarbij ik verschillende redenen opsomde waarom het boek van Steven Furtick niet zou moeten worden gebruikt, waaronder zijn geloof in modalisme³. Ik vroeg hen om alsjeblieft te heroverwegen en terug te komen op gebruik van dit boek voor de Bijbelstudie van de mannen.

¹ Steven Furtick, zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Niet-aanbevolen-auteurs.pdf>, en zie oo de andere lijsten: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#lijsten

² Richard Foster, zie http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#foster1

³ Modalisme of Sabellianisme: Een vorm van Unitarianisme genaamd naar Sabellius, een derde-eeuwse Afrikaanse bisschop. Het is de visie dat God niet enkel één enkele essentie is maar ook één enkele persoon. Dus zijn de namen Vader, Zoon en Heilige Geest geen persoonlijke namen maar relatiewijzen van de goddelijke persoon in Zijn handelen met de mens. Volgens Sabellianen verwijst de term Vader naar deze ene goddelijke persoon wanneer Zijn onbegrijpelijke grootheid en soevereiniteit in de kijker staan. Zoon refereert naar Zijn Openbaring aan de mens en Zijn vleeswording. Heilige Geest verwijst naar Zijn onmiddellijk werken op het schepsel in de werken van creatie, voorziening of genade. In moderne tijden hebben het Swedenborgianisme en de zogenaemde "Oneness"-sekten Sabellianistische zienswijzen geadopteerd. (Glossarium).

Enkele dagen na het bezorgen van de brief kreeg ik een telefoontje van een stafpastor. Hij is een uitstekende pastor die aandachtig luisterde toen ik mijn zorgen naar voren bracht. Ik noemde ook Richard Foster's boek *Celebration of Discipline* dat zij aanbeveelden. Ik legde uit dat hij een prominente New Age en contemplatieve voorstander van gebed is. Toen de pastor me echter vertelde dat hij dat boek had en het had gelezen en er niets verkeers in vond, gaf ik het op. Ik besepte op dat moment dat er geen geestelijk onderscheidingsvermogen was. Ik zei hem dat ik hem wat informatie over contemplatief gebed⁴ zou brengen, en de volgende dag bracht ik hem een exemplaar van Ray Yungen's boek *A Time of Departing*⁵ en een ander boekje over contemplatief gebed.

Een link op dezelfde pagina als de boekaanbevelingen bracht me naar een plek met suggesties over meditatie en de "stilte"⁶. Ik herkende de taal als contemplatief gebed.

Na dit gesprek wist ik dat ik weg zou moeten gaan. Het brak mijn hart, maar ik kon deze kerk niet langer steunen. Hoopvol bleef ik na het afleveren van de boeken nog een paar maanden op de website kijken, maar er was niets veranderd.

Het volk van God heeft in deze tijd waarin wij leven meer dan ooit behoefte aan goddelijk onderscheidingsvermogen.

In Christus,

CB

Zie zeker ook de commentaren op dit artikel:

<https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/letter-to-the-editor-a-warning-to-people-looking-for-a-church/>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ Contemplatief gebed, zie <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

⁵ "Een tijd van heengaan": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

⁶ "Stilte": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte2.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/stilte-vs-stilte.pdf>