

# Onwankelbaar - vluchten uit de greep van verleidelijke spiritualiteit

Uit het boek: Unshackled, *Breaking Away From Seductive Spirituality*, door Larry DeBruyn

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV), tenzij anders vermeld.  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

**“Want ik ben naijverig<sup>1</sup> over u met een naijver van God; want ik heb u aan een man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen” - 2 Korinthiërs 11:2** (vertaald uit de KJV)

Het verhaal bezit alle ingrediënten van een moderne televisiesoap. Zij was de welstellende maar veronachtzaamde vrouw van Potifar<sup>2</sup>, een man die de meest veeleisende taken in het koninkrijk had, zoals de bescherming van het leven van de farao. Jozef was een aantrekkelijke, succesvolle en trouwe dienaar die Potifar - hoofd van de geheime dienst - aanstelde tot opzichter over zijn huis voor het beheer van al zijn goederen en financiën. Zoals de farao Potifar vertrouwde, zo vertrouwde Potifar Jozef bij zijn vrouw.

Maar terwijl ze haar vervelende dagen trachtte te doorstaan werd Potifars vrouw rusteloos. Zij begon zich aangetrokken te voelen tot de mooie en succesvolle huishoudmanager. Zij kon haar seksuele verlangens niet bedwingen, en omdat haar man haar verwaarloosde, kwam ze tot een breekpunt en trachtte ze Jozef te verleiden. Botweg stelde zij hem voor: “Lig bij mij”. Maar Jozef sloeg haar avances af en toonde zijn zelfbeheersing met volgende woorden: “Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is; en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God!” (Genesis 39:7-9). Maar toen zij niet langer aan haar verlangens kon weerstaan, en wetend dat ze alleen was met de jonge dienaar, verzocht ze Jozef opnieuw en smeekte “lig bij mij”, maar Jozef vluchtte weg uit de greep van de verleidster.

Dit incident in Jozefs leven illustreert de uitdaging van godvruchtige mensen door de eeuwen heen. Ontzet over hoe Israël en Juda verleid waren door de Kanaänietische spiritualiteit, vroeg Jeremia:

“Voorts zeide de HEERE tot mij, in de dagen van de koning Josia: Hebt gij gezien, wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op elke hoge berg, en tot onder elke groene boom, en hoereerde aldaar. ... En Ik zag, toen Ik vanwege alles, waarin de afkerige Israël overspel bedreven had, haar verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar heenging, en zelf ook hoereerde” (Jeremia 3:6, 8).

En wegens de infiltratie van de wereld in de vroege kerk, protesteerde Jakobus tegen de vroege christenen:

“Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?” (Jakobus 4:4).

Zoals de Kanaänietische religie Israëls trouw aan Jahweh op de proef stelde, zo beproeft de Nieuwe Spiritualiteit de verbintenis van de Kerk met Jezus. Totdat Christus terugkomt zal Verleidelijke Spiritualiteit, gekend als “**Verborgenschap, het grote Babylon, de moeder der hoererijen**”, pogingen blijven ondernemen om hen die leden van de Bruid zeggen te zijn, weg te lokken van hun Bruidegom (zie Openbaring 17:1-6).



Verleidelijke Spiritualiteit

Het huwelijk is dus een gepaste metafoer om Gods relatie tot Zijn volk te helpen uitleggen, zoals Ray Ortlund opmerkt: “God is een volmaakte ‘echtgenoot’ voor Zijn volk; onze zonden zijn werke-

<sup>1</sup> Grieks *zelos*: (wed)ijver, naijver; jaloezheid, nijd... (Prisma G/N). Zie ook de Voorhoevevertaling 1982.

<sup>2</sup> “Potifar, hoveling van de farao en hoofd van de lijfwacht” (Genesis 37:36).

lijk een verraad van Hem, en dus bestaat er een morele categorie waarmee het beeld van een **hoer** op redelijke wijze overeenkomt”.<sup>[1]</sup> Hij voegt eraan toe: “onze ‘**hoererij**’ is een veelzeggende uitdrukking van onze afwijzing van Zijn liefde ten gunste van anderen”.<sup>[2]</sup>

Ook Petrus waarschuwde gelovigen voor de valse leraars, met volgende woorden: “Hun ogen zijn vol **overspel** ... verlokken zij met de **begeerten** van het vlees”, en over de hun toegewijde massa’s: “velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, **op hun verderfelijke wegen navolgen**” (2 Petrus 2:14, 18, en 2 Petrus 2:2)

Door te flirten met Verleidelijke Spiritualiteit, zoals bv. gevonden wordt in *The Shack* (NL: De Uitnodiging), kunnen evangelicals, die geacht worden *verloofd* te zijn met de Heer Jezus, plots ontwakken *in de armen van de hoer* Verleidelijke Spiritualiteit (zie 2 Korinthiërs 6:14-18<sup>3</sup>; lees a.u.b. ook Spreuken 7:1-27).

De vraag rijst dan: waarom tolereert God het spirituele overspel van trouwelozen? Misschien wel omdat de aanwezigheid van alternatieve spiritualiteit dienstig kan zijn om ware van valse gelovigen te scheiden. Zoals Paulus schreef: “**Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat zij, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u**” (1 Korinthiërs 11:19). Vergelijk dit met 2 Petrus 2:1 waar staat: “Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars **zullen zijn**, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren”.<sup>4</sup>

De vraag moet dus gesteld worden: “ZIJN WIJ EEN BRUID ... OF EEN HOER?” Het is geen wonder dat Johannes’ laatste woorden in zijn eerste brief zijn: “**Lieve kinderen, wacht u voor de afgoden. Amen**”.

---

## EINDNOTEN

[1] Raymond C. Ortlund, Jr., *Whoredom, God’s Unfaithful Wife in Biblical Theology* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996) 183.

[2] Ibid.

The above writing forms the *CONCLUSION* of Pastor Larry’s new book, *Unshackled, Breaking Away From Seductive Spirituality* (Indianapolis: Moeller Press, 2009) 116 pages. The book is available through:

*Discernment Ministries*, P.O. Box 2535, West Lafayette, Indiana,



UNSHACKLED, *Breaking Away From Seductive Spirituality*,

Door Lawrence A. DeBruyn, <http://guardinghisflock.com/>

ISBN--10: 978-1-61623-546-8; 116 pag.

Franlin Road Baptist Church

51 North Franklin Road

Indianapolis, Indiana 46219, U.S.A.

[www.frbaptist.org](http://www.frbaptist.org) - [frbc@frbaptist.org](mailto:frbc@frbaptist.org)

Zie een inleiding hier: <http://herescope.blogspot.com/2009/10/unshackled.html>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>3</sup> Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. 18 Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige” - 2 Korinthiërs 6:14-18.

<sup>4</sup> Vergelijk dit ook met de parabel van het onkruid tussen de tarwe (Mattheüs 13:24-30).