

Valse of onbetrouwbare sites onderscheiden en mijden

M.V. 10-7-2012

In verband met het bezoeken van sites en blogs, zoals de links die men mij geregeld ter beoordeling toestuurt (van sites met al of geen aanbod van YouTube video's, enz.), is het van het grootste belang dat we ons vooraf bepaalde gezonde regels opleggen!

De Schrift zegt immers dat slechte omgang - ook op het web! - goede zeden bederft (1 Korinthiërs 15:33), en dat er vele valse leraars de wereld zijn ingegaan. Ziehier een 'mooie' verzameling, aanschouwelijk voorgesteld: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#postmodern>.

Sta de duivel niet toe verwarring te stichten. Hou je aan volgend lijstje (ik doe dit al vele jaren zo):

1) Als een bepaalde site of blog (niet een pagina of een artikel) geen volledige én duidelijke én goed bereikbare geloofsverklaring opgeeft, dan moet je die (voor je eigen gezondheid) mijden en er verder geen aandacht aan besteden.

2) Als een bepaalde site linkt, of formeel links opgeeft (op een daartoe bestemde links-pagina), naar **onbetrouwbare sites**, dan is zo'n site eveneens te mijden ... uiteraard! Maak er een gewoonte van om **eerst** te zien waar naartoe een site linkt, of sub-linkt (via haar aanbevolen sites), dan kan je dikwijls voor verrassingen komen te staan!

3) Als een bepaalde site helemaal geen pagina, of een deel ervan, besteedt met links-opgaven, dan moet je die evenzo mijden. Sekten, culten, ego's en naamchristelijke beuzelaars opereren toch zo graag exclusief! Velen hebben immers wat te verbergen, iets wat pas naar boven komt wanneer je al in de strik getrapt hebt en al min of meer misleid werd!

4) Zoek op mijn site de links-pagina voor min of meer betrouwbare sites (altijd zélf beoordelen!) waar je wat van kunt opsteken. Sites die geen link(s) naar mijn site bevat(ten), willen zich niet openlijk met www.verhoevenmarc.be associëren - daar kan je beter van uitgaan. Ik denk eraan deze sites niet meer met een *actieve* link (klikmogelijkheid) te vermelden op mijn links-pagina, maar de lezer kan altijd zijn eigen conclusies trekken.

5) Ga er in deze tijd altijd van uit (!) dat een site **onbetrouwbaar** is tenzij het tegendeel is bewezen! We leven in deze tijd onder adders en scorpioenen. Zie de vermelde cartoon bovenaan.

6) Als een site graag boeken of DVD's van een bepaald auteur aanprijst, dan moet je daar altijd in je achterhoofd bij denken dat één verkocht boek in Angelsaksische landen véééél geld in het laatje brengt, en als er van die man dan veel boeken of DVD's aangeboden worden, kan je ervan uitgaan dat die man, indien hij het geld voor zich kan houden (tenzij het tegendeel duidelijk bewezen is), daar 'stinkend rijk' van wordt! Je weet toch dat de Engelstalige markt enorm groot is! Als iemand vermetel genoeg is om zich (zonder roeping) op die markt te wagen, doordat hij veel schrijffantasie bezit en praatgraag is om vele pagina's te vullen, dan is hij binnen de kortste keren "binnen", zoals wij dat hier zeggen ("zijn schaaapjes op het droge hebben").

7) Als een site gratis boeken (papieren versie) aanbiedt dan kan je er zo goed als van op aan (behoudens de eventuele uitzonderingen op de regel) dat je te maken hebt met een sekte, of een persooncult, of gevaarlijke blinde leidlieden van blinden. Ik ken er geen andere.

8) Persoonlijk heb ik lijsten opgemaakt van **onbetrouwbare sites**, en sites waar een 'reukje' aan is, met telkens een korte vermelding van de reden. Daarnaast ook een lijst met zeer schadelijke ('christelijke') sites, kettters dus, die de fundamentele bijbelse leringen bestrijden. Heeeeel nuttig is dit!