

Hij deed wat juist was ... de offerhoogten werden evenwel niet weggenomen

1 Koningen 15:9-14; 22:41-43

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/highplace.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, voetnoten en appendix door M.V.

Er waren 20 koningen van Israël¹ (het Noordelijke Koninkrijk), en zij deden allemaal wat kwaad was in Gods ogen (sommigen waren erger dan anderen). Er waren 20 koningen in Juda¹ (het Zuidelijke Koninkrijk), met inbegrip van de boosaardige koningin Athalia. Van dezen deden 12 wat kwaad was en enkel 8 deden wat juist was in Gods ogen. Als we nu de geschiedenis van deze goede koningen onderzoeken, dan lezen we altijd het refrein: “Hij deed wat juist was ... **de offerhoogten werden evenwel niet weggenomen**”.



Baäl

We zien dit compromis in de Bijbel bij volgende koningen: Asa (1 Koningen 15:11,14); Josafat (1 Koningen 22:43); Joas (2 Koningen 12:2-3); Amazia (2 Koningen 14:3-4); Uzzia of Amazia (2 Koningen 15:3-4); Jotham (2 Koningen 15:34-35). Uiteindelijk verbrak Hizkia het patroon en verwijderde de hoge plaatsen (2 Koningen 18:4), enkel om ze te herstellen door zijn boze zoon Manasse. De jonge Josia verwoestte de hoge plaatsen zo grondig dat de vier boze koningen die hem opvolgden niet trachtten ze te herbouwen (zie 2 Koningen hoofdstuk 23). Dus enkel twee van de acht goede koningen verwijderden de hoge plaatsen.

Zijn er enige afgoden of idolen in mijn leven die nodig moeten neergeworpen en vernietigd worden (1 Johannes 5:21)?² Is er iets zondigs in mijn leven dat ik blijf tolereren en niet wegdoe? Is er enig gebied in mijn leven waar ik niet de Heer op de troon toelaat? Geef ik de Heer volledige toegang en volledige controle over elke kamer in het huis van mijn ziel? Is er enige kamer waar ik een hoge offerplaats heb opgericht of een afgod/idool? Heb ik toegestaan dat dit substitueert voor God in een plaats staat die gereserveerd zou moeten zijn voor God alleen? Zou de Heer, op de Rechterstoel van Christus, volgende woorden over mij spreken: “Hij deed goed in veel opzichten ... **de offerhoogten werden evenwel niet weggenomen**”.

“Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik zijn vaders onder ede beloofd heb, een land dat overvloedig is van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. **Dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen, en zij zullen Mij verwerpen en Mijn verbond verbreken” (Deuteronomium 31:20).**

Het ‘christelijke getuigenis op aarde’³ gedraagt zich soortgelijk! En hoe staat het met de hoge plaatsen en afgoden/idolen van de christelijke Gemeente?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdf>.

² “Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden” (1 Johannes 5:21).

³ Dit is het gehele christelijke getuigenis op aarde met daarin ware gelovigen én schijn gelovigen.