

Rick Warrens verraderlijke Oecumenisme

[Friday Church News Notes](#), 10-7-2009, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling door M.V.

Rick Warren, pastor van Saddleback Church in het zuiden van Californië, toonde recent [weekend van 4 juli] zijn radicale oecumenische agenda aan het jaarlijkse congres van de "Islamic Society of North America" [ISNA]. Hij spoorde moslims aan hem te vervoegen in "intergeloofprojecten".

Alhoewel zijn kerk zei dat hij Jezus navolgde door op het moslimcongres te spreken, werd hij in feite een verrader van Jezus. In een brief aan de "Saddleback family" zei Warren: "Als je een Christus-gelijkende bediening hebt, moet je omgaan met de mensen waar Jezus mee omging: ongelovigen!"

Het is waar dat Jezus omging met ongelovigen, "Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was" (Lukas 19:10). Jezus at met zondaars en Farizeeën, maar Hij verscheen niet op een conferentie van Farizeeën en Sadduceeën of heidense religieuzen om hen op te roepen zich bij Hem en Zijn volgelingen aan te sluiten in een gezamenlijke bediening van sociale werken.

In plaats daarvan verkondigde de Heer Jezus dat Hij de enige Weg is tot redding, en waarschuwde Hij dat zij die op een andere manier tot God trachtten te komen dieven en rovers zijn (Joh. 14:6; 10:1-11).

Hij predikte berouw en bekering en berispte mensen wanneer zij dat niet deden (Mark. 1:15; Lukas 13:1-5; 10:13; 11:32). Hij waarschuwde constant voor de [eeuwige hellestraf](#) (bv. Matt. 5:22, 29, 30; 10:28; 11:23; 13:40-42; 23:33; 25:41; Mark. 9:43-48; Lukas 10:15; 16:23).

Rick Warren treedt niet in de voetstappen van Jezus, want hij predikt niet zoals Jezus predikte. Als Warren in de voetstappen van Jezus zou treden, zou hij niet herhaaldelijk uitgenodigd worden om te spreken op belangrijke wereldforums. Jezus was enkel populair bij de massa's totdat zij Zijn boodschap hoorden (Joh. 6:60-66) en daarna riepen zij dat Hij moest gekruisigd worden!

Rick Warren klaagt frequent dat hij wordt vervolgd door "fundamentalisten" die zijn eigentijdse, oecumenische filosofie tegenstaan, maar, zoals compromismakers overal, verwacht hij christelijk-bijbelse berisping met vervolging.

In de recente pastorale brief zei Warren: "Elke keer als ik spreek tot enige niet-christelijke groep, wordt ik bekritiseerd door welmenende gelovigen die niet echt begrijpen hoezeer Jezus van verloren mensen houdt. Zij zijn meer bezig met hun eigen zuiverheid dan met de redding van hen waarvoor Jezus stierf".

Dit is lasterlijk. Warrens conservatieve christelijke critici begrijpen maar al te goed hoezeer Jezus de verlorenen liefheeft, maar zij begrijpen ook dat verloren mensen niet zullen gered worden door een oecumenisch-sociale agenda, maar wel door de prediking van het Evangelie, en feit is dat Warren het Evangelie NIET predikte tot de ISNA.

