

De oecumenische benadering rukt op

M.V. 27-9-2010



De oecumenische benadering rukt op. Er is op een site een te ondertekenen manifest geplaatst met de naam: “Wij kiezen voor eenheid!”: <http://www.wijkiezenvooreenheid.nl/>

Enkele ondertekenaars zijn weergegeven op: <http://79.170.88.19/~eenheid/index.php?id=6>

Links ziet u er een schermafdruck van.

Te herkennen zijn o.a. Willem J. Ouweneel, Jos Douma, pinkstercharlatan Jan Zijlstra, RKK-bisschop Gerard de Korte, RKK-bisschop Jan van Burgsteden, OKK-aartsbisschop Joris Vercammen, Peter Sleebos: voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Arie van der Veer: predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk en “televisiedominee van Nederland”, enz.

Zij zijn boegbeelden geworden van wat ik noem: “**De Kerk van de grootste gemene deler**” - de smeltkroes van de afval, eenheid ten koste van bijbelse Waarheid. Merk andermaal op: Pinksters, Katholieken, Protestanten, en *last but not least* de recente afvallige tak van de Broederbeweging, met kopstuk Willem Ouweneel natuurlijk.

Het wordt daarom weer tijd om elkaar bewust te maken waar deze oecumenische compromitteurs mee bezig zijn. Hou deze afvallige stromingen goed in het oog en heb er vooral niets mee te maken!

“En ik wek u op, broeders, hen **in het oog te houden** die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en **keer u van hen af**” (Rom. 16:17).

“En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u **afstand neemt** van iedere broeder die **ongeregeld** wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft” (2 Thess. 3:6).

Ga weg uit een valse kerk : [DOC](#) of [PDF](#)

Eindtijdse afvalligheid is een bijbelse leer : [DOC](#) of [PDF](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)