

# U bent nog niet gered!

Door George Zeller, <https://www.middletonbiblechurch.org/inserts/NotSavedYet.pdf>, 4-11-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Wat bedoelt u met ‘ik ben nog niet gered’? Toen ik geloofde in de Heer Jezus Christus, toen heeft God me wonderlijk gered (Handelingen 16:31<sup>1</sup>; 1 Korinthiërs 1:21<sup>2</sup>). Op dat eigenste moment vergaf God al mijn overtredingen (Kolossenzen 2:13<sup>3</sup>); ik werd vrijelijk gerechtvaardigd door Zijn genade (Romeinen 3:24<sup>4</sup>); ik werd verlost door Zijn kostbaar bloed (1 Petrus 1:18-19<sup>5</sup>); ik ontving Gods vrije gave van eeuwig leven (Romeinen 6:23<sup>6</sup>; Johannes 6:47<sup>7</sup>); ik ging over van de dood in het leven (Johannes 5:24<sup>8</sup>); ik werd wedergeboren in Gods gezin (Johannes 1:12-13<sup>9</sup>). Hoe durft u te zeggen dat ik nog niet gered ben!”

Alhoewel wij God danken zonder tegen te spreken en zeggen dat al deze dingen absoluut waar zijn, spreekt de Bijbel toch van een redding die nog niet is gebeurd, maar **die binnenkort zal gebeuren**: “En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. **Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen**” (Romeinen 13:11).

Ze is dichtbij, maar ze is er nog niet. De God die een groot werk in ons begon heeft dit nog niet gecompliceerd maar dat zal spoedig gebeuren (Filippenzen 1:6<sup>10</sup>). Hij heeft nog niet met ons afgedaan! In onze incomplete staat zondigen wij nog (1 Johannes 2:1<sup>11</sup>); we moeten nog strijden tegen verzoeken (Jakobus 1:13-14<sup>12</sup>; 1 Korinthiërs 10:13<sup>13</sup>); we moeten nog

---

<sup>1</sup> Hd 16:31: “En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten”.

<sup>2</sup> 1Ko 1:21: “Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven”.

<sup>3</sup> Ko 2:13: “En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven”.

<sup>4</sup> Rm 3:24: “en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.

<sup>5</sup> 1Pe 1:18-19: “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”.

<sup>6</sup> Rm 6:23: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere”.

<sup>7</sup> Jh 6:47: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”.

<sup>8</sup> Jh 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven”.

<sup>9</sup> Jh 1:12-13: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn”.

<sup>10</sup> Fp1:6: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus”.

<sup>11</sup> 1Jh 2:1: “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige”.

<sup>12</sup> Jk1:13-14: “Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlost”.

<sup>13</sup> 1Ko 10:13: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”.

steeds ernstige verdrukkingen verdragen (1 Petrus 4:12<sup>14</sup>; Handelingen 14:22<sup>15</sup>); wij lijden nog steeds lichamelijke zwakheden (2 Korinthiërs 12:7-9<sup>16</sup>); we leven nog steeds in een door zonde vervloekte wereld (Romeinen 8:22<sup>17</sup>); wij zijn nog steeds onderhevig aan ziekte, lichamelijke achteruitgang en dood (1 Korinthiërs 15:26<sup>18</sup>).

Prijs God, de dag van onze bevrijding zal komen, en onze toekomstige redding is gegarandeerd: “U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot **de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd**” (1 Petrus 1:5).

**Anticipeert u vreugdevol op uw verheerlijking en compleet gemaakte redding (Romeinen 8:30<sup>19</sup>)?**

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>14</sup> 1Pe 4:12: “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreedden, alsof u iets vreemds overkwam”.

<sup>15</sup> Hd 14:22: “en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan”.

<sup>16</sup> 2Ko 12:7-9 “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen”.

<sup>17</sup> Rm 8:22: “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe”.

<sup>18</sup> 1Ko 15:26: “De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood”.

<sup>19</sup> Rm 8:30: “En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt”.