

# Wat met hen die niet gehoord hebben?

David Cloud, [http://wayoflife.org/index\\_files/what\\_about\\_those\\_who\\_havent\\_heard.html](http://wayoflife.org/index_files/what_about_those_who_havent_heard.html), 4-6-2015

Het volgende komt uit *Questions Answered on the Bible and Christianity*, dat downloadbaar is als gratis e-boek: [http://www.wayoflife.org/free\\_ebooks/questions\\_answered.php](http://www.wayoflife.org/free_ebooks/questions_answered.php)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Sceptici zijn erg veeleisend jegens God. “Waarom doet God dit en dat, en waarom laat God dit en dat toe?” zeggen zij.

Robert Ingersoll<sup>1</sup>, vroeg zich af: “Als de Bijbel het fundament is van alle beschaving, van alle juiste ideeën van goed en fout, van onze plichten tegenover God en elkaar, waarom dan gaf God elke natie dan niet ten minste één exemplaar?” (*About the Holy Bible*).

Het antwoord is dat God reeds licht aan elke natie heeft gegeven, en zij die positief reageren op het licht ontvangen meer licht. De Bijbel zegt dat God licht geeft aan elke mens.

“Dit (= het Woord) was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en **ieder mens** verlicht” (Johannes 1:9).

God heeft het licht van de schepping gegeven opdat wij mochten weten dat er een wijze en machtige Schepper is, en Hij heeft het licht van het geweten gegeven opdat wij mochten weten dat er een morele God is, en Hij heeft het licht van de Schrift gegeven opdat wij mochten weten wie deze God is en wij een persoonlijke relatie met Hem zouden hebben.

God heeft ook profeten gezonden naar de naties vanaf de tijd van Adams zoon Abel:

“Hem (= Jezus Christus) moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 3:21)

Maar de profeten werden genegeerd, belachelijk gemaakt, vervolgd en gedood, veel vaker dan dat zij geëerd en geloofd werden.

In de dagen van Salomo hoorden de koningen der aarde de profetische wijsheid die God hem had gegeven (1 Koningen 4:34).

---

<sup>1</sup> Een bekende agnost (1833-1899). Zie [http://en.wikipedia.org/wiki/Robert\\_G.\\_Ingersoll](http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Ingersoll).

Tweeduizend jaar geleden gebood Jezus Zijn discipelen om het Evangelie naar elke natie te brengen, en tegen het eind van de eerste eeuw werd het reeds gepredikt in het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Europa.

De Bijbel, in zijn geheel of gedeeltelijk, werd vertaald in elke belangrijke taal en in de meeste andere talen.

Het Evangelie wordt sinds recente tijden gepredikt via (kortegolf-) radio en het internet.

De naties hebben gehoord, en als zij niet gehoord hebben is dat omdat zij geen moeite hebben gedaan om het te horen.

Zij zullen veroordeeld worden door de gelijken van de Ethiopische eunuch, “een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs”, die een exemplaar van het boek Jesaja had verkregen en Filippus’ hulp inriep om dit beter te begrijpen (Handelingen 8:26-39).

Wanneer een mens eerlijk het licht wat hij heeft tracht te begrijpen zal God hem een “Filippus” zenden.

God eist dat mensen Hem zoeken, en Hij belooft gevonden te worden door dezen die dat doen:

“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en **Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken**, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons” (Handelingen 17:26-27).

“U zult Mij **zoeken en vinden**, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart” (Jeremia 29:13).

“En Ik zeg u: **Bid, en u zal gegeven worden**; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opgedaan worden” (Lukas 11:9).

“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat **Hij belooft wie Hem zoeken**” (Hebreeën 11:6).

Het is niet Gods schuld dat de meeste mensen in duisternis zitten vandaag:

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, **Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen**. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:3-5).

---

## Lees verder:

- Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietbereikt.pdf>
- En onder de rubriek Evangelisatie: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)