

# Rick Warrens gevaarlijke “oordeel niet”-oecumenisme

W.O.L., 5-1-2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 2004 of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Dit is een sterke inkorting van het oorspronkelijke document: enkel de inleiding, de eerste twee hoofdstukken en het slot worden hier weergegeven.

Het geheel kan u lezen op <http://wayoflife.org/fbns/rickwarren-judgenot.html>.

---

## INLEIDING

Rick Warrens boek *The Purpose Driven Life* (Doelgericht<sup>1</sup> Leven) is een nummer één bestseller in zowel de christelijke als de seculiere handel. Er werden miljoenen van verkocht en ten minste 2 miljoen mensen hebben geparticipeerd in “40 Days of Purpose” campagnes. Warrens *The Purpose Driven Life* en zijn eerdere *The Purpose Driven Church* verkochten 26 miljoen exemplaren tot op september 2005. In oktober 2003 en opnieuw in september 2004 vormde Jerry Falwell<sup>2</sup> samen met Rick Warren een team voor Doelgedreven Superconferenties met als doel de beïnvloeding van 10.000 kerkleiders.

Warren is de senior pastor van de Saddleback Community Church, een eigentijdse Southern Baptist mega-kerk in het zuiden van Californië. Ik woonde een dienst bij in augustus 2003 en de “praise time” herinnerde mij aan een nachtclub met een langharige “aanbiddings”-leider, sensueel aantrekkelijke vrouwelijke zangeressen, dreunende rock & roll en wervelende lichten op de achtergrond.

## UITTREKSELS UIT “THE PURPOSE DRIVEN LIFE”<sup>3</sup>

Warrens boek *The Purpose Driven Life* bevat bijzonder veel documentatie over zijn gevaarlijke en onschriftuurlijke “oordeel niet”-oecumenische filosofie.

Op pagina 164<sup>4</sup> zegt Warren: “God waarschuwt ons herhaaldelijk dat wij elkaar niet mogen bekritisseren, vergelijken of oordelen. ... Wanneer ik een andere gelovige zou oordelen, dan gebeuren er onmiddellijk vier dingen: ik verlies de gemeenschap met God, ik geef blijk van mijn eigen trots, ik stel mij bloot aan Gods oordeel, en ik kwets de gemeenschap van de kerk”.

In typische Nieuw-Evangelische stijl maakt Warren geen onderscheid tussen hypocriet oordelen (wat verboden wordt in Mattheüs 7) of oordelen op basis van persoonlijke redenen (wat verboden wordt in Romeinen 14) en oordelen op de basis van de Bijbel.

In feite heeft het kind van God een verplichting alles te beoordelen op basis van Gods Woord. De gelovigen te Korinthe werden berispt omdat zij in dit opzicht onzorgvuldig waren: zij waren tolerant voor valse leraren (2 Kor. 11:1-4). De Bereërs anderzijds werden geprezen omdat zij zorgvuldig alles toetsten aan de Schrift (Hand. 17:11). De Bijbel zegt: “oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel (Joh. 7:24). Wij moeten oordelen over wat er gepredikt wordt (1 Kor. 14:29) en ook de zonde (1 Kor. 5). Wij moeten de geesten beproeven (1 Joh. 4:1).

---

<sup>1</sup> Purpose-driven betekent eigenlijk “doelgedreven”. De Nederlandse titel is een vrije vertaling.

<sup>2</sup> Jerry Falwell is verbonden met zowel de Southern Baptist Convention als de Baptist Bible Fellowship.

<sup>3</sup> De Engelse versie van “Doelgericht Leven”.

<sup>4</sup> Onthoud dat het hier telkens om de pagina-indeling gaat van het Engelse “The Purpose-Driven Life”, niet die van “Doelgericht Leven”.

Predikers en hun boodschap zorgvuldig toetsen aan Gods Woord is niet een kwestie van trots maar van wijsheid en gehoorzaamheid.

Op pagina 34 van *The Purpose Driven Life* zegt Warren: “God zal niet vragen naar uw religieuze achtergrond of uw leerstellige zienswijzen. Het enige wat van belang is, is dit: hebt u aanvaard wat Jezus voor u deed en hebt u geleerd hem lief te hebben en te vertrouwen?”

Als dat waar is, waarom spreekt de Bijbel dan zoveel over leerstelligheden en waarom riepen de apostelen zo dikwijls op tot leerstellige zuiverheid? Paulus onderrichtte “geen andere leer te onderwijzen” (1 Tim. 1:3). Dit is een absoluut staan op leerstellige zuiverheid en dat is precies dezelfde houding die we overal in de apostolische geschriften waarnemen. Rick Warren heeft een heleboel te verantwoorden want miljoenen mensen baseerden hun levens eerder op zijn leringen dan op het zuivere Woord van God.

Als God onverschillig staat tegenover doctrine, waarom spendeerden de apostelen dan zoveel tijd aan het waarschuwen tegen valse leringen en leringen van demonen? Zie bijvoorbeeld 2 Kor. 11:1-4; Gal. 1:6-12; Fil. 3:18-21; Kol. 2:8; 1 Tim. 4:1-5; 1 Tim. 6:20-21; 2 Tim. 4:1-4; 2 Pet. 2.

Rick Warren noodzaakt zijn kerkleden om een overeenkomst te tekenen waarin hij of zij belooft de eenheid van de kerk te bewaren (*The Purpose Driven Life*, p. 167). Dit is een gevaarlijke en onschriftuurlijke overeenkomst. Een kind van God wordt niet gevraagd zich blindelings aan een kerk of haar leiders te onderwerpen, tegen elke prijs. Ons wordt bevolen alle dingen te beproeven (1 Thess. 5:21). De Bereërs werden geprezen omdat zij “dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren” (Hand. 17:11). Geen enkele prediker kan zich boven de toets van Gods Woord plaatsen. De Bijbel zegt: “dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen” (1 Kor. 14:29). Elke prediking moet zorgvuldig met Gods Woord beoordeeld worden. De voorganger heeft een door God gegeven gezag (Heb. 13:17) maar het is geen onbetwistbaar gezag en het is niet zijn eigen gezag; hij is niet een herder over zijn eigen kudde; hij is een onderherder over Gods kudde en hij zal rekenschap moeten afleggen aan de Grote Herder (1 Pet. 5:1-4). Het gezag van de pastor<sup>5</sup> ligt niet in zijn eigen woord maar in Gods Woord (Heb. 13:7); en als hij afwijkt van het Woord Gods heeft hij geen gezag over Gods volk en hij mag dan niet gevolgd worden. Blinde loyaliteit aan een kerk is papisme en dat is een grote ketterij.

Warren beweert zelfs dat “conflict gewoonlijk een teken is dat de aandacht verschoven werd naar minder belangrijke zaken” (p. 162). Als dat waar zou zijn dan was de aandacht van de apostelen en predikers van de vroege kerk wel erg dikwijls verschoven naar “minder belangrijke zaken”. Paulus was haast continu in zulke conflicten betrokken. De meeste van zijn brieven bevatten lange stukken waarin hij een standpunt inneemt tegen valse leraren. In zijn brieven aan Timotheüs waarschuwde Paulus herhaaldelijk tegen valse leraren, met ook vermelding van hun namen (1 Tim. 1:19-20; 2 Tim. 1:15; 2:17-18; 4:12, 14).

## HET PROMOTEN VAN KETTERS

Terwijl hij zich houdt aan zijn onschriftuurlijke “oordeel niet”-filosofie, citeert Warren kritiekloos uit een brede waaier van theologische kettters, in het bijzonder Rooms-katholieken zoals Moeder Theresa, Henri Nouwen, Brother Lawrence (Carmeliet), John Main (Benedictijn die gelooft dat Christus “niet beperkt is tot Jezus van Nazareth maar onder ons monastieke leiders verblijft en onder de zieken, de uitgestotenen, de armen”), Madame Guyon (een mystieke Rooms-katholieke die leerde dat gebed niet uit het verstand is, dat er geen denken bij betrokken is), Johannes van het Kruis (een pantheïst die geloofde dat de bergen en de wouden God zijn). Warren waarschuwt zijn lezers niet dat dezen gevaarlijke valse leraren zijn die zich aan een vals Evangelie houden en een valse christus aanbidden”.

Moeder Theresa<sup>6</sup> en Henri Nouwen<sup>7</sup> waren universalisten die geloofden dat mensen gered kunnen worden los van persoonlijk geloof in Jezus Christus. Toen Moeder Theresa stierf zei haar vriend en

---

<sup>5</sup> Pastor komt van het Latijn en betekent “herder”.

<sup>6</sup> 1910-1997.

<sup>7</sup> 1932-1996.

biograaf Naveen Chawla dat hij haar ooit eens botweg vroeg: “bekeert u?” Zij antwoordde: “Natuurlijk bekeer ik. Ik bekeer u om een betere hindoe of een betere moslim of een betere protestant te zijn. Eens dat u God hebt gevonden is het aan u om te beslissen hoe u Hem zal aanbidden” (“Mother Teresa Touched other Faiths”, Associated Press, 7 sept. 1997).

Henri Nouwen zei: “Vandaag geloof ik persoonlijk dat terwijl Jezus kwam om de deur naar Gods huis te openen, alle mensen door die deur kunnen wandelen, of ze nu weet hebben van Jezus of niet. Vandaag zie ik het als mijn roeping om ieder persoon te helpen om aanspraak te maken op zijn eigen weg tot God” (Henri Nouwen, *Sabbatical Journey*).

Waarom promoot Warren voortdurend kettters, zonder enige kritiek?

Zoals geldt voor de “doelgedreven” filosofie hebben wij geen behoefte aan Warrens holle inkortingen van het nieuwtestamentische geloof; wij hebben behoefte aan “al de raad Gods” zoals gevonden wordt in de Schriften (Hand. 20:27). De Heer Jezus Christus onderrichtte Zijn Kerk om “alles” te onderwijzen en niet “enkele dingen” (Matt. 28:19-20).

...

## **TOT SLOT**

Lezers, in de sterkste termen dringen wij er bij u aan om op te passen voor Rick Warren en de Purpose-Driven filosofie. Rick Warrens boeken worden door de wereld geaccepteerd (d.w.z.: “40 Days of Purpose” werd toegepast door Coco-Cola, Ford, Wal-Mart, de NBA, LPGA, NASCAR, professionele baseball teams, enz.), omdat hij van de wereld is.

Vrienden in Christus: pas op! Deze misleide maar populaire man is een gevaarlijke geestelijke gids.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)