

Het is niet de schuld van God

David Cloud, O Timothy mei 2012, <http://www.wayoflife.org/pdf/otim201205.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Een van de belangrijkste argumenten die mensen tegen God gebruiken is dat Hij niet genoeg geestelijk licht aan de mensheid heeft gegeven. Het komt algemeen voor dat men God belast met schuld omdat miljoenen mensen vandaag het evangelie van Christus niet gehoord hebben of die al gestorven zijn zonder het evangelie gehoord te hebben.

Feit is echter dat God zero schuld draagt in deze zaak. Hij *heeft* licht gegeven, en zij die reageren op het licht ontvangen *meer* licht.

De Bijbel zegt dat God licht geeft aan *ieder* mens:

“Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en **ieder mens** verlicht” (Johannes 1:9).



In zijn brief aan de kerk te Rome legde Paulus uit dat God drie types van licht heeft gegeven aan de mensheid:

- 1) Hij gaf het licht van de schepping opdat wij zouden weten dat er een wijze en machtige God is: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20).
- 2) Hij gaf het licht van ons geweten opdat wij zouden weten dat er een morele God is: “Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie” (Romeinen 2:14-16).
- 3) Hij gaf het licht van profetie en de Schrift opdat we zouden weten wie deze God is en wij een persoonlijke relatie met Hem mochten hebben: “Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd” (Romeinen 3:1-2).

God heeft voor de naties profeten doen opstaan van in de tijd van Abel af:

“God heeft gesproken bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 3:21).

Maar Gods boodschappers werden genegeerd, tegengestaan, belachelijk gemaakt en gedood, veel meer dan dat zij geëerd en geloofd werden.

In de dagen van Salomo hoorden de koningen der aarde de profetische wijsheid die God hem gegeven had:

“God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van de Egyptenaren, ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak hij drieduizend spreuken uit en waren er van hem duizend en vijf liederen. Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden” (1 Koningen 4:29-34)

Jezus beval Zijn discipelen het evangelie te verkondigen aan alle naties, en tegen het eind van de eerste eeuw was het reeds gepredikt in het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Europa.

De hele Bijbel werd vertaald in elke belangrijke taal en gedeelten ervan in meer dan 2.000 andere talen.

De naties hebben gehoord, maar ze hebben niet geluisterd, niet gehoorzaamd.

De naties zullen veroordeeld worden door de gelijken van de Ethiopische eunuch, een kamerheer en schatbewaarder van die natie, die een exemplaar van het boek Jesaja had en de assistentie zocht van Filippus om het te begrijpen (lees Handelingen 8:26-39).

Wanneer een mens oprecht het licht tracht te begrijpen dat hij heeft, zal God hem een Filippus zenden. God wil dat mensen Hem zoeken, en belooft hen te vinden die dat doen

“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons” (Handelingen 17:26-27).

“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart” (Jeremia 29:13)

“En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u open gedaan worden” (Lukas 11:9).

“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).

Het is niet Gods fout dat de meeste mensen in duisternis wandelen vandaag.

Jezus zei dat mensen reeds veroordeeld zijn wegens het verwerpen van het licht dat ze hebben:

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden” (Johannes 3:18-20)

En lees ook deze wijsheid in Spreuken:

“De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg, en dan is zijn hart nog woedend op de HEERE ook! (Spreuken 19:3).