

# Hebben Christenen en Moslims dezelfde God?

Matt Costello, <http://www.feasite.org/node/2316>, 3-2-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, inlas, foto en voetnoot door M.V.

## ***Is het evangelicale "christendom" al zover gekomen? Aanbidden christenen en moslims dezelfde God? Veel evangelicals vandaag geloven dat!***

Traditioneel heeft het evangelicalisme – zoals het bijbelse fundamentalisme – het geloof gehandhaafd dat Jezus de enige Weg is (Johannes 14:6) om eeuwig leven te verkrijgen en te leven in een relatie met God, omdat Hij, als de Zoon van God, de straf betaalde voor de zonde van de mensheid middels Zijn plaatsvervangende dood en opstanding. Hij "proefde de dood" voor elk mens. Men kan enkel gered worden door geloof alleen in de persoon en het werk van Jezus Christus, omdat Hij als God in het vlees, de Enige is die waardig en capabel is om de mensheid te verlossen. Maar nu, zelfs onder hen die belijden evangelicale christenen te zijn, is er een debat ontstaan met betrekking tot de persoon van God. Sommige evangelicals vandaag geloven dat christenen en moslims eigenlijk dezelfde "God" aanbidden, terwijl anderen, die het hiermee niet eens kunnen zijn, toch tolerant zijn jegens hen die dat geloven.



In de kern van het debat is er een professor aan het Wheaton College (Illinois) – Larycia Hawkins – die in december 2015 haar solidariteit betuigde met moslims, naar aanleiding van de San Bernardino, CA, terroristische aanval, door het aantrekken van een traditioneel islamitisch kledingstuk en door publiek te verklaren dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden.

"In december 2015 schorste Wheaton College professor politieke wetenschappen, Larycia Hawkins, die een hijab droeg in solidariteit met moslims, en schreef: 'Ik ben religieus solidair met moslims omdat zij, zoals ik, een christen, mensen zijn van het boek. En zoals paus Franciscus verleden week verklaarde aanbidden wij dezelfde God'" – [https://en.wikipedia.org/wiki/Wheaton\\_College\\_\(Illinois\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Wheaton_College_(Illinois)).

Ze schreef in een Facebook post: "Ik ben religieus solidair met moslims omdat zij, zoals ik, een christen, mensen zijn van het boek". En zij vervolgde: "En zoals paus Franciscus verleden week verklaarde aanbidden wij dezelfde God". Terwijl zo'n verklaring typisch kan zijn binnen het domein van rooms-katholieke of theologisch liberale academia, is het idee dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden geheel tegengesteld aan alles waarvoor het evangelicale christendom voor

staat – en Wheaton College is een paradepaardje van een instituut van het new evangelicalism dat populair gemaakt werd door Billy Graham, Carl F. H. Henry, en anderen<sup>1</sup>.

Stafleden, studenten en alumni (afgestudeerden) begonnen zijdes te kiezen over de kwestie of Hawkins al dan niet zou moeten afgezet worden omdat haar verklaringen niet consistent zijn met het traditionele evangelicale christendom. Volgens een *Time* magazine artikel, schreef Wheaton College Provost (hoofd vh. college) Stanton Jones in een email naar een andere professor dat Hawkins commentaren “onschuldig” waren maar wel een openlijke relaties-verwoesting had veroorzaakt voor het college (*Time*, “Wheaton College Provost noemde de geschorste professor haar moslim-commentaren ‘Onschuldig’”, 9-1-2016). Hetzelfde *Time* artikel citeerde Wheaton professor Gary Burge als dat hij zegt: “Ik heb geen theologisch argument van het college gezien dat haar overtuigingen als onacceptabel zou beoordelen”, en voegde eraan toe: “Dat van haar is een duidelijke, overtuigende bevestiging van wat wij geloven in de Geloofsverklaring van Wheaton”. Hawkins, die afzetting tegemoet ziet voor haar theologische zienswijzen, bevestigde: “Wheaton heeft het recht om te zeggen dat enkel evangelicals hier kunnen werken, ik stem hiermee in, maar wat zij blijkbaar nu zeggen is eigenlijk dat je niet de vrijheid hebt dingen te zeggen die andere evangelicals zeggen”.

En, inderdaad, andere evangelicals en Wheaton alumni steunen in feite “dezelfde God” commentaren van Hawkins. Eén Wheaton alumnus, John Schmalzbauer, die dient als socioloog van religie aan de Missouri State University in Springfield, MO, schreef een column voor *Religion & Politics* waarin hij stelde: “Alhoewel ik geen theoloog ben, ben ik zeker dat dr. Hawkins wel binnen de grenzen blijft van het Amerikaanse evangelicalisme” (*Religion & Politics*, “The God of Abraham Praise: Wheaton College Considers Its Muslim Neighbors”, 22-12-2015). Om zijn uitspraak te ondersteunen, citeerde Schmalzbauer Billy Graham, die tot Robert Schuller zei:

“God roept mensen uit de wereld voor Zijn naam. Of ze nu komen van de moslimwereld, of de boeddhistische wereld, of de christelijke wereld, of de niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het Lichaam van Christus omdat zij geroepen werden door God. Zij kunnen zelfs niet de naam van Jezus kennen, maar zij weten in hun harten dat zij iets nodig hebben wat zij niet hebben, en zij keren zich tot het enige licht dat zij hebben, en ik denk dat zij gered zijn, en dat zij met ons naar de hemel gaan”.

Recentier nog schreef Religion News Service: “Hawkins blijft bij haar overtuiging dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden” (Religion News Service, “Wheaton Faculty Recommends College Drop Actions Against Professor”, 21-1-2016).

Is het hedendaagse evangelicalisme werkelijk afgegleden tot de plaats waar een debat is ontstaan over de vraag of moslims en christenen al dan niet de zelfde God aanbidden, en dat zij geestelijk gesproken broeders en zusters zijn? Uiteraard heeft het katholicisme beweerd – zeker sinds de jaren (19)60 – dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden. Maar historisch gezien, hebben evangelicals en fundamentalisten zo’n bewering afgewezen als zijnde kettters en onschriftuurlijk. Deze recente oproer met betrekking tot Wheaton College onthult precies hoe ver het evangelicalisme de waarheid heeft gecompromitteerd van de kern van het christelijke geloof.

Enkel een decennium geleden, hield Fuller Theological Seminary een conferentie om de vraag “Wat is een evangelical?” te behandelen. Eén Fuller professor, dr. Evelyne Reisacher, die dient als de associate professor Islamic Studies & Intercultural Relations aan het Fuller Theological Seminary, sprak over de kwestie van de relatie van het evangelicalisme tot de islam en beantwoordde de vraag of christenen en moslims dezelfde God aanbidden, door te stellen: “De kwestie is nogal gecompliceerd omdat het antwoord werkelijk een ja en nee antwoord is. Wij kunnen enkel antwoorden met ja en nee”. Zij merkte wel op dat moslims het feit loochenen dat Jezus God is, maar toch kon ze niet krachtig en nadrukkelijk stellen dat christenen en moslims NIET dezelfde God aanbidden!

Het is droevig dat christenen in 2016 NIET kunnen aannemen dat allen die belijden de naam van Christus te noemen, de bewering moeten afwijzen dat de “god” van de moslims ook de God is van het Christendom. De essentie van de hele zaak draait om Jezus – wat gelooft men over Jezus? Als iemand Jezus afwijst als zijnde God, dan zal hij sterven in zijn zonden. Het is niet mogelijk om de

---

<sup>1</sup> En niet te vergeten: Harold Ockenga – <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ockenga.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Associaties&Fundamentalisme.pdf>

Godheid van Jezus te loochenen en toch te beweren de God van de Bijbel te aanbidden. Gezond verstand, rationeel denken, en de waarheid van Gods Woord is alles wat nodig is om de vraag te beantwoorden: “Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?” Niet een “ja”, noch een “ja en nee” antwoord is logisch of bijbels correct. Wat zegt de Bijbel over deze zaak?

**Ten eerste:** Jezus is even gelijk en even eeuwig als God de Vader. In Johannes 1 zegt Johannes duidelijk: “het Woord is vlees geworden” – Jezus Christus – Hij bestond en was van in het begin met God, en dit “Woord was God” (Johannes 1:1-14). Hoe onmogelijk het ook is om dit feit te vatten met ons eindige verstand, toch is het een feit dat de ware God een Drie-eenheid is: één God in drie personen. Dezelfde God die alle dingen schiep en verscheen aan Abraham is de grote “IK BEN” – de eeuwig Bestaande. Dit betekent dat de God van het Oude Testament Vader, Zoon en Heilige Geest is – niet God de Vader die apart staat van de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon speelde een vitale rol in de schepping van alle dingen, want “alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem” (Kolossenzen 1:15-17). Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>.

**Ten tweede:** Jezus verklaarde in Johannes 8:24: “want als u niet gelooft dat **Ik ben**, zult u in uw zonden sterven”. Sprekend tot ongelovige Joden maakte Jezus hen duidelijk (altijd weer) dat Hij de grote “IK BEN” was en is – Dezelfde die sprak tot Abraham en Mozes, duizenden jaren vóór Zijn vleeswording. Eerder in het hoofdstuk verklaarde Jezus: “U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen” (Johannes 8:19). Later in dit hoofdstuk verklaarde Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, **ben Ik**” (Johannes 8:58). Uiteraard wisten zij die luisterden dat Hij God-zijn claimde, want zij namen aanstalten om Hem te doden voor godslastering (Johannes 8:59).

**Tenslotte:** Het is duidelijk dat de God van het Oude en Nieuwe Testament Jezus bevat als deelachtig aan de Drie-eenheid; daarom aanbidden zij, die de persoon en het werk van Jezus als God in het vlees loochenen, niet de ware God. Moslims loochenen Christus’ God-zijn, dus is het logisch, rationeel en theologisch absurd te beweren dat een “ja” of een “ja en nee” antwoord een legitiem antwoord is op de vraag “of moslims en christenen dezelfde God aanbidden”.

In de hedendaagse chaotische en verwarrende wereld kunnen christenen goeddoen aan hun moslimnaasten, zoals God gelovigen opdraagt te doen in Galaten 6:10) – zonder echter de waarheid te compromitteren. Christenen horen niet te bezwijken aan de “theologische inclusiviteit” die aangeprezen wordt door de cultuur om een houding van liefde en tolerantie uit te drukken jegens hen die Jezus Christus niet kennen als Redder. Een poging om zich aan te passen aan de culturele normen en idealen van vandaag, door te beweren dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden, komt neer op zowel het loochenen van Jezus Christus als het geven van valse hoop aan niet-christenen.

Als christenen weigeren te staan op de uniciteit en exclusiviteit van redding door geloof alleen in het persoon en werk van Jezus Christus alleen, dan hebben zij geen boodschap van hoop aan de wereld te bieden. Christenen vandaag moeten liefhebbend “strijden voor het geloof” (Judas 3) in plaats van te bezwijken voor de filosofieën van de wereld en de “god van deze wereld” die het verstand van ongelovigen zoekt te verblinden “opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthiërs 4:4).

---

## Lees ook:

- ☞ Wie is Allah? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-is-allah.pdf>
- ☞ Betekent Allah gewoon “God”? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Allah-God.pdf>
- ☞ Christenen danken nu Allah: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ChristenenDankenAllah.pdf>