

Over Nephilim of Reuzen

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Upgrade 15-7-2021. (M.V)

We lezen van reuzen of nephilim in Genesis 6:1-4 (vóór de Vloed):

“En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat **Gods zonen** de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden. 3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd twintig jaren. 4 In die dagen waren er **reuzen** [Hebreeuws: **nephilim**] op de aarde, **en ook daarna**, als Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de **gewelddigen**, die van ouds geweest zijn, **mannen van naam**”.

Hier betekenen “Gods Zonen” gevallen engelen¹ (vergelijk hiervoor Job 1:6; 2:1; 38:7) die op de aarde kwamen en daar bij vrouwen kinderen verwekten. Deze bastaarden waren reuzen, “mannen van naam”, wat wil zeggen: beroemde mannen, giganten, heersers, tirannen of koningen in de oudheid van vóór de Vloed.

In 2 Petrus 2:4; Judas 6, 7 lezen we over de bestemming van die gevallen engelen van vóór de Vloed. Maar ... ook ná de Vloed waren er nephilim, reuzen.

Ook na de Vloed lezen we van reuzen:

Numeri vermeldt “**reuzen**”, die daar in het Hebreeuws “**nephilim**” (13:33) heten. Ze worden ook de “nakomelingen van Enak” (13:28, 33) of Enakieten (Deuteronomium 1:28) genoemd. Maar de nephilim waren ook onder andere namen bekend, zoals bv. Refaïeten (van Rafa; Deuteronomium 3:11), Zamzummiëten (Deuteronomium 2:20-21), Amorieten (Amos 2:9). Ze waren buitengewoon groot en sterk.

In Deuteronomium 3:11 lezen we: “Want alleen Og, de koning van Bazan, was van de rest van de Refaïeten overgebleven. Zie, zijn bed was een bed van ijzer; bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, gemeten naar de elleboog van een man”. Het bed van deze gigant moet ongeveer 4,50 m lang geweest zijn en 2 m breed!

We horen ook van Goliath, een Filistijn van Gath (een van de 5 steden van de Filistijnen) en ook hij was erg groot: “Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goliath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span” (1 Samuël 17:4). Hij moet zo’n 3,20 m groot geweest zijn.

Sommigen menen dat (weer andere) afvallige engelen ook ná de vloed nog reuzen verwekten. In Genesis 6:4 wordt immers gezegd “en ook daarna”, en dit zou kunnen slaan op reuzen na de Vloed en die we vinden in Numeri 13:33 (nephilim); Deuteronomium 1:28; 3:11; 1 Samuël 17:4; 1 Kronieken 11:23; Amos 2:9.

Ook menen sommigen dat het precies die reuzen zijn geweest die de grote bouwwerken hebben gemaakt, door middel van hun spierkracht, maar misschien ook wel door hun magische, paranormale krachten – zij waren immers afstammelingen van engelen! Maar veel blijft speculatie. Feit is wel dat zowel vóór de Vloed als erna, machtige reuzen op aarde waren.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/demonen-engelen.pdf>