

Gods muurbouwers

Door pastor M. H. Reynolds Jr., <https://www.featoday.org/gods-wall-builders/>, 8-3-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.



Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm#nehemia>

In het Oude Testament is Nehemia een uitstekend voorbeeld van een goddelijke muurbouwer. Een zorgvuldige lezing van het hele boek Nehemia zal een grote zegen en aanmoediging zijn voor degenen die, net als Nehemia, een oprecht verlangen hebben om zelfs in deze gevaarlijke tijden waarin we leven, trouw aan God te zijn. Let op verschillende dingen over het leven, de bediening, de houding en de daden van deze trouwe dienstknecht van de Heer – een ware “fundamentalist”:

1. Hij had een oprechte liefde voor Gods volk en zorg voor hun welzijn (1:3-4).
2. Deze bezorgdheid bracht hem ertoe te vasten, te bidden en zijn eigen zonden en die van de hele natie te belijden (1:4-10).
3. Hij erkende zijn volledige afhankelijkheid van God (1:11).
4. Hij was klaar om actie te ondernemen en te handelen op Gods bevel (2:1-4).
5. Hij ervoer onmiddellijke zegen van God in combinatie met sterke tegenstand van de vijanden van Gods volk (2:5-10).
6. Hij was een ijverig man met een belast hart (2:11-16).
7. Hij zette anderen aan om te helpen “de muur op te bouwen” (2:17-18).
8. Zijn vijanden lachten hem minachtend uit, maar hij gaf niet op omdat hij vertrouwde op Gods hulp (2:19-20).
9. Nehemia’s vijanden bleven deze godzalige muurbouwers lastigvallen en probeerden ze te intimideren (4:1-3), en terwijl de bouwers wijselijk de noodzaak van zowel gebed als waakzaamheid inzagen (4:9) en de hun door God verordende muurbouwwerkzaamheden voortzetten, betekende dat het vasthouden van een wapen in de ene hand en een bouwwerktuig in de andere (4:17-18).
10. Hoewel het lange werkuren vereiste (4:21, 23), raakten ze niet ontmoedigd en gaven ze niet op omdat ze wisten dat hun God voor hen zou vechten (4:20).

In Nehemia hoofdstuk zes probeerden de vijanden van Gods volk een nieuwe tactiek – ze stelden een ontmoeting voor om een mogelijke verzoening te bespreken (6:1-2), maar Nehemia’s consequente weige-

ring om in de val van de vijand te trappen (6:3-4) is een goed en Schriftuurlijk voorbeeld van hoe ware gelovigen zouden moeten reageren op soortgelijke tactieken die tegenwoordig door vijanden van het evangelie worden gebruikt. Let goed op de nadruk op het lezen en uitzetten van het Woord van God en de reactie die dat in de harten van de mensen creëerde (8:1-18) – spijt hebben van zonde, zich verheugen in Gods beloften en gehoorzaamheid aan Gods Woord. Hoe hard nodig is in deze tijd dit soort aandacht voor het Woord van God!

Hoofdstuk twaalf van het boek Nehemia vertelt over de vreugde die het gehoorzame volk van God overkomt (12:43-47), maar het afsluitende dertiende hoofdstuk van dit actuele gedeelte van de Schrift vertelt het trieste verhaal van wat er gebeurt als Gods volk een compromis sluit, en van de voortdurende behoefte aan waakzaamheid en snelle, krachtige actie die dan nodig is om een zuiver, getrouw getuigenis van God te behouden.

Hoewel materiële muren van het soort dat Nehemia en zijn medewerkers hebben gebouwd niet langer nodig zijn, is er tegenwoordig een grotere behoefte dan ooit tevoren om de absolute noodzaak te erkennen van het bouwen, onderhouden en repareren van **alle door God ingestelde geestelijke muren**. Dit is niet gemakkelijk te doen op een dag dat zowel de roep van de wereld als de dwaze echo die tegenwoordig in de meeste kerken wordt gehoord, luidt: “Weg met alle muren! We moeten bruggen bouwen in plaats van muren”. Er worden tegenwoordig allerlei valse beschuldigingen geuit tegen Gods muurbouwers, net als in de dagen van Nehemia. Valse leraren en ongehoorzame broeders noemen de geestelijke muren “verouderd”, “egoïstisch”, “liefdeloos” – ja, zelfs “onchristelijk”. Gods muurbouwers worden beschuldigd van trots, jaloezie en koppigheid. Nu, laten degenen die de Heer liefhebben en ernaar verlangen Zijn Woord te verhogen ervoor zorgen dat geen van deze beschuldigingen waar is. Onze dienst voor de Heer zal vruchtbaar zijn en een zegen voor iedereen als we ons volledig overgeven, geen persoonlijk gewin of heerlijkheid wensen en ons door Gods genade voornemen om nooit op te geven omdat we in de minderheid zijn.

Er is nog een andere belangrijke kwestie die u moet overwegen. Velen die proberen alle muren te slopen, zijn ongetwijfeld beïnvloed door degenen die ten onrechte beweren dat iedereen die binnen de geestelijke muren leeft die God heeft opgericht, “gevangenen” zijn die moeten worden vrijgelaten. In werkelijkheid zouden ze het feit moeten waarderen dat God voor geestelijke muren heeft gezorgd als een geweldige bescherming voor Zijn gehoorzame kinderen.

Te veel belijdende christenen in deze tijd, die de reden voor Gods geestelijke muren niet hebben begrepen, grijpen de kans aan om “vrij” te worden, zonder te beseffen dat de vrijheid die komt voor degenen die Gods muren verachten en afwijzen in feite slavernij is, geen vrijheid (2 Petrus 2:17-22). Degenen die binnen Gods geestelijke muren leven (Galaten 5:1; Romeinen 8:21) zijn degenen die echte vrijheid genieten. Gelovige volwassenen, jonge mensen, kinderen – ja gelovigen van elke leeftijd en situatie – moeten aan deze feiten worden herinnerd. Veel spirituele tragedies overkomen degenen die hebben gezwich voor het sirenegezag¹ van een pseudovrijheid – weg van het ouderlijk gezag, weg van de bediening van getrouwe predikanten en compromisloze kerken – op zoek naar ontsnapping aan Schriftuurlijke terechtwijzing en bestraffing in het verkeerde idee dat, door Gods muren te hebben verworpen, zij eindelijk vrij kunnen zijn om te doen wat zij willen doen en wanneer zij dat willen doen.

Kan iemand eraan twijfelen dat we in de laatste dagen vóór de terugkeer van Jezus Christus leven? Maakt een gelovige een fout door de dingen van de wereld te verwerpen die zo’n aantrekkingskracht op het vlees hebben, maar die zulke tragische gevolgen zullen hebben? Collega-pastors, medegelovigen – we staan allemaal voor enorme uitdagingen en kansen. Laten we trouw zijn in onze eigen situatie, en laten we dan ook alles doen wat we kunnen om degenen met hetzelfde geloof en dezelfde overtuiging aan te moedigen om te blijven staan totdat onze Heer terugkeert. We moeten “het overige dat dreigt te sterven” versterken (Openbaring 3:2)!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Sirenenlied: verleidelijk gezang; onweerstaanbaar verleidende lokstem. Van Dale.