

Een Cree-Indiaanse¹ spreekt over Necromantie²

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=14712>, 20-2-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

LTRP Noot: Er wordt vandaag veel gepraat, en er zijn veel boeken, over mensen die zeggen dat zij communiceren met iemand die gestorven is, of dat ze directe communicatie met God hebben en/of ervaringen in de hemel hebben. Enkele voorbeelden: *Have Heart*³ gaat over een gestorven zoon die communiceert met zijn bedroefde ouders; *Jesus Calling* en *God Calling*⁴ gaan over vrouwen die zeggen dat Jezus en God direct met hen communiceren; *Proof of Heaven*⁵ gaat over een mystieke bijna-dood ervaring die dr. Eben Alexander, een neurochirurg, zegt gehad te hebben in de hemel; *Heaven is For Real*⁶ (een *New York Times* bestseller) gaat over een kleine jongen die zegt zijn overleden zus en grootvader in de hemel ontmoet te hebben tijdens een bijna-dood ervaring. De meeste van deze boeken waren bestsellers.

Een recente *Time* magazine coverstory is genaamd “The Mystical Revolution”, en duidelijk zien wij vandaag een revolutie. Van new age praktijken zoals reiki en mindfulness, en oosterse religieuze praktijken zoals yoga, tot monastieke praktijken zoals centreren gebed, contemplatief gebed, lectio divina en ademend gebed, wordt onze wereld snel een mystiek-gedreven maatschappij.

Hieronder spreekt een Indiaanse vrouw (Cree First Nations)¹ uit Canada over necromantie²: het communiceren met de doden. Zij is de dochter en kleindochter van medicijnmannen. Terwijl we getuige zijn van een buitengewone interesse in de communicatie met het bovennatuurlijke, is dit artikel een goede herinnering aan wat de Schrift zegt.



Dr. Eben Alexander van *Proof of Heaven* bij Oprah

Door Nanci Des Gerlaise⁷

(Auteur van *Muddy Waters: An Insider's View of North American Native Spirituality*).

De praktijk van necromantie is divinatie (waarzeggerij) door vermeende communicatie met de doden. Wanneer medicijnmannen in de zweethut gaan dan praten zij met wat zij geloven hun dode voorouders te zijn, en vragen hen bijstand, leiding, of genezing. Maar, in werkelijkheid communiceren zij met geesten die intieme details kennen over elk persoon aan wie zij toegewezen zijn, gewoonlijk zonder hun medeweten. Deze geesten kunnen in dromen opkomen of men kan hun stemmen horen. In sommige gevallen doen ze zich voor als geliefden die overleden zijn.

¹ De Cree (Engels), Cris (Frans) zijn de grootste van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen (indianen van *First Nations*) in Canada. Er zijn ruim 200.000 Cree, verdeeld in 135 clans, in het enorme gebied tussen de Rocky Mountains en de Atlantische Oceaan in Canada en de Verenigde Staten. (Wiki).

² Necromantie: het raadplegen van of communiceren met zogenaamde geesten van doden (waarzeggerij). Grieks: *necromanteia* → samenstelling van *necros* (lijk) & *manteia* (voorspelling).

³ Hier besproken: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/necromantie.pdf>

⁴ Hier besproken: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-Jesus-Calling.pdf> & <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-2.pdf>

⁵ Hier besproken: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-eben-alexander.pdf>

⁶ Hier besproken: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemelEcht.pdf>

⁷ <http://www.nancidesgerlaise.com/>

Inheemse oudsten, of hun volgelingen, worden dikwijls boos wanneer er christenen aanwezig zijn, en in sommige gevallen vragen zij hen weg te gaan. Als zij werkelijk de ware God aanbidden, waarom worden zij dan boos of vragen zij christenen weg te gaan? De echte verklaring is dat er twee tegenovergestelde machten tegen elkaar strijden: God en Satan. De echte reden waarom christenen gevraagd worden het gebied te verlaten is dat de duivel bang is dat Christus' waarheid hun leugens zal ontmaskeren.

Medicijnmannen, en zij die necromantie beoefenen, spreken tot demonen en aanbidden ze, en daarom worden medicijnmannen boos als christenen hen vragen stellen. Zij menen dat christenen hun geloof niet eerbiedigen. In plaats daarvan zouden zij zich moeten afvragen: "Zou het kunnen zijn dat de waarheid me boos maakt?" Christenen handelen juist wanneer ze dit geloof afwijzen. In feite, zouden ze zelfs helemaal niet aanwezig mogen zijn in zo'n context.

De bijbel stelt dat er een grote kloof is die elke visitatie van het dodenrijk verhindert. Lukas 16:26 zegt:

"En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan"

Op een keer toen wij thuis alleen werden gelaten, bleef ik op tot ongeveer 4 uur 's morgens in de hoop dat vader zou thuis komen. Ik viel tenslotte in slaap en ik had een droom dat ik mijn ziel kon voelen opwaarts drijven uit mijn lichaam. Dit was erg verleidelijk omdat het voelde als iets moois, en er was muziek, anders dan deze die ik ooit had gehoord. Ik was 5 à 6 minuten vertrokken toen ik een stem hoorde die zei dat ik terug moest keren omdat het nog niet mijn tijd was. Zelfs na mijn bekering geloofde ik dit een tijd. Uiteindelijk keerde ik me daarvan af wegens zijn occulte associatie. Een christen mag niets te maken hebben met zulke werken van de duisternis!

Soms gebeurt er een genezing tijdens seances, maar het is beslist niet de Heer Jezus Christus die de genezing teweegbrengt omdat deze praktijken duidelijk een gruwel zijn voor Hem. Enkel Satan zou de macht hebben om te genezen tijdens een zweethut ceremonie. Ja de duivel kan tijdelijk genezing brengen, maar dat is altijd met het doel een persoon verder te strikken in de werken van de duisternis. Hij is immers "de vader van de leugen" (Johannes 8:44), en hij doet zich voor als "een engel van het licht" (2 Korinthiërs 11:14). De Bijbel waarschuwt voor zulke valse tekenen en wonderen (2 Thessalonicenzen 2:9; Openbaring 13:14; 16:14). En met betrekking tot het communiceren met de doden zijn er duidelijke waarschuwingen:

"Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaars is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de HEERE, uw God. Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan" (Deuteronomium 18:10-14).

Het idee dat we kunnen communiceren met de doden en dat zij kunnen communiceren met ons komt nu ook de christelijke kerk binnen. In Larry DeBruyn's boekrecensie van *Have Heart*⁸ (geschreven door Steve Berger, een pastor die zijn zoon verloor in een auto-ongeval) zegt Larry DeBruyn:

Ik vrees, met de groeiende nadruk op rapporten van christenen die de hemel bezoeken, of van bezoeken uit de hemel, dat de evangelische kerk op het "glibberige pad" loopt dat leidt naar spiritisme, dingen die de Kanaänieten beoefenden en die verboden zijn door Gods wet. ...

Spiritisme is erg aantrekkelijk omdat het kennis van de toekomst belooft en communicatie met overleden geliefden. Vele mensen zullen op die manier beïnvloed worden door demonische geesten zonder het te beseffen. ... God heeft mensen verboden om te proberen te communiceren met overledenen. Zulke inspanningen resulteren in communicatie met bedrieglijke geesten, ge-

⁸ Zie : <http://herescope.blogspot.com/2012/01/breached.html> . En hier een recensie van T.A. McMahon van The Berean Call: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/necromantie.pdf>

kend als “familiar spirits” [persoonlijke demon; alter ego]. ... Deze geesten worden “familiar” genoemd omdat mensen denken dat zij hen al heel hun leven kennen!

Lees ook:

- Evangelicals promoten Necromantie - een recentie van “**Have Heart**”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/necromantie.pdf>
- “**Proof of Heaven**” / “Na dit leven” van Eben Alexander - een recensie:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-eben-alexander.pdf>
- “Bezoeken aan het hiernamaals”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemelbezoeken.pdf>
- “Is ‘De Hemel is echt’ echt?” - recensie van “**Heaven is for Real**”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemelEcht.pdf>
- Sarah Young’s “**Jesus Calling**” / “Dicht bij Jezus”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-Jesus-Calling.pdf> &
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sarah-Young-2.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm