

# Evangelicals promoten Necromantie<sup>1</sup> - een recensie van "Have Heart"

Friday Church News Notes, 20 januari 2012, [www.wayoflife.org](http://www.wayoflife.org)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoot door M.V.



Een recensie van het boek *Have Heart: Bridging the Gulf between Heaven and Hell*, van Steve en Sarah Berger. Het gaat over de dood van hun kind.

*Have Heart* wordt aanbevolen door Chuck Missler, Greg Laurie, James Robison, en anderen. Het volgende is een uittreksel uit de recensie van T.A. McMahon van The Berean Call.

Het eerste deel van de Bergers' hun boek bevat vertroosting en bepaalde bijbelse raad. ... Spijtig, echter, halverwege *Have Heart*, verlaten de Bergers hun uitspraken over het objectieve Woord van God en beginnen hun eigen subjectieve ervaringen ter sprake te brengen met betrekking tot hun overleden zoon, Josiah.

Dromen worden een communicatiegeleider tussen Josiah, zijn familie en vrienden. ... Communicatie door middel van dromen over een overleden geliefde, leiden al snel tot directe communicatie: "Slechts twee weken nadat Josiah naar de Hemel ging, maakte ik (Sarah) een gewoonte om tot Josiah te spreken. ... Ik kwam dan in een directe conversatie met Jezus en Siah [Josiah]" (p. 82).

Sarah zei tot haar zoon dat zij behoefte had om "zelfs nu betrokken te zijn in jouw leven" (p. 82). ... De auteurs introduceren veel dingen die zogezegd plaats vinden in de hemel, die echter niet specifiek in de Bijbel geleerd worden. ...

Zij bieden steun voor de legitimiteit van hun zienswijze op experimentele basis, door toe te voegen: "verscheidene mensen in onze familie en vriendenkring hebben gelijkaardige ontmoetingen ervaren met Josiah", de pastor inbegrepen. Deze laatste verklaart: "Het volgende dat ik weet is dat Josiah in het [kerk]sanctuarium kwam ... en zich op één knie knielde en zich boog om in mijn oor te spreken" (pp. 99-100).

Veel van wat de Bergers voor hun hoop in de hemel nemen, staat niet in de Bijbel. ... Zij transfereën dingen die zij liefhebben met betrekking tot hun tijdelijke leven, naar het hemelse rijk, in het bijzonder hun familieverwantschappen, en zij zien deze relaties voortduren, samen met hun overleden zoon: "Wij willen dat ieder van ons een relatie blijft hebben met Siah, tot op de dag dat wij hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien in de Hemel" (p. 103). Gewoon omdat iemand iets wenst, maakt echter niet dat het zo is.

Wij weten dat onze relaties met *ongelovige* familieleden niet zullen voortduren in de hemel. Ongelovige familieleden zullen daar niet voorkomen. En zullen er familierelaties zijn in de hemel? Ongeacht wat uw redenering is, de Schrift zegt het ons niet. We weten wel dat er niet gehuwd, en niemand ten huwelijk zal gegeven worden in de hemel (Mattheüs 22:30). ...

Een van de gevaren van dit boek, voor een persoon die niet zelfstandig het Woord van God bestudeert (iets wat epidemisch is vandaag), is dat hij ontwapend wordt door de talloze beweringen van bijbelse echtheid, terwijl het gaat om menselijke speculaties die geaccepteerd worden als bijbelse waarheid.

<sup>1</sup> Necromantie: het raadplegen van of communiceren met zogenaamde geesten van doden (waarzeggerij). Grieks: *necromanteia* → samenstelling van *necros* (lijk) & *manteia* (voorspelling).

Zonder enige bijbelse ondersteuning, schrijven de Bergers: “Wij weten dat Josiah ons kan zien, horen en hij zelfs betrokken is in niet enkel onze levens maar ook in de levens van zijn vrienden. Wij horen continu van Siah die tot vrienden in dromen komt. ... De dromen zijn ongelooflijk diepgaand en bewijzen altijd Gods Woord, wijzen op de heerlijkheid van God, en verplichten ons ertoe dichter bij Jezus te zijn” (p. 104). Zij voegen eraan toe: “Wij bedoelen geen gebrek aan respect te hebben voor de profeten, maar het idee dat Siah in staat is de keuzes te observeren die wij hier op aarde maken, biedt *veel meer motivatie* aangezien we voor God zoeken te leven van moment tot moment ...” (p. 107; schuine letter toegevoegd). ...

In hun poging hen te vertroosten die ook geliefden hebben verloren aan de dood, falen de Bergers erin bijbelse waarschuwingen te geven met betrekking tot geestelijke misleiding, in het bijzonder omdat hun toestand van verdriet hen erg kwetsbaar maakt voor Satans tactieken, zoals het zichzelf veranderen “in een engel van het licht” (2 Korinthiërs 11:14-15).

---

### Lees ook:

Een erg uitgebreide recensie van *Have Heart: bridging the gulf between heaven and earth*, door Larry DeBruyn, hier: <http://herescope.blogspot.com/2012/01/breached.html>.

Het hele bestand in PDF op [aanvraag](#) (mailtje).

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [Nieuwste Artikelen](#)