

# Mystieke Gekte: op weg naar de Hel

<http://www.apostasyalert.org/>, 07-07-2007

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, links toegevoegd en voetnoten door M.V.

Ondanks alle waarschuwingen die in de kerk weerklanken, door verschillende discernment-bedieningen, over de occulte connectie van centreren/contemplatief gebed, wint deze praktijk alsmaar meer veld in evangelische kringen. Maar wij zien louter naar de nieuwelingen ervan - zij die slechts als baby's zijn in deze occulte praktijk - zij die niet weten waar deze monastieke disciplines naartoe kunnen leiden. Er is echter een groep van "charismatische katholieken" die te maken krijgt met de geavanceerde contemplatieven<sup>1</sup> in hun kringen. Evangelische contemplatieve nieuwelingen zouden moeten kijken naar hun katholieke tegenhangers om te zien waar deze monastieke beoefening hen kan brengen.

De geavanceerde vorm van contemplatief gebed wordt "Kything Prayer"<sup>2</sup> genoemd. Katholiek apologet Eddie Russell beschrijft deze praktijk:

**"Dit is een manier van oproepen van een ander persoon zijn geest om bij u binnen te komen, opdat u zijn energie en gaven voor uzelf kan gebruiken. U kan ook toelaten dat anderen 'centreren' in úw geest om uw geest beschikbaar te stellen voor hen. U kan dit zowel met heiligen doen als met andere overledenen, en het wordt allemaal gedaan in de naam van Christelijk Gebed".**

Met andere woorden: geavanceerd contemplatief gebed kan leiden tot geest-bezetenheid door overleden zogenaamde heiligen die in feite demonische geesten zijn maar die zich maskeren als mensen die ooit geleefd hebben. Maar de nieuwelingen in de contemplatieve gebedsrage in de Emerging Church<sup>3</sup> (lett. Opkomende Kerk) zullen zoiets nooit beamen, niet? Wel, misschien niet als het op deze manier wordt gepresenteerd, maar door binnen te gaan in het zogenaamde 'geestelijke rijk', in een veranderde toestand van bewustzijn, stellen zij zich open voor zulk bedrog en de geestelijke onderdrukking ervan, zoniet voor regelrechte bezetenheid (bezetting door een demon).

Het is moeilijk u in te beelden dat sommige verdedigers van contemplatief gebed, zoals Chuck Swindoll, David Jeremiah of Beth Moore, hun waarmerk van goedkeuring zetten op "kything prayer", maar door het onderschrijven van centreren gebed leiden zij mensen in deze spirituele richting.

Wij kunnen een les leren uit de WOII-propagandafilm "Reefer Madness". Het principe dat zij zo sterk willen bijbrengen is dat indien een soldaat experimenteert met marihuana, hij dan zal eindigen als heroïneverslaafde. Met andere woorden: pot-roken is stap 1 op de weg naar drugsverslaving. Daar zit een zekere waarheid in. Niet alle pot-rokers eindigden als heroïneverslaafden, maar zeker alle heroïneverslaafden zijn begonnen met minder sterke drugs, zoals marihuana.

Er is een parallel met de kerk vandaag. Jonge gelovigen die experimenteren met onbijbelse zaken om een atmosfeer te creëren die hen verbindt met Gods aanwezigheid, zijn dikwijls begonnen met het "Jesus prayer" (Jezusgebed) en gaan dan verder door naar de volgende spirituele oefening zoals contemplatief gebed, en daarna proberen zij "christelijke" yoga, en niet lang daarna zijn zij overgestoken van het Christendom naar de religie van de Dalai Lama.

---

<sup>1</sup> Contemplatieven: kloosterlingen, gewijd aan contemplatieve spiritualiteit. Contemplatieve spiritualiteit: Beschouwend, bespiegelende spiritualiteit. Zo is het opnieuw populair geworden "contemplatief gebed" of "centreren gebed" het leegmaken van de geest (door het herhalen van een mantra: een woord of korte frase) waardoor men geestelijk in contact komt met naar wat men foutief meent God te zijn. Men riskeert hierdoor in contact te komen met de demonenwereld. Het is een strik van de duivel.

<sup>2</sup> <http://members.iinet.net.au/~fmi/kything.htm>

<sup>3</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch.pdf>

Kything Prayer werd gepopulariseerd aan het Center for Action and Contemplation in Albuquerque, New Mexico, een katholiek monastiek oord wiens stichter, de Franciscaanse priester Richard Rohr (foto hieronder) een boek schreef met de titel “The Enneagram<sup>4</sup>, A Christian Perspective”.



Richard Rohr

Volgens katholieke geleerden “komt het Enneagram van het Sufisme ... ontwikkeld door een occultist en Sufi-meester” die de zienswijze had dat het universum “een levende een evoluerende structuur, bestuurd door bewuste wezens” is, en dat het universum ook “een intelligent organisme” is. (foto: <http://www.cacradicalgrace.org/aboutus/founder.html>).

Eddie Russell heeft te kampen met Rohr's invloed in Australië<sup>5</sup> waar zijn occulte ideeën gepopulariseerd werden in leercentra van Down Under<sup>6</sup>. Hij schreef:

“Het Enneagram echter, staat bovenaan de programmalijst van hen die pastorale werkers opleiden middels het Maranatha Instituut van het Aartsbisdom van Perth<sup>7</sup>, en recenter werd het geïntroduceerd in de opleiding voor catechist in een onderdeel over spiritualiteit [2003]. In de adverterende promotie staat: ‘Een methode van zelfontdekking en een hulp tot bekering en geestelijke groei’. Het Maranatha Instituut lijkt te beweren dat het Enneagram bekering zal brengen, maar tot wat? Tot Jezus Christus? Waarschijnlijker tot het Enneagram en dit is de enige spirituele groei die verkregen wordt: Enneagram-spiritualiteit. Uit de ons gegeven informatie blijkt dat op het eerste niveau van het Enneagram Jezus veel genoemd wordt, maar wanneer men vooruitgaat tot het vierde niveau, is er weinig of helemaal geen vernoeming van Jezus”.



Thomas Merton

Het thema van Rohr's actuele nieuwsblad *Radical Grace*, is “Jezus/Boeddha”. Op pagina 16 is er een artikel: “Still Life: A Buddhist Christian Contemplative Journey”, geschreven door Gordon Peerman, een Episcopaaals priester die beweert een boeddhistisch christen te zijn. Hij schrijft over zijn “maandenlange stille boeddhistische retraite in het Spirit Rock Meditation Center in Noord-Californië”, waar hij ging leren: “Boeddhistische praktijk volgens Thomas Merton en de Trappisten” (de monnikenorde van Merton). Hij sprak over de ontmoeting van een gelijkgezinde vriend daar, wie, zoals hijzelf, “tot Zen was gekomen middels de christelijke contemplatieve praktijk die hij beoefend had bij de Trappisten. Op retraite in het Trappistenklooster, enkele jaren terug, ontmoette Kurt zijn zen-meester, en daarna voelde hij zich nog dieper aangetrokken door de boeddhistische praktijk”.

Deze mensen zijn niet zomaar wat verborgen, aan de zelfkant lopende groep van katholieken. Zij vertegenwoordigen een herleving van het occult mysticisme binnen de Rooms-katholieke kerk, en het is ERG populair. In feite houdt Richard Rohr, de Kything-monnik, over de hele wereld conferenties en leert deze “mysteries” zowel aan katholieke nonnen en priesters als aan de “leken”. Hij heeft een drukke reisagenda, zoals u kan zien:

- July 16-31, Fordham University, Bronx – Course on Spirituality of the Two Halves of Life
- July 27, New York City – Jesus as Non Dual Master
- Aug. 3-5, Albuquerque, NM – The Great Chain of Being – Simplifying Our Lives”
- Aug. 6-7, St. Louis, Missouri – Franciscan Friars
- Sept. 12-16, 2007, Queensland, Australia, Oct. 24-28, Julian, California; and in 2008 - May 14-18, Albuquerque, NM; August 13-16m, Princeton, Illinois; Sept. 17-21, Claryville, New York – “Men's Rites of Passage: This is not about religion, but about spirituality, about age-old traditions that guide us into manhood, about coming to trust that there is something much greater at work in our lives than we could ever imagine.”
- Sept. 14-15 – National Catholic Development Conference

<sup>4</sup> Zie over het gebruik van het Enneagram een artikel op mijn site: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/enneagram.pdf>

<sup>5</sup> <http://members.iinet.net.au/~fmi/kything.htm>

<sup>6</sup> Down Under: deze term is een alledaagse uitdrukking voor de dingen in Australië en New Zealand, dat gekend is als “the land Down Under” voor zijn positie in het zuidelijke halfrond (Wiki).

<sup>7</sup> Perth: vierde grootste stad in West-Australië.

- Sept. 26-29, Houston, Texas – Contemplative Outreach
- Nov. 9-11 Dallas, Texas – How Do We Breathe Under Water?: The Gospel and 12-Step Spirituality.
- Dec. 30, Prague, Czech Republic – Holding the Tension: The Power of Paradox.
- Jan. 25-27, 2008 – Albuquerque, New Mexico – Jesus and Buddha: Paths to Awakening.



Thomas Keating

Richard Rohr's reisagenda is enorm - bovenstaande is maar een gedeelte ervan. Hij zal samen met een contemplatieve katholieke meester spreken die dikwijls geciteerd werd door de Emergent Church en waar door evangelicals naar opgekeken wordt als een autoriteit over contemplativiteit: Thomas Keating (zie links) op 28-30 september in Houston, Texas. Zij zullen het podium delen op de Contemplative Outreach 2007 jaarlijkse conferentie over het onderwerp: "Contemplative Vision". De invloed van deze ketter en tovenaars<sup>8</sup> is dus erg wijdverbreid.

En in Cleveland, Ohio, op 19-21 oktober, zal hij aanwezig zijn op een oecumenische conferentie, genaamd "Reviving Our Spirits: Transforming Our Politics" samen met Jim Wallis (zie rechts), de stichter en redacteur van *Sojourners Magazine*, die beschreven wordt als "een van de meest gerespecteerde evangelicals in de wereld". Dit betekent ongetwijfeld een sterke voet in de evangelische kerk.



Jim Wallis

Waarom horen wij vandaag van dit soort van occulte praat, getooid in christelijke kleren? Dat is geen verrassing wanneer we kijken naar de waarschuwingen in het laatste boek van de Bijbel:

"Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoerij bedrijven, de tovenaars<sup>9</sup>, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood" (Openbaring 21:8).

"Maar buiten zijn de honden, de tovenaars<sup>10</sup>, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die leugen liefheeft en doet" (Openbaring 22:15).

Tegen de tijd dat de Heer terugkomt zal toverij erg populair zijn, waarom zou de Heer hier zo indringend over gesproken hebben?! Een woordenboek zegt onder "tovenaars" (Eng. *sorcerer*): "een man ... die magie gebruikt en hulp ontvangt van boze machten"<sup>11</sup>.

De extreme contemplatieve praktijk van Kything Prayer is een terugkeer naar necromantie: het raadplegen van de geesten van doden om magicaal de toekomst te onthullen of het beïnvloeden van de loop der dingen. En de geest-leegmakende meditatie die gepopulariseerd wordt in vele religieuze en seculiere kringen is een kortsluiting met het astrale vlak, herverpakt in christelijke termen zoals "opgeheven worden tot in Gods heerlijkheid" of "in het geestelijke rijk", enz.

"Volgens occulte, theosofische en new age leringen, kan het astrale vlak bewust bezocht worden met het astrale lichaam door middel van meditatie en mantra, helder dromen, of andere vormen van oefening en ontwikkeling. Het gewone menselijke wezen scheidt gewoonlijk elke nacht zijn of haar bewustzijn en astrale drager van het fysieke lichaam, wanneer hij of zij slaapt. Helderzienden kunnen de astrale drager enkele inches boven het slapende fysieke lichaam zien vloeien. Deze scheiding van het fysieke lichaam van de astrale drager, elke nacht, is noodzakelijk voor de mens voor het ontvangen en verwerken van energieën afkomstig van hogere, spirituele of meer subtielere vlakken van bestaan die het individu toestaan de volgende dag te ontwaken met zijn of haar vernieuwde energieën. Menselijke individu's die spiritueel gevanceerd zijn of geoefend in het gebruik van hun astrale drager, kunnen hun bewustzijn en astrale drager scheiden van het fysieke lichaam, en zij zullen ten volle bewust blijven van hun om-

<sup>8</sup> Engels: "Necromantic". Necromantie: raadplegen van geesten van overledenen of dodenbezwering.

<sup>9</sup> Grieks: *pharmakeus* - Strong's 5332: from *pharmakon* (a drug, i.e. spell-giving potion); a druggist ("pharmacist") or poisoner, i.e. (by extension) a magician:--sorcerer.

<sup>10</sup> Grieks: *pharmakos* - Strong's 5333: the same as *pharmakeus* 5332:--sorcerer.

<sup>11</sup> Longman Dictionary, onder *sorcerer*.

standigheden wanneer zij deze capaciteit 's nachts gebruiken voor het beoefenen van altruïstische diensten of esoterische kennis en zullen training ontvangen terwijl zij zich op het astrale vlak bevinden". (Bron: Wikipedia).

Emergenten, liberale protestanten, en die van de apostolisch-profetische beweging, lopen kort achter de katholieke monniken aan op hun reis ver weg van de God van de Bijbel. Als zij de katholieke mystici blijven koesteren als inspiratiebron, zullen zij allen in de hel belanden!

---

### Zie verder:

- Contemplative prayer of centrered gebed: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief.pdf>
  - Kything Prayer: <http://members.iinet.net.au/~fmi/kything.htm>
  - Het Enneagram - Occulte typologie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/enneagram.pdf>
  - De Emerging Church: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch.pdf>
  - Hoe merken we dat de Emerging Church in onze kerk opkomt?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch2.pdf>
- 

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)